



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΡΙΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ

Βουλευτής Ν. Μαγνησίας

26.2.2014

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υφυπουργό Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης κ. Παντελή Καψή

Θέμα: «Να διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή λειτουργία του δημόσιου Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου και των άλλων περιφερειακών ραδιοσταθμών.»

Κατατίθεται επιστολή – διαμαρτυρία των εργαζομένων-απολυμένων της EPA Βόλου σχετικά με τις δηλώσεις του διευθύνοντα συμβούλου της NEPIT.

Κύριε Υφυπουργέ,

Σύσσωμη η τοπική κοινωνία και οι ανάγκες αντικειμενικής ενημέρωσης, απαιτούν τη διασφάλιση της πλήρους και ορθής λειτουργίας του ιστορικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου, (όπως βέβαια απαιτείται και για τους άλλους δημόσιους περιφερειακούς ραδιοσταθμούς).

Σας παρακαλώ λοιπόν να εξετάσετε ουσιαστικά και άμεσα την συνημμένη αναφορά, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία όλων των δημόσιων περιφερειακών ραδιοσταθμών με το απαραίτητο προσωπικό, καθόσον η δημόσια και αντικειμενική ενημέρωση και ψυχαγωγία πρέπει να υπάρχουν και να μη καταργηθούν και δοθούν ως χώρος εκμετάλλευσης στους μεγαλοκαναλάρχες και στα μεγάλα συμφέροντα των ιδιωτικών ΜΜΕ.

Επίσης σας καλώ να παρέμβετε ώστε να σταματήσουν οι προκλητικές και προσβλητικές δηλώσεις για τους απολυμένους της EPA, όπως αυτές του διευθύνοντα συμβούλου της NEPIT, που καταγγέλλονται με την συνημμένη επιστολή.

Ο καταθέτων βουλευτής

Πάρις Μουτσινάς

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΑ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ

Με έκπληξη διαβάσαμε τις δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της NEPIT, Γιώργου Προκοπάκη, σχετικά με το έργο και τη λειτουργία των Περιφερειακών Ραδιοφώνων της EPA, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην «Καρφίτσα» και τη δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου.
«Τα περιφερειακά ραδιόφωνα, με λίγες εξαιρέσεις, ήταν καταβόθρες. Εχουμε αποφασίσει ότι κρατάμε το δίκτυο ραδιοφώνων και παρέχουμε στις τοπικές κοινωνίες «το ελάχιστο σέρβις» δηλ. τεχνική και δημοσιογραφική υποστήριξη δυο (2) συνολικά ατόμων για να μπορεί να γίνει αναμετάδοση στην περιοχή του κεντρικού μας σήματος».

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο «εντολοδόχος» της συγκυβέρνησης κύριος Προκοπάκης, «օραματίζεται» να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων, ενημέρωση αλλά και πολιτισμό...ενώ υπόσχεται ένα «ελάχιστο σέρβις» δηλαδή τα βασικά...λάδια, μπουζί,- όπως στα αυτοκίνητα- έτσι για να ρίξει στάχτη στα μάτια των «επαρχιωτών»...ότι δηλ. με λίγη προσπάθεια «η μηχανή παίρνει τουλάχιστον μπροστά»..

Στη συνέντευξή του λοιπόν ο πρόεδρος της NEPIT καθιστά σαφές «το πώς φαντάζεται» το Δημόσιο ραδιόφωνο για την περιφέρεια, η κυβέρνηση των μνημονίων.

Αθηνοκεντρικό, απολύτως ελεγχόμενο και φυσικά με τα απολύτως απαραίτητα.....και αυτά όταν η ανάγκη το καλέσει, αφού ένας δημοσιογράφος και ένας τεχνικός σε έκτακτη περίπτωση και μόνον, μπορεί να καλύψει γεγονότα.

Αποκαλεί με περισσό θράσος - αγνοώντας ηθελημένα την ιστορία και την προσφορά τους- τα περιφερειακά ραδιόφωνα της EPA, «καταβόθρες» ενώ καταβόθρα είναι η ίδια τους η πολιτική που καταπίνει και κάνει γαργάρα, τον πόνο και τα προβλήματα του κόσμου, μπρος στα οποία αμετανόητα κωφεύει.

Αποκαλεί καταβόθρα-μαζί με τους άλλους- και τον δικό μας «ιστορικό» Ρ.Σ. Βόλου που ιδρύθηκε πριν από 65 χρόνια με πρωτοβουλία της κοινωνίας της πόλης και κατόπιν πλήρως εξοπλισμένος και στελεχωμένος παραδόθηκε στο τότε Ε.I.P.. προκειμένου καλύτερα να επιτελέσει τον σκοπό του.

Αλλά τι γνωρίζουν από ιστορία αυτοί που προσπαθούν να παραδώσουν στη λήθη έναν ολόκληρο λαό;

Και για να επανέλθουμε στις δηλώσεις Προκοπάκη, ίσως θα πρέπει να θυμίσουμε και τη συνεισφορά των περιφερειακών σταθμών στα έσοδα του Κέντρου μέσω του τέλους της ΔΕΗ αλλά και τις διαφημίσεις, που όσον αφορά την EPA ΒΟΛΟΥ, το ποσό αυτό δεν ήταν «ευκαταφρόνητο»..

Για να μη ξεχνάμε επίσης και την πνευματική προσφορά των περιφερειακών σταθμών που όχι μόνο δεν είναι ήσσονος σημασίας, αλλά αποτέλεσε και την ειδοποιό διαφορά με τα ιδιωτικά ραδιόφωνα...

Πλήθος προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών έχουν να μαρτυρήσουν πάνω σ αυτό... και το πλούσιο αρχείο μας μπορεί να αποτελέσει απτή απόδειξη.

Η προσφορά του τοπικού δημόσιου ραδιοφώνου είναι πραγματικά πολύτιμη, ενώ το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό τις περισσότερες φορές υπερέβαλλε εαυτόν, προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο που πρόθυμα ανέλαβε, κάτι το οποίο

συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα «σαν κατάθεση ψυχής»: γιατί το οφείλουμε σε εμάς και στους ακροατές , στη συνείδηση των οποίων έχουμε καταξιωθεί.
Ο κ. Προκοπάκης είναι σαφές πως θέλει -«κατ' εντολήν»- φυσικά, να καταστήσει ξανά την περιφέρεια «επαρχία» -με ό,τι αυτό συνεπάγεται -ενώ με τις δηλώσεις του φαίνεται πόσο «ενημερωμένος» είναι, κυρίως όσον αφορά το έργο και την προσφορά του Τοπικού Δημόσιου Ραδιοφώνου.

Εμείς όμως οι εργαζόμενοι-απολυμένοι της ΕΡΑ ΒΟΛΟΥ, του «πρώτου περιφερειακού σταθμού» της ΕΡΤ, αυτού του σταθμού την ιστορία του οποίου υπερασπιζόμαστε σήμερα , έχουμε να απαντήσουμε:

«Καταβόθρες που καταπίνουν τις ζωές τις δικές μας και των συνανθρώπων μας , είναι οι μνημονιακές πολιτικές της συγκυβέρνησης η οποία στην παρούσα χρονική στιγμή δεν διαθέτει ούτε κάν την κοινωνική συναίνεση- για να οραματίζεται για εμάς χωρίς εμάς και πόσο μάλλον για να σχεδιάζει το μέλλον μας με μοναδικό χρώμα το «μαύρο».

Αγωνιζόμαστε λοιπόν μέχρι νάρθει η στιγμή να ακυρωθούν από τον ίδιο το λαό αυτές οι καταστροφικές πολιτικές και κυρίως αυτοί που τις υπηρετούν ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ για τα λουκέτα που έβαλαν στις ζωές μας.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΡΑΒΟΛΟΥ