

**ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  
ΑΡΙΣΤΕΡΑ**

Νίκη Φούντα  
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας  
4.3.2014



**Επίκαιρη ερώτηση  
προς τον κ. Υπουργό<sup>1</sup>  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής**

**Θέμα: «Συντηρητικούς στόχους θέτει και πάλι το ΥΠΕΚΑ κόντρα στις εξαγγελίες του για το κλίμα και την ενέργεια»**

Σε πρόσφατη απόφασή του σχετικά με τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2030, το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τις μετριοπαθείς προτάσεις της Κομισιόν και υιοθέτησε τρεις δεσμευτικούς στόχους -τουλάχιστον 40% μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, 30% ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 40% εξοικονόμηση ενέργειας.

Δυστυχώς, το ΥΠΕΚΑ επέλεξε να συνταχθεί με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συστήνει μειώσεις εκπομπών του θερμοκηπίου 40% και στόχο για τη διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό μόλις 27%, το οποίο δεν θα μεταφραστεί σε επί μέρους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Μάλιστα, στη διαβούλευση για τους εθνικούς στόχους στο πλαίσιο της πολιτικής «Κλίμα-Ενέργεια προς το 2030» το Υπουργείο έθεσε ως βάση συζήτησης τις προτάσεις της Επιτροπής και όχι των Επιτροπών Βιομηχανίας (ITRE) και Περιβάλλοντος (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια.

Παρά το γεγονός ότι με την ευκαιρία της ελληνικής προεδρίας το ΥΠΕΚΑ θα μπορούσε να έχει ηγετικό ρόλο προωθώντας τις προοδευτικότερες προτάσεις του κοινοβουλίου, επιλέγει να λειτουργεί συντηρητικά, δέσμιο μιας παρωχημένης λογικής.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η βελτίωση του ενεργειακού μίγματος με καθοριστική συμμετοχή των ΑΠΕ σημαίνει πράσινες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας ανά επενδυόμενο ευρώ και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Η εξοικονόμηση ενέργειας δε σηματοδοτεί και ενεργοποίηση του κατασκευαστικού τομέα, ενώ η μείωση των εκπομπών ταυτίζεται με την προστασία περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από την κλιματική αλλαγή.

Με δεδομένο ότι μέσα στον Μάρτιο είναι προγραμματισμένα Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου οι στόχοι για το κλίμα θα γίνουν αντικείμενο συζήτησης,

**ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

- Έστω και καθυστερημένα σκοπεύει το ΥΠΕΚΑ να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές του αναφορικά με τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια και να ηγηθεί μιας προοδευτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ; Συντάσσεται με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υιοθέτηση δεσμευτικών στόχων τουλάχιστον 40-30-40, και αν όχι γιατί;
- Ποιές οι προτεραιότητες για την αναθεώρηση της ενεργειακής πολιτικής που θα αφορά στο ενεργειακό μίγμα και ποιες οι επόμενες δράσεις που θα αναλάβει το ΥΠΕΚΑ;

**Η ερωτώσα βουλευτής**

**Νίκη Φούντα**