

Χαλκίδα, 04/03/2014

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Νέοι κανόνες για τις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων»

Κε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της προηγούμενης εβδομάδας, ενεργοποιήθηκε το Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με βασική αποστολή, τουλάχιστον για την αρχή, τον καθορισμό των εννοιών του συνεργάσιμου δανειολήπτη καθώς και τον καθορισμό των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης.

Εξ όσων γνωρίζουμε ο προσανατολισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης, θα προσεγγίζει τα κατώτατα όρια φτώχειας όπως αυτά ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Βέβαια η παραδοχές της ΕΛΣΤΑΤ δεν αναφέρονται στην πραγματική αξία μισθών, όπως αυτή απεικονίζεται στην έρευνα του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να διαμορφώσει το όριο της φτώχειας στο επίπεδο των 4.500€ ανά έτος, προσαρμοζόμενο ανάλογα με το πλήθος των ατόμων του νοικοκυριού. Δηλαδή αν κάνουμε μια αναγωγή στα στοιχεία της προηγούμενης έρευνας, που θέλει την πραγματική αξία των αμοιβών, να βρίσκεται στο 75% του Πορτογαλικού Βασικού Μισθού, τότε καταλήγουμε σε ένα πραγματικό εισόδημα της τάξης των 280€, αν λάβουμε υπόψη τις σταθερά αυξανόμενες τιμές των προϊόντων και τις πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται και 375€ σε απόλυτους αριθμούς. Σύμφωνα με το Ιρλανδικό μοντέλο η λίστα για τα έξοδα των νοικοκυριών περιλαμβάνει, διατροφή, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μόρφωση, ψυχαγωγία, ένδυση, επικοινωνία, ασφαλιστική κάλυψη, θέρμανση και ηλεκτροδότηση. Παρατηρούμε σε αυτό το σημείο ότι τα Ελληνικά νοικοκυριά επιβαρύνονται στο κόστος ηλεκτροδότησης και από φόρο ακινήτων που πρέπει να καταβάλλουν μαζί με το ποσό ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα βέβαια αναμένονται και τα αποτελέσματα ελέγχων αντοχής του τραπεζικού συστήματος, που και αυτά με τη σειρά τους θα καθορίσουν τη βιωσιμότητα των τραπεζών, σε σχέση με τα αυξανόμενα ιδιωτικά χρέη. Σε αυτή την περίπτωση μετά λύπης διαπιστώνουμε την τρομαχτική απόσταση προβλέψεων, που υπάρχει μεταξύ Ελληνικής κυβέρνησης και ΔΝΤ, όπου ενάντια σε κάθε λογική και ανάλυση υπάρχει απόσταση της τάξης των 15 δις ευρώ, που χωρίζει τις δύο αυτές προβλέψεις.

Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο, ότι κατά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το Δημόσιο με τεράστιο κόστος για τους πολίτες, ανέλαβε τις υποχρεώσεις των τραπεζών για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών τους, υποθηκεύοντας το μέλλον των πολιτών κατά τουλάχιστον 40,5 δις ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

- Πως ακριβώς διατηρείται η βιωσιμότητα των τραπεζικών οργανισμών, όταν το μόνο που ουσιαστικά συμβαίνει είναι η χρονική επιμήκυνση των χρεών τους, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την αύξηση της ρευστότητας;
- Μέχρι τώρα τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν επιδείξει απροθυμία να εφαρμόσουν τους ισχύοντες νόμους, προς όφελος των πελατών τους άρα πως θα διασφαλιστεί ότι δεν θα κάνουν το ίδιο και στο μέλλον;
- Θα συμπεριλαμβάνονται φόροι που υποχρεούται να αποδίδει ο 'Έλληνας φορολογούμενος στο όριο των ελαχίστων δαπανών διαβίωσης;

Ο Ερωτών Βουλευτής