

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

6633

27.8.14

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Που ανήκουν τα Ίμια κε Υπουργέ Παιδείας;

ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ!!! Σε βιβλίο της Γ' Γυμνασίου διδάσκουν τα παιδιά ότι τα Ίμια δεν ανήκουν πουθενά! Καμία αναφορά στην θυσία των τριών ηρώων που χάθηκαν

1996...

το

Ποια γεγονότα διαδραματίσθηκαν στα Ίμια;

Μήπως η Ελλάδα σήκωσε... μπαϊράκι και τα διεκδικεί από την Τουρκία;

Ο μαθητής της Γ' Γυμνασίου δεν γνωρίζει εάν τα Ίμια ανήκουν στην Ελληνική Επικράτεια και υιοθετεί την θεωρία της Τουρκίας περί «γκρίζων ζωνών». Συγκεκριμένα, στο βιβλίο της ιστορίας της Γ' Γυμνασίου (που εκδόθηκε το 1997), τα παιδιά μας μαθαίνουν ότι οι βραχονησίδες των Ιμίων «δεν ανήκουν στην Ελλάδα»

και ότι τα διεκδικούμε με την Τουρκία! Έντεχνως παραμένει ασαφές το γεγονός ότι η Τουρκία έκανε απόβαση σε αυτά και θεωρείται «ασήμαντη» -και φυσικά μη αναφερόμενη- λεπτομέρεια το ότι έχασαν τη ζωή τους τρεις αξιωματικοί του Πολεμικού μας Ναυτικού. Επίσης, δεν γίνεται πουθενά λόγος για πολεμική επιχείρηση, εκ μέρους της Τουρκίας, με στόχο την κατάληψή τους, πόσο μάλλον δε ότι τα Ίμια είναι δύο

βραχονησίδες και όχι μία.

Συγκεκριμένα, (ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), ISBN 978-960-06-02774-9, έκδοση (2013) στην ενότητα 58 (σελίδα 163) με τίτλο: «Η Ελλάδα στην μεταψυχροπολεμική εποχή (1989-2001)» αναφέρεται επί λέξει:

«Την ίδια εποχή, με αφορμή την διεκδίκηση της βραχονησίδας Ίμια, στα Δωδεκάνησα, ξέσπασε κρίση στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις που αποκλιμακώθηκε με αμοιβαίες υποχωρήσεις (1996).»

Αυτή και μόνον αυτή είναι η αναφορά που γίνεται για τα γεγονότα των Ιμίων. Παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα έτη υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για τα λάθη του βιβλίου και τις σχετικές διορθωτικές κινήσεις που έκανε το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, (αποστέλλοντας διευκρινιστική εγκύλιο προς τους εκπαιδευτικούς λέγοντάς τους να προσθέσουν ότι η διεκδίκηση της Βραχονησίδας Ίμια έγινε από την Τουρκία), το βιβλίο ξανατυπώθηκε και το 2013 με το ίδιο «λάθος»!

Επειδή από το 1997 που εκδόθηκε για πρώτη φορά το βιβλίο μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά. Το Υπουργείο Παιδείας μετακόμισε από την οδό Μητροπόλεως στο Μαρούσι. Στον υπουργικό θώκο κάθισαν διαδοχικά πέντε Υπουργοί Παιδείας (Ε. Στυλιανίδης, Α. Σπηλιωτόπουλος, Α. Διαμαντοπούλου Γ. Μπαμπινιώτης και Κ. Αρβανιτόπουλος), απολύθηκαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, έκλεισαν σχολεία, αλλά το βιβλίο της Ιστορίας Γ' Γυμνασίου, παρέμεινε το ίδιο και διδάσκεται με ιστορικά

«λάθη»

στα

παιδιά.

Επειδή «Είμαστε υποχρεωμένοι να βαθμολογήσουμε με χαμηλό βαθμό το γραπτό του μαθητή καθώς βρίσκεται εκτός θέματος», όπως κατέθεσε στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος καθηγητής της Μέσης Εκπαίδευσης και προσθέτει: «Οι οδηγίες που έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας είναι σαφείς, οφείλουμε να βαθμολογούμε τα γραπτά, βάσει με τα ίσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

Εάν μάλιστα κάποιος εκπαιδευτικός μιλήσει στα παιδιά για ιστορικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα τα Ίμια, και αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, κινδυνεύει να κατηγορηθεί ότι εγείρει εθνικό θέμα και να περάσει από πειθαρχικό!»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται να απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός στα κάτωθι ερωτήματα:

- Βάση ποιας οδηγίας του υπουργείου Παιδείας αν κάποιος ιστορικός μιλήσει στα παιδιά για ιστορικά γεγονότα και αναφέρει λεπτομέρειες κατηγορείται ότι εγείρει εθνικό θέμα και περνά από πειθαρχικό;
- Ποιος υπαγόρεψε αυτή την οδηγία από το υπουργείο και με ποιο δικαιολογητικό και ποια ακριβώς ποινή προβλέπεται;
- Τι γίνεται εάν κάποιο παιδί γράψει σε ενδεχόμενη ενδοσχολική γραπτή εξέταση ότι τα Ίμια ανήκουν στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία έκανε απόβαση σε αυτά και ότι τρεις αξιωματικοί βρήκαν τραγικό θάνατο; Ποια η τιμωρία του μαθητή και ποια του δασκάλου;
- Η Νέα Δημοκρατία των πατροπαράδοτων αξιών και ιδανικών του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού συνηγορεί στην αποτύπωση της Ιστορίας με την εθνομηδενιστική άποψη της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ που έδωσε την εντολή για τη συγγραφή του και για την έκδοση του, παρά τις ενστάσεις και τις διαμαρτυρίες μεγάλης μερίδας του πνευματικού κόσμου;
- Θα δώσετε εντολή να εφαρμοστεί η σχετική εγκύλιος προς τους εκπαιδευτικούς ότι τα Ίμια είναι ελληνικό έδαφος και ότι η διεκδίκηση τους έγινε από την Τουρκία ή θα ρίξετε νερό στο μύλο του κυρίου Νάσου Θεοδωρίδη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνει πως τα Ίμια λέγονται Καρντάκ και ανήκουν στους Τούρκους;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος