



ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Υγείας

Θέμα: Απάνθρωπη η κατάσταση στο Νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλλού

Η πρόσφατη επίσκεψη των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κατριβάνου, Τ. Κουράκη και Στ. Παναγούλη στις φυλακές Κορυδαλλού ως μελών της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος της Βουλής ανέδειξε, για μια ακόμη φορά, τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη των κρατουμένων, που άπτεται της θεμελιώδους υποχρέωσης της Πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και την υγεία τους, οι συνθήκες που επικρατούν είναι χειρότερες από ποτέ.

Στο Νοσοκομείο της φυλακής νοσηλεύονταν, την ημέρα της επίσκεψης των ανωτέρω βουλευτών, 209 κρατούμενοι, παρότι η δυναμικότητά του περιορίζεται στις 60 κλίνες. Ο υπερτριπλασιασμός της χωρητικότητας εξηγείται από το ότι οι νοσηλευόμενοι στοιβάζονται σε κουκέτες, αντί σε απλά κρεβάτια, οι οποίες τοποθετούνται πολύ κοντά η μία στην άλλη. Την ίδια στιγμή, η στελέχωση του νοσοκομείου είναι ανεπαρκής, αφού υπηρετούν μόλις δύο μόνιμοι ιατροί, κανένας ψυχολόγος και κάποιοι εφημερεύοντες που έρχονται για λίγες ώρες την εβδομάδα.

Επιπλέον, οι 128 (131 σήμερα) από τους 209 νοσηλευόμενους ήταν οροθετικοί οι οποίοι στέλνονται στον Κορυδαλλό από φυλακές όλης της χώρας, είτε έχουν νοσήσει είτε όχι, για να εκτίσουν εκεί ακόμα και το σύνολο της ποινής τους. Σε τέτοιες συνθήκες συνωστισμού, όλες οι μεταδοτικές ασθένειες, από ιώσεις και γρίπες μέχρι ηπατίτιδες, εξαπλώνονται πολύ γρήγορα. Οι οροθετικοί, λόγω των μειωμένων αντιστάσεων του ανοσοποιητικού τους συστήματος, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, ενώ αντιμετωπίζουν και καθυστερήσεις στη χορήγηση των φαρμάκων τους, οι οποίες τείνουν να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα και είναι φυσικά πολύ επικίνδυνες.

Σημειώνεται πως, κατά τη γνώμη των ιατρών, από τους 128 οροθετικούς, οι 110 θα μπορούσαν να μη βρίσκονται καν στο νοσοκομείο, αλλά να παραμένουν στις φυλακές από τις οποίες προέρχονται, σε καλές συνθήκες διαβίωσης και παρακολουθούμενοι από μονάδες λοιμώξεων του νοσοκομείου της κάθε περιοχής, ώστε να τους βλέπουν οι δικοί τους και να μην απομονώνονται.

Αντίθετα, τώρα στοιβάζονται σε ένα περιβάλλον ακατάλληλο, στο οποίο υπάρχουν κρούσματα πολυανθεκτικής φυματίωσης, καθώς και ηπατίτιδας C, ασθένειες πολύ σοβαρές από τις οποίες κινδυνεύουν όχι μόνο οι κρατούμενοι, αλλά και οι ιατροί και το σωφρονιστικό προσωπικό.

Επειδή οι οροθετικοί κρατούμενοι προχώρησαν μαζικά σε άρνηση λήψης των αντιρετροϊκών φαρμάκων και του συσσιτίου τους, διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες κράτησής τους, καθώς και για την ανεπαρκή σίτιση και περίθαλψή τους, θέτοντας σε περαιτέρω κίνδυνο τη ζωή και την υγεία τους,

Επειδή το δικαίωμα στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία είναι βασικό δικαίωμα του ανθρώπου το οποίο προστατεύεται απόλυτα από το Σύνταγμά μας και δεν επιδέχεται εξαιρέσεις,

Επειδή η διασφάλιση της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των κρατουμένων είναι υποχρέωσης πολιτείας και ειδικά των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφενός και Υγείας αφετέρου,

Ερωτάται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει για να τερματιστεί η απάνθρωπη και παράνομη κατάσταση, σε ό,τι αφορά:

a. τον υπερπληθυσμό των νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού που θέτει σε διαρκή κίνδυνο την υγεία, τόσο των ίδιων όσο και του προσωπικού της φυλακής,

β. τη διασφάλιση της υγείας των οροθετικών κρατουμένων που δεν έχουν νοσήσει και στέλνονται σωρηδόν στον Κορυδαλλό, όχι μόνο χωρίς όφελος για κανέναν, αλλά και με μεγάλο κίνδυνο της ζωής και της υγείας τους,

γ. τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής στους χώρους (και) του νοσοκομείου των φυλακών και τα ολοένα και πιο φτωχά σε διατροφική αξία συσσίτια, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευομένων,

δ. την ανεπαρκή στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και

ε. την έγκαιρη παροχή της προσήκουσας ανά περίπτωση φαρμακευτικής αγωγής, ιδίως στους οροθετικούς κρατούμενους;

Ερωτάται ο Υπουργός Υγείας:

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει για να τερματιστεί η απάνθρωπη και παράνομη κατάσταση, σε ό,τι αφορά:

a. την ανεπαρκή στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και

β. την έγκαιρη παροχή της προσήκουσας ανά περίπτωση φαρμακευτικής αγωγής, ιδίως στους οροθετικούς κρατούμενους;

2. Θα προχωρήσει επιτέλους στις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ένταξη των δομών περίθαλψης των σωφρονιστικών καταστημάτων στο Ε.Σ.Υ, που αποτελεί τη μόνη λύση για τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα της υγειονομικής περίθαλψης των κρατουμένων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασιλική Κατριβάνου

Ειρήνη Αγαθοπούλου

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Νάντια Βαλαβάνη

Ευγενία Βαμβακά

Νίκος Βούτσης

Ιωάννα Γαϊτάνη

Κώστας Δερμιτζάκης

Μαρία Διακάκη

Ηρώ Διώτη

Θεόδωρος Δρίτσας

Παναγιώτα Δριτσέλη

Κώστας Ζαχαριάς

Γιάννης Ζερδελής

Μαρία Κανελλοπούλου

Χρήστος Καραγιαννίδης

Χαρά Καφαντάρη

Τάσος Κουράκης

Βασίλης Κυριακάκης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Νίκος Μιχαλάκης

Κώστας Μπάρκας

Μαρία Μπόλαρη

Ανδρέας Ξανθός

Στάθης Παναγούλης

Γιώργος Πάντζας

Θανάσης Πετράκος

Σοφία Σακοράφα

Γιάννης Σταθάς

Αφροδίτη Σταμπουλή

Δημήτριος Στρατούλης

Νίκος Συρμαλένιος

Μαρία Τριανταφύλλου

Δημήτρης Τσουκαλάς