

**ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων**

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

6356
18.2.14

Θέμα: Το δημοσιονομικό πλεόνασμα και η “αυτοϋπονόμευση” του

Σε καθημερινή πλέον βάση το οικονομικό επιτελείο, με δηλώσεις του εντός και εκτός της χώρας, ανεβάζει συνεχώς το επίπεδο του πρωτογενούς πλεονάσματος (κι ενώ Γιούροστατ και Κομισιόν έχουν άλλη γνώμη).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι απαντάτε στον κ. Ο. Ρεν ο οποίος αμφισβητεί ακόμη και την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος;

Τα θριαμβευτικά ημερήσια δελτία για τη «ραγδαία άνοδο» του πρωτογενούς πλεονάσματος δεν καταλαβαίνετε, ότι απλώς υπενθυμίζουν στους Έλληνες πολίτες πόσο επώδυνα μέτρα τους έχετε επιβάλλει και δεν διασκεδάζουν σε καμιά περίπτωση τις ανησυχίες τους για τα μέτρα που πρόκειται να ακολουθήσουν, προκειμένου το 2014 και 2015 να επιτευχθεί πλεόνασμα 3 και 6 δις ευρώ αντιστοίχως;

Τι «επιτυχία» είναι αυτή, όταν προέρχεται από μια πολιτική που καταστρέφει την πλειοψηφία της κοινωνίας προς όφελος μιας μικρής ολιγαρχίας, με: τη δραματική μείωση των εισοδημάτων και των συντάξεων, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, μέσω της δραστικής μείωσης των αντίστοιχων δαπανών, την επιβολή υπέρογκων φόρων, τη δήμευση των καταθέσεων ακόμα και για μικρά ποσά, τη μη έγκαιρη και ολική αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου;

Γιατί αποκρύπτετε ότι, σύμφωνα με όσα έχετε συνομολογήσει, οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα, που συνδέονται υποτίθεται με «τη βιωσιμότητα του χρέους», διαρκώς θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, με βάση και τις προβλέψεις που γίνονται για τη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας; Όταν για να επιτευχθούν τα όλο και μεγαλύτερα πλεονάσματα των επόμενων χρόνων θα πρέπει να συνεχίζεται η ίδια πολιτική σκληρής λιτότητας και θα εντείνονται οι θυσίες των Ελλήνων;

Πως πανηγυρίζετε όταν:

Το όποιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα βασίστηκε στην εξαθλίωση και εξόντωση του ελληνικού λαού; Όταν τα στοιχεία για την ανεργία, το διαθέσιμο εισόδημα, τη μετανάστευση, τις αυτοκτονίες είναι πρωτόγνωρα στη σύγχρονη ιστορία για καιρό ειρήνης, αλλά ακόμη και αυτά αδυνατούν να απεικονίσουν την τεράστια δυστυχία που βιώνουν οι πολίτες;

Το όποιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν βασίστηκε στη διάλυση της ελληνικής οικονομίας, με την καταστροφή μάλιστα να επεκτείνεται και σε εύρωστα τμήματά της; (βλ. το παράδειγμα των εξαγωγών και τη μείωση που αυτές σημείωσαν για το 2013).

Το όποιο δημοσιονομικό πλεόνασμα είναι διατηρήσιμο, καθώς υπονομεύει το ίδιο του το μέλλον;

Η υπερφορολόγηση (σε περίοδο, μάλιστα, βαθειάς ύφεσης και περικοπών) και τα εξοντωτικά μέτρα «συμμόρφωσης» που επέβαλε η κυβέρνηση (κατασχέσεις, πρόστιμα, επιτόκια, ακόμα και φυλακίσεις) μπορεί να κατάφεραν να μαζέψουν δισεκατομμύρια εσόδων, δεν εξάντλησαν όμως για τα καλά την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών;

Αυτό δεν αποδεικνύεται και από τη μείωση των τραπεζικών καταθέσεων τους περισσότερους μήνες μετά το καλοκαίρι και από την εκτίναξη των χρεών προς στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τη ΔΕΗ κλπ.;

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Η Ερωτώσα Βουλευτής

**Μαρία Κόλλια Τσαρουχά¹
ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών**