

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ  
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ



**ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών, κο. Γ. Μιχελάκη

Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κο. Γ. Μανιάτη

**Θέμα: Επικίνδυνες, τοξικές χωματερές στη Δυτική Αττική**

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή Λάκα Γκολέμη, βρέθηκαν μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου **επικίνδυνη, τοξική χωματερή**, στην οποία καταλήγουν ακόμη και απόβλητα μεγάλου ιδιωτικού νοσοκομείου.

Η εν λόγω εταιρεία, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, βρίσκεται ανάμεσα σε φτωχόσπιτα, περιβόλια και βιοτεχνίες, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης του Ασπροπύργου και είναι μία μόνο από τις ίσως και εκατοντάδες μάντρες που κάνουν την εμφάνισή τους σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική, κυρίως κοντά στο ΧΥΤΑ της Φυλής και στις βιομηχανίες του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας για τη διαχείριση ανακυκλώσιμων, μετάλλων και ειδικών κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων.

Ειδικά στην Δυτική Αττική, στην οποία λειτουργούν περισσότερες από 7.500 βιομηχανίες και βιοτεχνίες, η κατάσταση στον χώρο της διαχείρισης των αποβλήτων είναι χαοτική. Οι έλεγχοι που διεξάγονται είναι αποσπασματικοί και ανεπαρκείς, αφού η άμεσα αρμόδια για τους ελέγχους Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής διαθέτει μονάχα **3 υπαλλήλους** στη διεύθυνση Περιβάλλοντος ενώ η συνδρομή της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι μεν πολύτιμη αλλά δεν επαρκεί.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :

α) ότι συχνά γίνεται ανορθολογική διαχείριση των αποβλήτων από τις εμπλεκόμενες εταιρείες με αποτέλεσμα τα απορρίμματα να καταλήγουν σε μη αδειοδοτημένους χώρους,

β) το γεγονός, ότι με την **μη ορθή διαχείριση** των απορριμμάτων ουσιαστικά συντελείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα σε όλη τη Δυτική Αττική, που ενέχει κινδύνους για την **δημόσια υγεία**,

γ) η διαπίστωση ότι υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη από τους ανεπαρκείς –λόγω έλλειψης προσωπικού- ελέγχους και

δ) το ότι η χώρα μας έχει καταγγελλθεί πολλές φορές από την Ε.Ε. και της έχουν επιβληθεί πολλά πρόστιμα σχετικά με την **μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων**.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Θεωρείτε ότι χρήζει ιδιαίτερης σημασίας και αναγκαιότητας η τέλεση συχνών και ενδελεχών ελέγχων στο χώρο της διαχείρισης των αποβλήτων και στις εν λόγω διαχειριστικές εταιρείες; Εάν ναι, ποια τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα;
2. Ειδικά για την περίπτωση της Δυτικής Αττικής, πώς είναι δυνατόν να αναμένουν τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, ότι μπορεί να γίνει πραγματικός έλεγχος σε τόσες πολλές εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων μόλις με τρεις υπαλλήλους; Σκοπεύετε να προβείτε σε κάποιες ενέργειες για την επαρκή επάνδρωση με προσωπικό της υπηρεσίας ελέγχου, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερος και πληρέστερος έλεγχος των εν λόγω εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων; Εάν ναι, τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε και πότε;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παύλος Χαϊκάλης