



2534

07 FEB. 2014

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β' ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα:« Επικίνδυνα τα ποδήλατα στους δρόμους της πόλης; »

Κύριοι Υπουργοί,

Ενημερώστε μας για τις θέσεις των Υπουργείων σας, σχετικά με το επισυναπτόμενο δημοσίευμα.

Συνημμένο: άρθρο από την εφημερίδα «καρφίτσα», σελ.1

Αθήνα, 31 - 1 - 2014

ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «Κ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΩΝ



Επικίνδυνα τα ποδήλατα στους δρόμους της πόλης;

Του Βασιλίη Παναγιωτίδη

Το ποδήλατο είναι ένα μέσο αρκετά διαδεδομένο στο εξωτερικό, που σε πολλές περιπτώσεις οποτελεί και το βασικό όχημα μετακίνησης ποδηλών ανθρώπων. Το ποδήλατο έχει διαιτέρη θέση στις καρδιές και των Ελλήνων. Παρόλα αυτά πολλές φορές η έλλειψη παιδείας οδηγεί σε κακές οδηγικές συμπεριφορές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ατυχήματα. Έχουν γραφτεί πολλά κείμενα σχετικά με τα πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί άλλων οχημάτων τους ποδηλάτες, όμως το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς πρέπει να οδηγούν και να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι ποδηλάτες τους υπόλοιπους, είτε είναι πεζοί, είτε οδηγούν κάποιο όχημα.

Η «Κ» πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά που έχουν οι ποδηλάτες, αλλά και για τα πώς βλέπουν οι υπόλοιποι (πεζοί, οδηγοί) τον τρόπο που εκείνοι κυκλοφορούν. «Καθώς αυξάνονται τα ποδήλατα και τόσο οι πεζοί, όσο και οι ποδηλάτες χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο για να κινούνται, αντιλαμβανόμαστε ότι και το ποδήλατο είναι ένα τροχαίο όχημα», αναφέρει ο πρόεδρος της ένωσης για τα δικαιώματα των πεζών, Γρηγόρης Μαυράκης. Σημειώνει επίσης πως «οι ποδηλάτες θα πρέπει να κινούνται σε ξεχωριστές διαδρομές (ποδηλατοδρόμους) από τους πεζούς. Όταν δεν υπάρχει ποδηλατοδρόμος σε κάποια σημεία της πόλης, τότε θα πρέπει να κινούνται μαζί με τα αυτοκίνητα. Βέβαια γνωρίζουμε πως στους δρόμους επικρατούν συνήθικες βαρβαρότητας στη συμπεριφορά των οδηγών των αυτοκινήτων προς τους ποδηλάτες. Οπότε θεωρώ φυσικό το γεγονός ότι οι ποδηλάτες ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, αλλά δεν είναι εκεί η θέση τους». Τόνισε δε

Θ. Τυριακίδης: «Δεν δίνουμε κλήση σε ποδηλάτες»

Ιδεατά πάντα τροχαία σε όποια αυτοτούρητη ή αυτοκίνητο ή αιρεθεντάς της τροχαίας θεωρούνται. Θεοδωρός Τυριακίδης, πατέρας της στην «Κ», τόνισε πως: «Οι ποδηλάτες είναι κακά και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με όπους τους οδηγούν. Πρέπει να σταματήσουν στα φαγάρι σταν είναι κόκκινα να σταματήσουν στη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας να μην μπαίνουν σε μονόδρομους, και γενικά να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι οδηγοί, όσοτε που κάνουν όποια τείς ποδηλάτες δεν τηρούν τανούνται». Νομίζω πως όποια το θέμα έχει να κάνει με την παιδεία του Ελληνισμού».

Οργανισμοί της στάσης της τροχαίας σε όλο αυτό το θέμα παραδεχθήκε πως επειδή είναι προστατευόμενο διγούν κλήσεις ακόμα κοινωνικής απορρίστας. «Είναι απλότερα πως διαδίδουμε δεν δίνουμε κλήσεις και στους ποδηλάτες, όπως ορίζει η νομοθεσία, διατάσσεται περισσότερες περιπτώσεις αυτού που οδηγούν τα ποδήλατα είτε είναι ανθρώποι, είτε κάποιοι ανθρώποι, ή γυναίκες, ή άλλοι. Πάντως ένα είναι το δεδομένο πως δεν έχουν προτεραιότητα στο δρόμο, όπως πιστεύουν οι ίδιοι απλανούσυν οι κανόνες, όπως σε όποια ταχύτητα».

πως «θεωρώ ότι είμαστε ο ίδιος πλάσιο που οδηγεί το ποδήλατο, τη μηχανή και το αυτοκίνητο. Για κάποιους το θράσος είναι το ίδιο. Η επιθετική οδήγηση υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως και στο ποδήλατο». Στο ίδιο περίπου πλαίσιο κινήθηκαν και οι δημόσιες του Κωνσταντίνου Μαυράκη, πρ-

έδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών οδήγησης, ο οποίος μιλώντας στην «Κ» ανέφερε πως «οι ποδηλάτες έχουν απαράδεκτη συμπεριφορά. Αν και έχουν το πλεονέκτημα να κινούνται στους δρόμους, δεν ακολουθούν τους οδικούς κανόνες. Θέλουμε τους ποδηλάτες στους δρόμους, αλλά ότι τους θέλλαμε με μια άλλη συμπεριφορά. Εξάλλιστου εμείς από την πλευρά μας και ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους οδηγούς είναι να τους σέβονται. Νομίζω πως όποια το θέμα έχει να κάνει με την παιδεία του Ελληνισμού».

Ο Παναγιώτης Χαροπότης, ιδιοκτήτης οχολής οδηγών, ανέφερε: «Θεωρώ πως είναι απαράδεκτη η οδική συμπεριφορά των ποδηλατιστών. Κυκλοφορούν σε όλες τις περιπτώσεις σε μηπολιούκι, δεν τρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και είναι θαύμα πως δεν έχει συμβεί κάποιο ποδήλατο στύχημα. Δυστυχώς, όταν βρίσκονται στο δρόμο περνούν με κόκκινο, μπαίνουν σε μονόδρομους και κινούνται παντού. Ο νόμος όμως είναι σαφέστατος, πρέπει να συμπεριφέρονται όπως όλοι οι οδηγοί άλλων των οχημάτων».

Αν και ποδηλάτης ο Κώστας Σεμελίδης, μέλος του ποδηλατικού συλλόγου BIKE RESPECT, παραδέχεται πως πολλοί από εκείνους που χρησιμοποιούν το ποδήλατο δεν έχουν παιδεία, όπως και οι περισσότεροι Έλληνες στο τιμόνι. «Έχουν απόλιτο δίκιο όσοι μιλούν για κακή οδηγική συμπεριφορά των ποδηλατιστών σε πολλές περιπτώσεις. Θα πρέπει να συμπεριφέρομαστε βάσει των κανόνων οδικής συμπεριφοράς. Δεν θα πρέπει να περνάμε χωρίς να σταματήσουμε όταν έχουμε "STOP", δεν θα έπρεπε μπαίνουμε σε μονόδρομους κ.λ.π. Ναι, σε ένα μεγάλο βεθμό παραδέχομαι πως δεν το τρούν αυτά οι ποδηλάτες, αλλά θεωρώ πως

είναι θέμα-ελληνικής παιδείας. Όπως συμπεριφέρονται στο δρόμο οι πεζοί, οι οδηγοί μηχανών και αυτοκινήτων, έτσι συμπεριφέρονται και οι ποδηλάτες. Δεν σέβονται τους κανόνες. Πάντως πρέπει να γνωρίζετε πως π.χ. σε ένα φανάρι όταν ένας ποδηλάτης δεν είναι έμπειρος δεν σταματάει γιατί φοβάται και θεωρεί πως είναι πιο ασφαλές να ξεκινήσει πριν ξεκινήσουν μαζί του τα άλλα οχημάτα. Συνήθως ο άπειρος ποδηλάτης αποφεύγει να βρίσκεται σε δρόμους με πολύ κίνηση και ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο, πάσιε αντίθετα σε μονόδρομους για να βλέπει το άλλο οχηματούργο του. Δεν το δικαιοισθεί όποιο απότιθεται σε ένα ποσοστό 30% οι συνιδράσεις τους αυτές είναι και ζήτημα επιβίωσης».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα όσα υποστήριξε ο ποδηλάτης Κείμης Κρυστάνης. Ο ίδιος τόνισε ότι «γενικότερα συμφωνώ πως το όλο ζήτημα έχει να κάνει με την έλλειψη παιδείας στους δρόμους. Άν είχαμε παιδεία θα μπορούσαμε όλοι (πεζοί, ποδηλάτες, οδηγοί IX) να συνυπάρχουμε αρμονικά στους δρόμους, στα πλαίσια της νομοθεσίας. Το βασικό είναι να σέβεται ο ένας τον άλλον».



Τροχαίας στην πόλη



Κείμης Κρυστάνης



Καποδιστρίου