

**ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων**

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

5917  
3 2 14

**Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών**

**Θέμα:** Αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά

Τέσσερα χρόνια τώρα από το πρόγραμμα «διάσωσης», η αρχική του συνταγή παραμένει η ίδια, παρά τις ομολογημένες «αστοχίες» και, κυρίως, παρά την πανταχόθεν διαπιστούμενη επιδείνωση της πραγματικής οικονομίας.

**Ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

Η εσωτερική υποτίμηση και οι λεγόμενες «διαρθρωτικές αλλαγές», που επέβαλε το πρόγραμμα, κυρίως η απορρύθμιση της αγοράς δηλαδή, φιλοδοξούσαν να τονώσουν τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή την προσφορά.

Μπορεί αυτά να βελτιώθηκαν λίγο, η χώρα όμως βυθίστηκε στην ύφεση και την ανεργία. Γιατί;

Μήπως επειδή δεν εφαρμόστηκαν όλες οι μεταρρυθμίσεις, όπως ισχυρίζεται η τρόικα;

Τι μήπως γιατί καμία από τις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν δεν είχε σχέση με άμεση τόνωση της ζήτησης, με την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, ούτε καν με προστασία των αδυνάμων, ενώ υπερίσχυσε ο δογματισμός της γενικευμένης λιτότητας και της βίαιης απορρύθμισης;

Ακόμη και το «κούρεμα» χρέους έγινε με πολύ μεγάλη – μοιραία - καθυστέρηση, αναποτελεσματικά, όπως ομολογεί το ΔΝΤ, το οποίο, βασισμένο στην αποτυχημένη ελληνική περίπτωση, ανασχεδιάζει τον τρόπο «επέμβασής» του σε κρίσεις χρέους.

Σχεδιάστηκε ένα πακέτο «διάσωσης» για την χώρα μας που στη λογική του περιείχε μία δομική αντίφαση: μεταξύ του στόχου της βιωσιμότητας που έπρεπε να εξυπηρετεί και της παραγόμενης, από τις πολιτικές του, ύφεσης που υπονόμευε τον ίδιο τον στόχο. Το πρόβλημα ήταν ο ίδιος ο στόχος: επίτευξη χρέους/ΑΕΠ 120% έως το 2020 που στήθηκε επάνω σε μια κινούμενη άμμο ενός εξαρχής υποχρηματοδοτούμενου προγράμματος, που σε κάθε δόση «ανακάλυπτε» και νέα χρηματοδοτικά κενά.

Ένα καταστροφικό για τη χώρα πρόγραμμα. Πώς ισχυρίζεστε ότι αποδίδει;

Τράπεζες και funds δεν επενδύουν στην πραγματική οικονομία. Προτιμούν τα κρατικά ομόλογα και τη βραχεία κερδοσκοπία. Το διαπιστώνει και η ΕΚΤ, η οποία βλέπει τη ρευστότητα που χορηγεί να μην περνά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Η ρευστότητα προς μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η πιο στοιχειώδης προσπάθεια τόνωσης της ζήτησης, πλέον δεν υπάρχει.

Το πρόβλημα της ρευστότητας και της απουσίας των απαραίτητων κεφαλαίων κίνησης αναδεικνύεται ως κυρίαρχο για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Είναι δυνατόν να υπάρξει ανάκαμψη χωρίς ρευστότητα;

Πώς αναμένετε ανάκαμψη με την αγορά στεγνή και με πανάκριβο και δυσεύρετο το τραπεζικό χρήμα;

Πέντε και πλέον χρόνια από το ξέσπασμα της κρίσης, οι τράπεζες έχουν εισπράξει έναν πακτωλό χρημάτων με τη μορφή ενισχύσεων και δανείων, δίχως όμως τα αντίστοιχα αποτελέσματα να φαίνονται στην πραγματική οικονομία.

Παρόλο που το τραπεζικό σύστημα έχει λάβει ένα πακέτο εγγυήσεων που ανέρχεται στο 90% του ΑΕΠ, γιατί οι τράπεζες αδυνατούν να στηρίξουν και να ρίξουν τα χρήματα αυτά στην πραγματική οικονομία;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο σας για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά;

Εάν θα παρέμβετε στις τράπεζες προκειμένου αυτές να υλοποιήσουν τον αναπτυξιακό και θεσμικό τους ρόλο, μέσω του δανεισμού των επιχειρήσεων. Σε ποια κατεύθυνση και πως;

**Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014**

**Η Ερωτώσα Βουλευτής**

**Μαρία Κόλλια Τσαρουχά**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων**  
**Βουλευτής Ν. Σερρών**