



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

5956
3.2.14.

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: Θαλασσοδάνεια με κυβερνητική βούλα; Υπάρχει διάθεση για ξεκαθάρισμα;

Οι αποκαλύψεις για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανεξαρτήτως του αποτελέσματος και της τελικής δικαστικής έκβασης της υπόθεσης άνοιξαν το μέγα ζήτημα των θαλασσοδανείων. Δικαστικοί κύκλοι αλλά κυρίως πηγές της Τρόικα πληροφορούν τους συνομιλητές τους ότι «αυτή είναι μόνο η αρχή», καθώς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να «σκάσουν» νέες μεγάλες υποθέσεις, οι οποίες θα αλλάξουν άρδην το επιχειρηματικό τοπίο.

Πρόκειται για σκάνδαλα που αφορούν τις τράπεζες και τα δάνεια χωρίς εγγυήσεις, τις μίζες των εξοπλισμών, αλλά και τις επιχορηγήσεις της Ε.Ε, είτε για αγροτουριστικά καταλύματα (σε συλ Λιάπη που ήδη διερευνάται από τη Δικαιοσύνη), είτε για άλλες επενδύσεις που τελικά κατέληξαν να γίνουν περιουσίες πολιτικών και επιχειρηματιών.

Πληροφορούμαι πως οι Έλληνες δικαστές από τη μια πλευρά διερευνούν εξονυχιστικά σήμερα, τουλάχιστον άλλους τρεις φάκελους και φέρονται αποφασισμένοι να «κάνουν το καθήκον τους», ενώ την ίδια ώρα αναμένεται από την πλευρά τους και η πλήρης «διεκπεραίωση» σε όλα όσα έχουν να κάνουν με τους εξοπλισμούς και τις μίζες. Με νέες διώξεις και νέα εντάλματα που ενδεχομένως αυτή τη φορά θα αγγίξουν και υψηλά πολιτικά πρόσωπα.

Αξιόπιστη πηγή έλεγε μετ' επιτάσεως, ότι «ο χορός της παρανομίας και της διαπλοκής στην Ελλάδα θα πρέπει να τελειώσει», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μόνο τυχαία δεν είναι και η έρευνα της Κομισιόν για τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε διάφορους ημέτερους και «φίλα προσκείμενους» στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων για αυτά τα προγράμματα στην Ελλάδα για επενδύσεις, αλλά τελικά κατέληξαν... αλλού.

Επειδή οι νέες αποκαλύψεις, ταυτόχρονα, αφορούν τα δάνεια και άλλων τραπεζών και ιδιαίτερα μιας εξ αυτών για τις χορηγήσεις με επισφαλείς όρους που δόθηκαν σε συγκεκριμένο επιχειρηματία που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά και για άλλα «κόκκινα» δάνεια (ημετέρων), τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα εδώ και καιρό και δεν έχει κινηθεί γι' αυτά καμία διαδικασία. Οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες μέσω του Κοινοβουλευτικού έλεγχου με στοιχεία έχουν αναφερθεί επανειλημμένως σε τραπεζικά δάνεια-σκάνδαλα, και ακόμη ότι 20 ισχυροί επιχειρηματίες βρίσκονται στο στόχαστρο για δάνεια 15 δις. ευρώ. Ενδεικτικά είναι άλλωστε τα δημοσιεύματα της Real News στις 2 Αυγούστου, 18 Οκτωβρίου και 15 Νοεμβρίου για τα δάνεια που έχει εντοπίσει η Τρόικα.

Επειδή ο αγώνας για την κάθαρση του οικονομικοπολιτικού συστήματος, απαιτεί την επιβολή των μέγιστων προβλεπομένων κυρώσεων στους συμμετέχοντες στη διαφθορά και την επιστροφή των κλεμμένων.

Επειδή ο χειμαζόμενος λαός μας απαιτεί δικαιώση για την κατάντια που τον οδήγησαν κάποιοι οι οποίοι επί χρόνια έβαζαν το χέρι στο μέλι.

Επειδή η κυβέρνηση πιστή στις εντολές της Τρόικας εκτελεί κυριολεκτικά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στέλνει στην ανεργία χιλιάδες οικογένειες και ακολουθώντας μια πολιτική «αλά» ΑΤΕ, ετοιμάζεται να πουλήσει αντί πινακίου φακής ένα ιστορικό πιστωτικό ίδρυμα.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

- Ο αξιότιμος Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του γιατί δεν ξεκαθαρίζει το επιχειρηματικό τοπίο;
- Είναι αλήθεια ότι οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ θέλουν νέο status στην επιχειρηματική ζωή της χώρας και «θανάτωση» κάποιων επιχειρηματικών τζακιών;
- Η Κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι οι ξένοι δανειστές δυνάστες επιθυμούν έτσι και καταφερνουν, την ευκολότερη δική τους επιχειρηματική διείσδυση στη χώρα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Νικολόπουλος