

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

ΕΡΩΤΗΣΗ

5264

2.1.14

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και το υποτιθέμενο σχέδιο ανάπτυξης της

Από τότε που ξέσπασε η μεγάλη κρίση στη χώρα μας, επιστρατεύτηκε ακαριαία το δραστικό αντίδοτό της, η ανάπτυξη. Μόνιμη στα χείλη των μνημονιακών κυβερνήσεων και πρώτη στις διαβεβαιώσεις σκληρών δανειστών. Ήταν και παραμένει το φετίχ της σκληρής εποχής. Η ανάπτυξη όμως δεν έρχεται από τον ουρανό. Προϋποθέτει σχέδιο. Και αυτό με τη σειρά του απαιτεί συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς της παραγωγικής ανασυγκρότησης, βαθιά συναίσθηση του κατεπείγοντος, συνεργασία φορέων και παραγόντων, πολύμηνη μεθοδική και κοπιώδη μελέτη εγχώριων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, καθαρό φορολογικό πεδίο, ώστε να γνωρίζουν ημέτεροι και ξένοι επενδυτές τα συν και τα πλην του επενδυτικού ρίσκου, αν θα αποφασίσουν να επενδύσουν, και οπωσδήποτε εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Καμία από τις προϋποθέσεις αυτές έχει στοιχειωδώς πληρωθεί.

Πριν από μερικούς μήνες, διαβεβαιώνατε από τηλεοπτική εκπομπή, ότι επίκειται η κατάθεση σχεδίου για την ανάπτυξη και την εν γένει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με ορίζοντα εικοσαετίας. Παρείχατε, δε, και την κρίσιμη λεπτομέρεια περί στενής συνεργασίας με τον καθ' ύλη αρμόδιο υπουργό, κ. Χατζηδάκη για την εκπόνησή του. Έκτοτε όμως ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Χειμέρια τα πράγματα όπως και πριν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι απέγινε το σχέδιο περί ανάπτυξης της χώρας που μας λέγατε ότι ετοιμάζετε;

Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από την αρχική σας αναγγελία αλλά κανένα σχέδιο δεν έχετε ακόμη παρουσιάσει.

Γιατί αυτή η μεγάλη καθυστέρηση;

Υπάρχει κάποιο σχέδιο που επεξεργάζεστε και πότε θα ολοκληρωθεί;

Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης σημαίνει κατ' ελάχιστον τη μετάβαση από τη βραχυπρόθεσμη εισπρακτική στη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή λογική ενίσχυσης των παραγωγικών δυνάμεων. Την έχει η κυβέρνηση;

Μας λέτε το 2014 βγαίνουμε από την κρίση και οσονούπω ανακάμπτουμε. Που στηρίζετε αυτήν σας την αισιοδοξία;

Χωρίς το παραμικρό αναπτυξιακό σχέδιο σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ακολουθώντας τις οδηγίες των δανειστών, περιμένετε σε συνθήκες κατάρρευσης της εσωτερικής ζήτησης, με σειρά εμποδίων σε όλη την παραγωγική διαδικασία, όπως το κόστος ενέργειας, το απρόσιτο κόστος του χρήματος από τις ελληνικές τράπεζες, η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων με τις υποθήκες των δανεισμένων επιχειρήσεων να έχουν χάσει το μισό της αξίας τους, το κόστος μεταφοράς των εξαγώγιμων προϊόντων, με παντελή έλλειψη εξωτερικής οικονομικής και εμπορικής πολιτικής, να δούμε φως;

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών