

**Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας**

**Θέμα:** Ανεπάρκεια και αδυναμία στην αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας καυσίμων και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία

Σε καιρό κρίσης αυξήσατε τη φορολογία στα καύσιμα, μέσω της εξίσωσης του φόρου στα δύο είδη πετρελαίου, με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου και της συνεπακόλουθης φοροδιαφυγής. Κίνηση που θα ήταν ορθή αν αφορούσε την εξίσωση του φορολογικού συντελεστή προς τα κάτω και όχι προς τα επάνω. Η εξίσωση προς τα επάνω επέτεινε τόσο πέρυσι όσο και φέτος την ανθρωπιστική κρίση που διέρχεται ο τόπος μας, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα απαγορευτικά κόστη προμήθειας πετρελαίου.

Δεύτερον, επέδρασε αρνητικά στα φορολογικά έσοδα εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης και ταυτόχρονα επέδρασε ακόμη αρνητικότερα στα δημόσια οικονομικά, καθώς οδήγησε στη θέσπιση επιδόματος θέρμανσης, αυξάνοντας ισόποσα τις δημόσιες δαπάνες.

Τρίτον, προκάλεσε επιπροσθέτως και περιβαλλοντική κρίση, καθώς η αυξημένη χρήση στερεών καυσίμων είχε ως αποτέλεσμα την αιθαλομίχλη που πνίγει σήμερα τα αστικά κέντρα σε όλη τη χώρα (να μην αναφερθούμε καν στα τραγικά περιστατικά που σημειώθηκαν ανά τη χώρα από μαγκάλια...). Κι όλα αυτά για να καλυφθεί η ανεπάρκεια και η αδυναμία των αρμοδίων να αντιμετωπίσουν τη λαθρεμπορία καυσίμων, κάτι που θα μπορούσε να είχε γίνει αν λειτουργούσε εγκαίρως το σύστημα αυτόματου ελέγχου εισροών-εκροών στα σημεία προμήθειας του καυσίμου ή αν είχε εξισωθεί ο φορολογικός συντελεστής προς τα κάτω.

### **Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:**

Αν υπάρχει κάτι που επιδεινώνει μια κατάσταση δυσπραγίας και την κάνει ακόμα πιο δυσάρεστη, είναι ο εμπαιγμός με τον πόνο του άλλου.

Σε ποιους απευθύνεστε και τους συνιστάτε να μην καίνε τζάκια και ξυλόσομπες;

Σε αυτούς από τους οποίους στερήσατε τη δυνατότητα να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης ακόμη και με επιδοτούμενες τιμές;

Σε αυτούς που βλέπουν τα παιδιά τους να παγώνουν από το κρύο και νοιώθουν ανήμποροι να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στην οικογένειά τους;

Σε ποιον αρέσει να επιστρέφει στο 1950;

Σε ποιον αρέσει να έχουν μπει στην καθημερινότητά του φράσεις όπως «έχουμε προσανάμματα;», «άναψες το τζάκι να ζεσταθεί λίγο το σπίτι;».

Σε ποιον αρέσει να κάθεται σπίτι του και να μην μπορεί να κάνει ακόμα και τις καθημερινές του ασχολίες με άνεση γιατί ξεπαγιάζει;

Με ποια λογική το κάνετε αυτό, όταν εσείς οι ίδιοι νομοθετήσατε την εξίσωση της φορολογίας πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης προς τα επάνω και αναγκάσατε χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την χώρα να καταφύγουν σε πρωτόγονες μορφές θέρμανσης;

Πόσο πιο μυωπικό θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο;

Πόσο πιο αντικοινωνικό, αντιοικονομικό και τόσο ανόητο;

Προωθώντας την παροχή δωρεάν ρεύματος στα νοικοκυριά για της ημέρες έξαρσης της αιθαλομίχλης, έχετε σκεφθεί ότι τζάκια διαθέτουν κυρίως τα σπίτια των μεσαίων εισοδηματικών τάξεων, που ούτως ή άλλως δεν είναι ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο;

Έχετε σκεφθεί, ότι είναι ιδιαίτερα δυσχερής ο υπολογισμός των «δωρεάν» ημερών, αφού τα ρολόγια της ΔΕΗ δεν είναι εξοπλισμένα με τους απαραίτητους μετρητές κατανάλωσης ανά ημέρα;

Τι θα κάνετε ώστε να υπολογίσετε;

**ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων**

Θα κόβετε ένα αυθαίρετο ποσοστό, το οποίο θα βαρύνει τους υπόλοιπους καταναλωτές, οι οποίοι ούτε πετρέλαιο θα μπορούν να βάλουν, άλλα θα επιβαρύνονται και από την ανάγκη άσκησης κοινωνικής πολιτικής που προέκυψε εξαιτίας ενός αποτυχημένου μέτρου;

Ποιο είναι το συνολικό κόστος στην ελληνική οικονομία από την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της χώρας;

**Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013**

**Η Ερωτώσα Βουλευτής**

**Μαρία Κόλλια Τσαρουχά**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων**  
**Βουλευτής Ν. Σερρών**