



11 Δεκεμβρίου 2013

Ερώτηση

Προς: Υπουργούς

- Εξωτερικών
- Εθνικής Άμυνας
- Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Η συμφωνία για το Ιράν και η στρατηγική της Ελλάδας

Η πρόσφατη προκαταρκτική συμφωνία των 5 + 1 χωρών, των πέντε μονίμων χωρών του ΣΑ του ΟΗΕ συν τη Γερμανία, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, στο μέτρο και στο βαθμό που θα ευοδωθεί, είναι σε θέση να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Μίας περιοχής που συνιστά την ευρύτερη γειτονιά της χώρας μας. Επιπλέον η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά καλές διμερείς σχέσεις με το Ιράν, από το οποίο προμηθεύεται πετρέλαιο με πολύ καλούς όρους. Η συμφωνία της Γενεύης σηματοδοτεί α) την επιστροφή της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων στο προσκήνιο, θέτοντας όλες τις χώρες της περιοχής ενώπιον της ανάγκης χάραξης νέας στρατηγικής, με νέες προτεραιότητες και β) φέρνει σειρά ανακατατάξεων των συσχετισμών δυνάμεων στην περιοχή, π.χ. Ισραήλ και Σαουδική Αραβία τάσσονται εχθρικά (το πρώτο), εξόχως επιφυλακτικά (η δεύτερη) έναντι της συμφωνίας.

Η υπό διαμόρφωση νέα πραγματικότητα στην ευρύτερη γειτονιά της χώρας μας αναδεικνύει την επικαιρότητα της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για απαλλαγή της Μέσης Ανατολής από όπλα μαζικής καταστροφής – μιας πρωτοβουλίας που η υλοποίησή της θα είναι υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή αλλά και υπέρ όλων των λαών της. Αναδεικνύει επίσης την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών για την επίλυση του δίκαιου παλαιστινιακού αιτήματος για δημιουργία ανεξάρτητου, ειρηνικού, βιώσιμου

παλαιστινιακού κράτους, δίπλα στο κράτος του Ισραήλ, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ – μια εξέλιξη που θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά για όλη την περιοχή.

Οι εξελίξεις αυτές φέρνουν τη χώρα μας (και όχι μόνον αυτή) ενώπιον νέων ερωτημάτων, η θετική απάντηση των οποίων μπορεί να συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή προς όφελος όλων των λαών της.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Σκοπεύει η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία, ακόμη και σε συνεργασία με άλλες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί και να γίνει πράξη το συντομότερο δυνατό η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν – προς όφελος τόσο του ιρανικού όσο και του ελληνικού λαού;
- Πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση την αναμενόμενη, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, μείωση της τιμής του εξαγόμενου από το Ιράν, πετρελαίου, ειδικά σε μια περίοδο που οι έλληνες πολίτες χειμάζονται από την πολιτική της λιτότητας που τους έχει επιβάλλει;
- Σκοπεύει η κυβέρνηση να επιδιώξει μέσω των εσχάτως αναβαθμισμένων σχέσεων της με το Ισραήλ, την προώθηση της προσχώρησης του τελευταίου στη Συνθήκη περί Μη Διασποράς Πυρηνικών Όπλων του ΟΗΕ, καθώς το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής που δεν μετέχει σε αυτή;
- Σκοπεύει να στηρίξει την πρωτοβουλία της Φινλανδίας για σύγκληση Διεθνούς διάσκεψης στο Ελσίνκι, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για Μέση Ανατολή απαλλαγμένη από όπλα μαζικής καταστροφής; Γιατί δεν το έχει πράξει μέχρι τώρα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ειρήνη (Ρένα) Δούρου

Ηρώ Διώτη

Θοδωρής Δρίτσας

Γιώργος Σταθάκης