

1798

12.12.2013

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣΟΝ

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

Σχετικά με ερωτήματα του Σωματείου των Εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών με θέμα τις οφειλές ΟΚΑΝΑ προς τα κέντρα Πρόληψης.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος

## **ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ**

**Διεύθυνση:** Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, Γ' Σεπτεμβρίου 48B. Τηλ: 2265023590, 2273023443.  
**Φαξ:** 2265023590, 2273023441. **Κινητά:** 6936828341, 6976878867, 6978741064. **Email:** prolipsiworkers@gmail.com

*Δευτέρα, 18/11/2013*

### **ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΚΑΝΑ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ**

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για μη αποδοθέντα του ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης, ύψους μέχρι και 7.000.000€, θέλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τα παρακάτω.

Το Σωματείο μας εδώ και τρεισήμισι χρόνια επιμένει δημόσια ότι ο ΟΚΑΝΑ λαμβάνει χρήματα από το Υπουργείο Υγείας για τα Κέντρα Πρόληψης και η διοίκησή του δεν τα αποδίδει όλα. Από τότε κινούμαστε θεσμικά (*Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης* όπου τηρούνται Πρακτικά, Ανοιχτή Επιστολή μας 550/23.12.2010 προς τον τότε Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, ΜΜΕ κλπ., συνεχή Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις, που ως αποτέλεσμα είχαν κάποτε την κατάθεση ερωτήσεων στη Βουλή) ώστε να ασκηθεί έλεγχος, να διαπιστωθεί το ακριβές ύψος των οφειλομένων και να αποδοθούν αυτά στους αποδέκτες τους, δηλαδή στα Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης.

Σε στιγμές κορύφωσης των πιέσεών μας, η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ αναγκάζονταν να παραδεχτεί στην *Επιτροπή Παρακολούθησης* ότι δεν έχει αποδώσει χρήματα στα Κέντρα Πρόληψης, προσδιορίζοντας το ύψος τους μεταξύ 1.000.000€ και 2.000.000€ με το πρόσχημα ότι δεν αποστέλλονται απολογισμοί των Κέντρων Πρόληψης. Μάλιστα, στις 11/11/2013 η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ, με Δελτίο Τύπου, αναφέρει πως τα μη καταβληθέντα σε Κέντρα Πρόληψης ανέρχονται σε 2.518.000€, επικαλούμενη το ίδιο διάτρητο πρόσχημα.

Σήμερα οι εργαζόμενοι βλέπουμε τις δομές μας στο «σημείο μηδέν» λόγω και της συνολικής υποχρηματοδότησής τους και της μη απόδοσης αυτών, έστω, των περικομμένων ποσών που δεν αντιστοιχούν στις αυξημένες ανάγκες της εποχής και του αγώνα που κάνουμε για να ανταποκριθούμε. Οι ανάγκες αυτές και ο αγώνας εκείνος γλαφυρά αποτυπώνονται στα δεδομένα για παρεμβάσεις Πρόληψης στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ (στοιχεία για το 2011 – δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2013) σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δεδομένα της αμέσως προηγούμενης Έκθεσης.

Ο βασικός λόγος -το λέμε και το ξαναλέμε- που προσφέρει «πατήματα» για λαθροχειρίες στην αντιμετώπιση των 73 Κέντρων Πρόληψης από την Πολιτεία είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Είναι σ' αυτό που τα Κέντρα Πρόληψης -χωρίς να είναι δομές του ΟΚΑΝΑ, χωρίς να συνδέονται οργανικά με αυτόν, χωρίς καν να «ταιριάζουν» με τη «φιλοσοφία» του όπως αυτή έχει καταντήσει την τελευταία δεκαετία- ωστόσο επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας δια μέσου του ΟΚΑΝΑ. Παρότι έχουμε, ως εργαζόμενοι, συγκροτημένη πρόταση επίλυσης του θεσμικού προβλήματος, στην κατεύθυνση

της ενιαίοποίησης, απαρτίωσης και διασφάλισης της Πρόληψης ως Θεσμού πανελλαδικά, η Πολιτεία εμμένει στο σχήμα των 73 ξεχωριστών «αστικών εταιρειών», που ως τέτοιες γίνονται εύκολα αντικείμενο πολλαπλής εκμετάλλευσης.

**Εμείς, οι εργαζόμενοι, μέχρι σήμερα σοβαρά και με κάθε ευκαιρία υποστηρίζουμε τη συγκροτημένη πρότασή μας για επίλυση του θεσμικού προβλήματος των δομών, στις οποίες εργαζόμαστε, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Πρόληψης της Εξάρτησης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε όλους τους κατοίκους της χώρας. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε στην κατεύθυνση αυτή, χωρίς περιστροφές.**

Παράλληλα με αυτό, παλεύουμε για την ίδια την επιβίωση των δομών μας ΣΗΜΕΡΑ. Απαραίτητα για αυτήν είναι η ανανέωση της ισχύουσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείων, ΚΕΔΕ και OKANA (λήγει σε ενάμιση μήνα) και η πλήρης απόδοση στα Κέντρα Πρόληψης όλων των οφειλομένων από τον OKANA. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του OKANA καθώς και τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών θα πρέπει να απαντήσουν στα εξής:

- 1). Ποιο είναι το ακριβές ύψος των χρημάτων, που ο OKANA έχει λάβει από το Υπουργείο Υγείας αποκλειστικά για τα Κέντρα Πρόληψης και δεν έχει αποδώσει σε αυτά;
- 2). Πόσοι απολογισμοί Κέντρων Πρόληψης έχουν σταλεί και βρίσκονται τη στιγμή αυτή στις κεντρικές υπηρεσίες του OKANA; εδώ και πόσους μήνες; και γιατί ο OKANA δεν τους ελέγχει όλο αυτό το διάστημα;
- 3). Γιατί σε Κέντρα Πρόληψης με κατατεθεμένους και ελεγμένους απολογισμούς δεν καταβάλλει ο OKANA όλα τα χρήματα, που του δίνει το Υπουργείο Υγείας αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό;
- 4). Γιατί ο OKANA δεν απαντά στο απλό ερώτημα, πόσα χρήματα έχει καταβάλλει το τελευταίο έτος ή την τελευταία τριετία, όταν αυτό ζητείται επίσημα από Δ.Σ. Κέντρων Πρόληψης;
- 5). Στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών των Κέντρων Πρόληψης, που ζητούνται κάθε τρεις και λίγο από τον OKANA, δεν είναι αλήθεια ότι φαίνονται μέχρι τελευταίας δεκάρας πόσα χρήματα εκταμιεύονται μηνιαίως από κάθε Κέντρο Πρόληψης για τις λειτουργικές ανάγκες του;
- 6). Γιατί από το 2011 και μετά, σε αρκετές περιπτώσεις Κέντρων Πρόληψης, οι καταβολές επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών αναγράφονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Κέντρων Πρόληψης ως καταβολές OKANA (ο οποίος δεν μεσολαβεί στην επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά μόνο στην επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας);
- 7). Θα αποδοθούν άμεσα όλα τα μη αποδοθέντα χρήματα από τον OKANA στα Κέντρα Πρόληψης, για λόγους δικαιοσύνης και επιβίωσης των δομών; Και θα απολογηθούν οι

υπεύθυνοι αυτής της χρονίζουσας κατάστασης ή θα μείνουν ξανά στο απυρόβλιτο και «θα πληρώσουν τη νύφη» οι εργαζόμενοι (είτε του OKANA είτε των Κέντρων Πρόληψης) και οι αποδέκτες των υπηρεσιών;

Δεν θέτουμε, απλά, τα ερωτήματα, αλλά περιμένουμε σαφείς απαντήσεις και διεκδικούμε την καταβολή των μη αποδοθέντων. Έχουμε αποδείξει, άλλωστε, ότι η αναμονή μας είναι ενεργητική. Και η ενεργητικότητά μας επίμονη και πολύτροπη.

Το Δ.Σ. του Σωματείου