

**ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων**

4693

3.12.13

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών**

**Θέμα: Στα πρόθυρα κοινωνικής έκρηξης**

Τα στοιχεία της Eurostat για την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα (εκτίναξη του ποσοστού φτώχειας στο 34,6%) αλλά και τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία ο ένας στους τέσσερις εργαζομένους αμείβεται με μηνιαίες αποδοχές κάτω των 500 ευρώ, επιβεβαιώνουν την καταστροφή που διαλύει τη χώρα. Άνθρωποι να αναζητούν τροφή στα σκουπίδια, άνθρωποι να προσλαμβάνονται για ένα κομμάτι ψωμί. Θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει αναμενόμενο να το δούμε κι αυτό. Από τη στιγμή που όλα τα στοιχεία και οι έρευνες για το επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων καταδεικνύουν γενικευμένη εξαθλίωση κι απόγνωση, δεν θα αργούσε να φτάσει και σε αυτό το σημείο η κατάσταση.

**Ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

Τα στοιχεία απεικονίζουν ανάγλυφα μια άλλη Ελλάδα, πολύ διαφορετική απ' αυτή που ξέραμε ή ονειρευόμαστε. Και η καταστροφή συνεχίζεται. Και τα βάρη όχι μόνον δεν έχουν τελειώσει, αλλά έρχονται και νέα από το 2014. Ο νέος προϋπολογισμός κάνει πράξη τις ανατροπές που έχουν ψηφιστεί στη φορολογία και περιλαμβάνονται στο κείμενό του, επιβαρύνοντας όλους με πρόσθετους φόρους ύψους 2,3 δις ευρώ.

Πιστεύετε, ότι μπορούν, πλέον, να πληρωθούν όλα αυτά;

Όταν, δε, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, η αφαίμαξη στις τράπεζες συνεχίζεται κάθε μήνα με αναλήψεις 1 δις ευρώ, για να πληρωθούν χαράτσια, πρόστιμα, οφειλές. Αν προσθέσει δε κανείς και τις υπόλοιπες καθημερινές ανάγκες, ενοίκια, στεγαστικά δάνεια, δίδακτρα για σχολεία και φροντιστήρια, το καλάθι που πρέπει να γεμίσει, τότε η ανάκαμψη για την πλειοψηφία των πολιτών ακούγεται σαν ένα πολύ σκληρό αστείο.

Τριάμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Μνημονίου στην Ελλάδα καμιά ουσιαστική πρόοδος δεν υπάρχει, αν και ο ελληνικός λαός έχει εξοντωθεί και η οικονομική του κατάσταση έχει γυρίσει δεκαετίες πίσω.

Εξαθλίωση, φτώχεια, μαζική ανεργία. Ποια η διαφορά της κατάστασης που επικρατούσε στην Ελλάδα τη δεκαετία του '50 και του '60, με τη σημερινή;

Είναι η Ελλάδα μια φυσιολογική χώρα, όπως μας λέει ο πρωθυπουργός, με τόση ανεργία, τόση φτώχεια, τόσο διαλυμένες κοινωνικές δομές, τόσο σμαραλιασμένες εργασιακές σχέσεις, τόσες καθημερινές τραγωδίες;

Αυτή είναι η «επιτυχία» του προγράμματος, και για την οποία είστε τόσο υπερήφανος;

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ αλλά και δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, όπως του Economist, επισημαίνουν τα αδιέξοδα της ελληνικής οικονομίας κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ, η ύφεση θα συνεχισθεί κατά -0,4% και του χρόνου, ενώ εφιαλτική είναι η πρόβλεψή του για το χρέος, για το οποίο προβλέπει ότι το 2020 θα βρίσκεται στο ύψος του 157% του ΑΕΠ, αντί 124% που προβλέπει το μνημόνιο. Στο ίδιο πνεύμα και ο Economist, προβλέπει για το 2014 μεγαλύτερη ύφεση σε ποσοστό -1%.

Εσείς πως είστε τόσο σίγουρος θα έχουμε ανάπτυξη;

Στοιχεία και διαπιστώσεις σαν τα παραπάνω φαίνεται,, ότι λειτουργούν πλέον αποσταθεροποιητικά για τους δανειστές. Επειδή δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος, η τρόικα ελέγχεται πλέον από το Ευρωκοινοβούλιο και άλλους οργανισμούς, που ευθέως λένε ότι το πρόγραμμα έχει αποτύχει και ότι έχουν γίνει μεγάλα λάθη. Όταν και οι ξένοι ξεσηκώνονται η εδώ κυβέρνηση τι κάνει; Γιατί συνεχίζουμε στον ίδιο καταστροφικό δρόμο; Τρόικα και δανειστές απαιτούν συνεχώς νέα μέτρα, νέες περικοπές, νέες ανθρωποθυσίες. Έπειτα από μία 4ετία πρωτοφανούς κρίσης που μαστίζει τη χώρα, με θύματα εκατομμύρια εργαζομένους και επιχειρήσεις, εμείς γιατί τους ανεχόμαστε; Ποιος ωφελείται από τη συνέχιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης; Πότε θα πείτε επιτέλους και πραγματικά «ως εδώ», σε ένα περιβάλλον που οι απαιτήσεις έχουν καταστεί απόλυτα εκρηκτικές;

**ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων**

Μπορεί να καταστρέφεται ένας λαός από ένα χρέος και από τα πολιτικά λάθη;

Με την μνημονιακή συνταγή, η ελληνική οικονομία και κοινωνία συνεχίζουν μέχρι σήμερα στην πορεία προς την κόλαση, χωρίς ορατότητα, ακόμη και για το απότερο μέλλον. Καμιά χώρα δεν αποκατέστησε ποτέ την ευημερία της μέσω της λιτότητας. Εμείς πως θα το κάνουμε;

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013

**Η Ερωτώσα Βουλευτής**

**Μαρία Κόλλια Τσαρουχά**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων**  
**Βουλευτής Ν. Σερρών**