

4501
5411
3.12.13

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Νέα απροκάλυπτη επίθεση από Αλβανούς Ακραίους κατά του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, ενώ τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας -Θρησκευμάτων παραμένουν απλοί θεατές!»

Με τον τίτλο «Η αποστολή του Αναστάσιου είναι διασπαστική και αντι-αλβανική στα Τίρανα- στην υπηρεσία του φαντάσματος της Βορείου Ήπειρου», η εφημερίδα «Sot» της Αλβανίας, στην έντυπη έκδοσή της, καταφέρεται κατά του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και θέτει ερωτήματα γιατί δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση αυτή ένας Αλβανός.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στο ιστορικό τοποθέτησης του Αναστάσιου στη θέση του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος με τη μεσολάβηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Υποστηρίζει ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν εξυπηρετεί τα αλβανικά συμφέροντα, αλλά τα ελληνικά.

«Ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, κάτω από τον μανδύα της θρησκείας ως Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων-Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, φαίνεται λανθασμένα ότι εκτελεί θρησκευτική αποστολή, αλλά ενισχυόμενος από τους ελληνικούς κύκλους ενισχύει την ελληνική επιρροή στη Νότια Αλβανία για την ανάσταση του φαντάσματος της Βορείου Ήπειρου ... Ο Αναστάσιος δεν φαίνεται να αντιπροσωπεύει τους Ορθόδοξους Αλβανούς, αλλά τα ελληνικά συμφέροντα, για επέκταση του ελέγχου τους στη Νότια Αλβανία και σε όλα τα αλβανικά εδάφη που εκτείνονται μέχρι την Πρέβεζα και παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με το συνέδριο του Λονδίνου το 1913».

Και το δημοσίευμα, συνεχίζει: «Επί δύο δεκαετίες ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων εργάσθηκε πιστά και με αφοσίωση στα συμφέροντα της Αθήνας και ακολουθώντας τα χνάρια εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για τον εξελληνισμό της Νότιας Αλβανίας. Υποστηρίχθηκε σθεναρά από τους Βαγγέλη Ντούλε, Σπύρο Ξέρα και κάποιους Αλβανούς πολιτικούς για να συνεχίσει την αναστάτωσή του, δουλεύοντας υπόγεια και ορισμένες φορές δημόσια».

Το δημοσίευμα αναφέρεται σε κάποιο ψευδο-ιερέα Nikollë Marku - Νικόλα Μάρκου - που αυτοανακηρύχθηκε ως επικεφαλής της «Εθνικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας (KOAKSH) και τον θεωρεί ως τον νόμιμο ηγέτη των Ορθοδόξων Αλβανών.

Την ώρα που ο αλβανικός εξτρεμισμός γιγαντώνεται, η ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Παιδείας, μάλλον παραμένουν απλοί θεατές, προτιμώντας απλά και μόνο να ικανοποιούν τις εντολές της τρόικας.

Το αποτέλεσμα είναι, η Ελλάδα να χάνει διαρκώς ζωτικό χώρο ως προς την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της και χωρίς την παραμικρή αντίδραση απέναντι σε αλλόθρησκους ακραίους που εκφράζουν αλυτρωτικές τάσεις κατά της χώρας μας, να τίθεται ολοένα και περισσότερο στο περιθώριο.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας και Αναστασίου;
2. Έχετε συνδράμει το ιεραποστολικό έργο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας; Εάν ναι, με τι ποσό ενισχύετε για το έτος 2014 το έργο του;
3. Να κατατεθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και των δύο συναρμόδιων υπουργείων με τις οποίες ενισχύθηκε το έργο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας για το έτος 2013 και οι αποφάσεις για το ποσό ενίσχυσης της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας για το έτος 2014.
4. Ποια μέτρα λαμβάνονται από την ελληνική κυβέρνηση απέναντι στον αλυτρωτισμό που εκφράζουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης και Αλβανοί πολιτικοί;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος