

4506  
3.12.13



## ΕΡΩΤΗΣΗ

### ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

**Θέμα: Ρέει το χρήμα για την «Πανγαία»**

**Κοινοποίηση: Οικονομικούς Εισαγγελείς και Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης**

Τελικά τι είναι αυτό που δεν πάει καλά με τη διοίκηση (κόστους 3.127.000 ευρώ) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Ο ευρωβόρος θεσμός που διαμορφώθηκε για να «διαχειριστεί» την **ανακεφαλαιοποίηση** και το **μέλλον** των μεγάλων ελληνικών τραπεζών και κυρίως να διαχειριστεί τα περισσότερα από 40 δις δημόσιου χρήματος που τοποθετήθηκαν σε αυτές, δείχνει να παραπαίει.

Η παραίτηση του **Ανδρέα Μπερούτσου** δεν είναι η πρώτη στο ΤΧΣ.

Είναι η τέταρτη, ενώ παρολίγον να υπάρξουν... και πέμπτη και έκτη.

Προηγήθηκαν αυτές του Μάριου Κολλιόπουλου, του **Κώστα Μέργου**, της **Άννας Ζωηρού** και του πρόεδρου του Γενικού Συμβουλίου **Paul Costner**.

Συνολικά η ηγεσία και τα μέλη του ΤΧΣ θα αμειφθούν συνολικά για τα 4,5 χρόνια της θητείας τους με το αστρονομικό ποσό των **3.127.000** ευρώ.

Προκλητικά ποσά σε μια περίοδο που ακόμα και ο μισθός του **κεντρικού τραπεζίτη** Γιώργου Προβόπουλου προσαρμόστηκε στα 7.000 ευρώ αλλά ακόμα και του **πρωθυπουργού** και ωχριούν μπροστά στις **18.000** ευρώ που λαμβάνει ως μηνιάτικο η κυρία **Σακελαρίου** για τη θέση του συμβούλου της εκτελεστικής επιτροπής.

Η περίπτωση της **παραίτησης** του Μπερούτσου είναι πιο περίπλοκη.

Επισήμως το μη εκτελεστικό μέλος του Ταμείου υπέβαλε παραίτηση επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Κάποιοι όμως φρόντισαν να διαρρεύσουν την παραίτηση μερικές ώρες... πριν.

Όλα μπερδεύτηκαν περισσότερο όταν η παραίτηση ανακλήθηκε για να υποβληθεί οριστικά την (περασμένη) Πέμπτη.

Το πήγαινε έλα έδωσε την ευκαιρία να συνδεθεί η παραίτηση με την έγκριση του ντιλ για την Πανγαία, που ήταν στην ατζέντα του ΤΧΣ την ίδια ημέρα...

Έτσι άρχισε το επικοινωνιακό πανηγύρι.

Κάποιοι φρόντισαν να θυμίσουν ότι ο **Μπερούτσος ζει και εργάζεται μόνιμα εκτός Ελλάδας**, γεγονός που δημιούργησε δυσχέρειες στην παρουσία του στο Γενικό Συμβούλιο. Βρήκαν επίσης **ασυμβίβαστο**, καθώς είναι μέτοχος και μέλος της διοίκησης της εταιρείας διαχείρισης των ιδιωτικών κεφαλαίων **One Point Capital Management** και **Navigos Capital Management**, με κύριο αντικείμενο τη ναυτιλία.

Όμως το βιογραφικό του Μπερούτσου ήταν από την αρχή γνωστό και με αυτό πήρε τη θέση στο ΤΧΣ.

Έτσι «βγήκε» ότι ο Μπερούτσος παραιτήθηκε επειδή διαφώνησε με το ντιλ για την Πανγαία.

Επίσημα η Invel θα εξαγοράσει από την Εθνική το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Πανγαία και στη συνέχεια θα γίνει αύξηση σε είδος, που θα καλυφθεί από την Invel και την Εθνική με εισφορά ακινήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η Invel θα κατέχει περίπου το 66% του μετοχικού κεφαλαίου της Πανγαία, αλλά η διοίκηση θα ασκείται από την ΕΤΕ.

Επειδή η ΕΤΕ την ώρα που δεν δίνει σεντ στους Έλληνες επιχειρηματίες προτίθεται να δανείσει περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ στον Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Μπένι Στάινμετς, ώστε να αγοράσει τη θυγατρική ακινήτων της ΕΤΕ Πανγαία και να σώσει την Εθνική!!!

Επειδή σήμερα λίγοι θυμούνται ότι για το πάρτη των διορισμών των ημετέρων στο ΤΧΣ ο υπουργός Οικονομίας κος Ι. Στουρνάρας δήλωνε ότι «έφριττε» και πως του επιβλήθηκε να

βάλει την υπογραφή του στο ΦΕΚ των διορισμών, ενώ λίγοι τον είδαν να παραθέτει δείπνο εκείνες τις ημέρες στην Αναστασία Σακελαρίου στο roof garden γνωστού ξενοδοχείου της πλατείας Συντάγματος και ακόμη πιο λίγοι τον είδαν να συμφωνεί με το ντιλ της Εθνικής για την Πανγαία, την οποία έστειλε «πακέτο» στη διοίκηση Τουρκολιά που ως εντολοδόχος του πρωθυπουργού συμφώνησε και έβαλε τα δικά του παπαγαλάκια να λένε πόσο επικερδές είναι.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να απαντήσετε:

- Μήπως πρόκειται για έναν θεσμό που στήθηκε στο πόδι, με σημαντικά κενά στις διαδικασίες και τη λειτουργία του;
- Μήπως στελεχώθηκε από πρόσωπα που δεν είχαν (και δεν έχουν) επάρκεια για την αποστολή που τους ανατέθηκε ή και τα βιογραφικά τους παρουσιάζουν συγκρούσεις συμφερόντων;
- Μήπως υπάρχουν χοντρές πιέσεις και παιχνίδια γύρω από το πώς θα ελιχθούν οι τράπεζες, σε ποιους θα πουλήσουν τα «ασημικά» τους και ποιος θα ασκεί πραγματικά τον έλεγχο τους και η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου μας κρατάει στο σκοτάδι;
- Με βάση ποια κριτήρια εγκρίνεται η τερατώδης για ελληνικά δεδομένα δανειοδότηση του Ισραηλινού δισεκατομμυριούχου, έτσι ώστε να την επεκτείνουμε και σε Έλληνες επιχειρηματίες;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος