

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. **Αθανάσιο Τσαυτάρη**

2. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας

κ. **Κωστή Χατζηδάκη**

3. Εξωτερικών

κ. **Ευάγγελο Βενιζέλο**

4. Οικονομικών

κ. **Ιωάννη Στουρνάρα**

Αρ. 6. Πρωτ. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

6.1. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΠΕΡ. ΣΕΩΝ

6.1. α. Επιμέτρα Κατάθεσης

6.1. β. Κατάθεσης

8/11/2013

10/25

ΘΕΜΑ: Κύκνειο άσμα για τη φέτα

Με απόφασή του στις 25-10-05, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώσε τη χώρα μας έναντι των ενστάσεων Γαλλίας, Γερμανίας και Δανίας, σχετικά με την ελληνικότητα της φέτας και κατοχύρωσε οριστικά τη ΦΕΤΑ ως ελληνικό Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) προϊόν. Μετά τη θετική αυτή εξέλιξη, μια τεράστια προοπτική διανοίγονταν για τη φέτα και την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, μετά τις 15-10-2007, η Δανία, η Γερμανία και η Γαλλία που παρήγαγαν από 80-120.000 tn λευκό τυρί, κυρίως από αγελαδινό γάλα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη χώρα, δε θα μπορούσαν να το διοχετεύσουν στην αγορά της Ε.Ε. ως ΦΕΤΑ, όπως γινόταν μέχρι τότε. Την τεράστια αυτή ευκαιρία για τη χώρα και την ελληνική αιγοπροβατοτροφία, ουδέποτε όμως προσπαθήσαμε μέχρι σήμερα, σοβαρά, βάσει σχεδίου μεγέθυνσης του κλάδου, να την αξιοποιήσουμε.

Μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, ως φέτα, αναγνωρίζεται και επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά της Ε.Ε. μόνο το τυρί που παράγεται στην Ελλάδα, από αιγοπρόβειο γάλα σε καθορισμένες αναλογίες, με συγκεκριμένη τεχνική, από εγχώριες φυλές ζώων που εκτρέφονται με παραδοσιακό τρόπο στην ηπειρωτική Ελλάδα και το Ν. Λέσβου.

Το απόλυτο μονοπώλιο για μια αγορά των 120.000 tn φέτας και πλέον ετησίως, που έχει πλέον η Ελλάδα στα χέρια της, δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να το καλύψει ούτε στο ελάχιστο. Όπως επίσης και τη ζήτηση σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ρωσία, Ουκρανία κ.α.) που ανέρχεται σε 200.000 tn, για την οποία ωστόσο δεν υπάρχει ανάλογη απόφαση κατοχύρωσης. Το κενό αυτό στην ευρωπαϊκή αγορά καλύπτεται από λευκά τυριά κυρίως αγελαδινής

προέλευσης που παράγονται σε χώρες της Ε.Ε., ενώ στην παγκόσμια αγορά από λευκά τυριά που ονομάζονται και ως φέτα και μάλιστα ελληνική, που παράγονται σε τρίτες χώρες!!!

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή φέτας στην Ελλάδα ανέρχεται στους 95 έως 110.000 tn ετησίως και διοχετεύεται κατά 90% στην εσωτερική αγορά. Μόλις 10.000 tn ελληνικού προϊόντος εξάγονται σε χώρες της Ε.Ε., την Αμερική, Καναδά και αλλού. Για την παραγωγή της ποσότητας αυτής δραστηριοποιούνται 300.000 περίπου εργαζόμενοι σε 100.000 περίπου κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής μορφής, ενώ άλλοι περίπου 50.000 γεωργοί υποστηρίζουν τον κλάδο, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες για τη διατροφή των ζώων ζωοτροφές.

Αντί λοιπόν η χώρα να αξιοποιήσει τη μοναδική αυτή ευκαιρία που μας δόθηκε, όλα αυτά τα χρόνια η ελληνική Πολιτεία παρακολουθούσε και παρακολουθεί και σήμερα ως παθητικός θεατής ακόμα και σκάνδαλα αθρόων εισαγωγών ή ελληνοποιήσεων ή και νοθειών γύρω από το αιγοπρόβειο γάλα και κρέας και τη φέτα, που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και αυτή την κατοχύρωση της, που με πολύ κόπο κατακτήσαμε.

Παρόλο που θα μπορούσε η Ελλάδα να επεκτείνει τη λίστα των πιστοποιημένων τυριών της, αλλά και της ίδιας της φέτας σε άλλες περιοχές της χώρας, φαίνεται ότι χάνει και την κατοχύρωση του πιο φημισμένου αγροτικού προϊόντος στον κόσμο, της φέτας.

Σαν κεραυνός εν αιθρία σε δημοσιεύματα της προηγούμενης εβδομάδας κυβερνητικοί αρμόδιοι, πανηγύριζαν για αυτό που αποτελεί το κύκνειο άσμα της οικονομίας της φέτας στην Ελλάδα.

Η παραχώρηση του ονόματος της φέτας στον Καναδά, με τη σύμφωνη γνώμη και της Ελληνικής Κυβέρνησης!!!, είναι γεγονός. Η αναπάντεχη αυτή εξέλιξη στο πλαίσιο των διμερών διαπραγματεύσεων ΕΕ-Καναδά για την επίτευξη συμφωνίας για τη δημιουργία ζώνης ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών, ουσιαστικά αποτελεί ήττα για τη χώρα μας, διότι αποδέχεται τη χρήση του ελληνικότατου όρου «φέτα» από μια άλλη χώρα.

Ο όρος αυτός δεν αντιπροσωπεύει απλά και μόνο ένα προϊόν αλλά είναι έννοια, ιδέα και αξία του ελληνικού πολιτισμού εδώ και αιώνες. Στην αξίωση αυτή του Καναδά η Ελλάδα φαίνεται ότι έμεινε χωρίς συμμάχους και συμπαράσταση από τους Ευρωπαίους εταίρους, ενώ και οι αρμόδιοι δεν κατάφεραν αποτελεσματικά να προασπίσουν τα εθνικά μας δίκαια!

Αντί λοιπόν να πανηγυρίζουν οι υπεύθυνοι της προδιαγεγραμμένης εθνικής ήττας οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους στάση στους κόλπους της Ε.Ε. και την ύστατη στιγμή να υπερασπιστούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Η



ύστατη ευκαιρία να αποτραπεί η απαρχή μιας ακόμα μελλοντικής εθνικής ζημιάς που αφορά τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας μας, είναι η άσκηση του δικαιώματος της αρνησικυρίας στο επόμενο συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. που θα επικυρώσει την εν λόγῳ συμφωνία. Ας μεριμνήσουν τουλάχιστον οι κυβερνώντες, να διασώσουν την πολιτική τους υπόσταση και την υστεροφημία τους.

Επειδή η Ελλάδα κατοχύρωσε την ονομασία «φέτα» και όχι την ονομασία ελληνική φέτα, για το αντίστοιχο τυρί που παρασκευάζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια στην πατρίδα μας,

Επειδή αποτελεί εκχώρηση εθνικών, οικονομικών και πολιτισμικών κυριαρχικών δικαιωμάτων η παραχώρηση του ονόματος αυτού σε οποιαδήποτε άλλη χώρα,

Επειδή είναι τουλάχιστον παράλογο να συνηγορεί η Ελληνική Κυβέρνηση στην εκχώρηση του ονόματος «φέτα» σε μια χώρα που δεν έχει παρά μόνον οικονομική επιβούλη εις βάρος της Ελλάδας, αντί να ενεργεί για την επέκταση της χρήσης του όρου και σε άλλες περιοχές της χώρας με χιλιόχρονη ιστορία στην παραγωγή φέτας (Κρήτη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κυκλαδες) που από λάθος και αστοχίες δεν προβλέφθηκε κατά την περίοδο στοιχειοθέτησης του φακέλου κατοχύρωσης της φέτας για την Ελλάδα,

Επειδή την παρούσα περίοδο το ΥΠΑΑΤ κατέθεσε στην αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία αιτήματα τροποποίησης για επέκταση κατοχυρωμένων ονομασιών προϊόντων, όχι όμως και για τη φέτα,

Επειδή στην ελληνική αιγοπροβατοτροφία σήμερα απασχολούνται περίπου 300.000 άτομα στις 100.000-120.000 περίπου οικογενειακές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο νομό Λέσβου,

Επειδή 25.000 έως 30.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες απασχολούνται 50.000-60.000 άτομα, είναι άμεσα εξαρτώμενες τροφοδοτώντας με ζωοτροφές τις αιγοπροβατοτροφικές αυτές εκμεταλλεύσεις,

Επειδή άλλες 40.000-50.000 εργαζόμενοι απασχολούνται μόνιμα, στα στάδια παρασκευής και εμπορίας του υπέρ πολύτιμου εθνικού μας προϊόντος,

Επειδή οι 95.000 έως 110.000 την παραγόμενης ΦΕΤΑΣ στην Ελλάδα ετησίως, καθιστούν το ελληνικό αυτό προϊόν το πρώτο σε ποσότητα παραγωγής Π.Ο.Π. προϊόν, και το πιο φημισμένο τυρί με το μεγαλύτερο τζίρο σ' ολόκληρο τον κόσμο, αποτελώντας τον καλλίτερο πρεσβευτή της χώρας μας στο εξωτερικό,

Επειδή η τυροκομία έχει μια παράδοση χιλιάδων χρόνων στην Ελλάδα, συνέπεια της οποίας είναι ο μεγάλος αριθμός παραδοσιακών τυριών της χώρας και η υψηλή κατά κεφαλή κατανάλωση τους (22 kgr/άτομο),

Επειδή στη χώρα μας παράγονται σήμερα 600.000-700.000 tn αιγοπρόβειου γάλακτος και επεξεργάζονται σε 580 περίπου τυροκομεία της χώρας που έχουν τη σχετική άδεια νόμιμης παραγωγής ΦΕΤΑΣ, με σεβασμό στις βασικές αρχές της παραδοσιακής τεχνολογίας του τυριού,

Επειδή ως «φέτα» στην Ε.Ε. αναγνωρίστηκε, κατόπιν επιστημονικής τεκμηρίωσης, το τυρί που παρασκευάζεται με συγκεκριμένη τεχνολογία και αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος ξεχωριστής σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, χάριν των αιγοπροβάτων αυτόχθονων ελληνικών φυλών ελεύθερης βόσκησης στους πλουσιότατους με μοναδική χλωρίδα ελληνικούς βοσκότοπους, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας,

Επειδή ο Καναδάς δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις προϋποθέσεις αλλά ούτε και με την ιστορικότητα της φέτας στην Ελλάδα,

Επειδή η φέτα είναι ένα από τα αρχαιότερα τυριά στον κόσμο και αποτελεί βασικό πολιτισμικό στοιχείο της ελληνικής υπαίθρου, ενώ η κατοχύρωσή της αποτελεί κληρονομιά των κοινωνιών που ζούνε κι' εργάζονται 365 ημέρες το χρόνο εν διασπορά στην ελληνική ύπαιθρο,

Επειδή η χρήση του ονόματος ή άλλων συμβόλων που παραπέμπουν στη φέτα, για τη σήμανση τυριών άλλων χωρών, πέραν του γεγονότος ότι είναι αντιδεοντολογική και ανήθικη πράξη, αποδυναμώνει το προϊόν και την προοπτική του. Παραπληροφορεί τον καταναλωτή, δημιουργεί σύγχυση στο εμπόριο και σπιλώνει την καλή εικόνα της παραδοσιακής, γνήσιας ελληνικής φέτας,

Επειδή μετά την οριστική κατοχύρωση της ΦΕΤΑΣ ως ελληνικού Π.Ο.Π. προϊόντος, διαμορφώνονται ευνοϊκότατες συνθήκες διάδοσης κι εμπορίας του προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Επειδή με κατάλληλες ενέργειες μπορεί να επιτευχθεί σοβαρή και μόνιμη, διαρκώς αυξανόμενη για την επόμενη 10ετία, μεγέθυνση του κλάδου της αιγοπροβατοροφίας μας, με σημαντική προσφορά στο Α.Ε.Π. αλλά και στην απασχόληση με τη δημιουργία τουλάχιστον 150.000 νέων θέσεων μόνιμης εργασίας, διάσπαρτες στην ελληνική περιφέρεια,

Επειδή η εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του περιεχομένου και τη σύναψη συμφωνίας δημιουργίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Ε.Ε, και Καναδά, δόθηκε εδώ και μερικά χρόνια από το συμβούλιο των αρμοδίων Υπουργών των χωρών μελών της Ε.Ε.,

Επειδή η επιτροπή έχει εντολή να κλείσει τις εργασίες των διαπραγματεύσεων Ε.Ε. και Καναδά έως το τέλος του 2013, για να έρθουν τα

κείμενα των συμφωνιών δημιουργίας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στο 1^ο συμβούλιο υπουργών το 2014,

Επειδή η φέτα, το ούζο και οι ελιές καλαμών, είναι προϊόντα που η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε κατοχυρώσει στον Π.Ο.Ε. (Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου) ως προς την ελληνική τους προέλευση,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- 1.** Εφόσον δε μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πρόβλημα που προκύπτει για την Ελλάδα με τις αξιώσεις των Καναδών για την παραχώρηση της χρήσης του ονόματος της φέτας για τη σήμανση καναδέζικων τυριών, προτίθεται η Κυβέρνηση δια του αρμοδίου Υπουργού και του ίδιου του Πρωθυπουργού να ασκήσουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας στα αντίστοιχα συμβούλια Υπουργών ή αρχηγών των χωρών μελών της Ε.Ε.;
- 2.** Προτίθεται η Κυβέρνηση να δώσει εντολή στα αρμόδια υπουργεία να χαράξουν μακρόχρονη Εθνική Στρατηγική για τη ΦΕΤΑ, για τη διαχρονική προστασία της γνησιότητας και της κατοχύρωσης του προϊόντος και την αξιοποίηση της τεράστιας προοπτικής μεγέθυνσης του κλάδου με στόχο την κάλυψη του τεραστίου ελλείμματος σε φέτα που παρουσιάζει η αγορά της Ε.Ε. μετά την εδώ και 8 χρόνια κατοχύρωσή της ως ΠΟΠ ελληνικού προϊόντος;
- 3.** Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα, διαχρονικά τα αρμόδια Υπουργεία, από το 2007 και μετά, για την αντιμετώπιση της αντιδεοντολογικής, εδώ και χρόνια, χρήσης του ονόματος της φέτας στη σήμανση τυριών τρίτων χωρών; Ποιες ενέργειες έχουν γίνει την ίδια περίοδο για την κατοχύρωση των προϊόντων αυτών στον Π.Ο.Ε.; Προτίθεται η σημερινή Κυβέρνηση και ο σημερινός Πρωθυπουργός να αναλάβουν την εθνωφελή αυτή διεκδίκηση;

Αθήνα, 08.11.2013

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ