



401F
20-11-13



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Η μάχη που πρέπει να δώσουμε δεν είναι κατά του πλούτου, αλλά κατά της φτώχειας.

Η φτώχεια αλλά και η εξαθλίωση ακόμα, έχει αρχίσει να εξαπλώνεται επικίνδυνα στη χώρα. Τα συσσίτια της Εκκλησίας, των Δήμων και οποιασδήποτε ιδιωτικής αλληλεγγύης είναι το «μάννα εξ ουρανού» για χιλιάδες νοικοκυριά, για χιλιάδες αστέγους, για χιλιάδες μικρομεσαίους επαγγελματίες που δεν έχουν δουλειά και στον «ήλιο μοίρα».

Ακόμα και στην επαρχία και την ύπαιθρο παρουσιάζονται εκτεταμένα περιστατικά στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, οικογενειών που ψάχνουν στα σκουπίδια φαγητό και

εκλιπαρούν για ένα μεροκάματο.

Νοικοκυριά που ζούσαν ευτυχισμένα, με απασχόληση, με προγραμματισμό, βρίσκονται σήμερα στο φάσμα της απόγνωσης. Σπουδές των παιδιών να διακόπτονται, δαπάνες νοσηλίων και φαρμάκων που αδυνατούν να εκτελεστούν. Υποχρεώσεις ανελαστικές στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Συνταξιούχοι στρατηγοί, ναύαρχοι, καθηγητές Πανεπιστημίου, γιατροί, δικηγόροι μηχανικοί μετά σαράντα χρόνια δουλειάς συρρέουν κατά εκατοντάδες στα γραφεία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και μας εξιστορούν καθημερινά πως είναι οποχρεωμένοι να ζήσουν χωρίς αξιοπρέπεια.

Επειδη οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που θυμίζει κατοχή και τριτοκοσμικές συνθήκες επιβίωσης, χωρίς παιδεία, χωρίς υγεία, χωρίς πρόνοια. Μια κοινωνία χωρίς σιγουριά στη ζωή και χωρίς αξιοπρέπεια στα γηρατειά.

Επειδη η φτώχεια οδηγεί στην εξαθλίωση και οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ!

Επειδη δεν πρέπει να φτάσουμε στην εξέγερση και σε κοινωνικό εμφύλιο, είναι καιρός να αντισταθούμε στην προοπτική της χρεοκοπίας και αυτό είναι πια, μια επιτακτική αναγκαιότητα.

Επειδή έχουμε υποδομές, έχουμε δυνατότητα παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης, τουρισμό, ναυτιλία, πηγές που δεν πρέπει να ξεπουλήσουμε.

Επειδη είναι επιβεβλημένο πριν να είναι αργά, να αναστρέψουμε την εξάπλωση της φτώχειας.

Επειδή αυτή η χώρα έχει πάνω και πέρα από όλα, υπέροχους ανθρώπους, ξεχωριστά μυαλά, ένα μεγάλο ανθρώπινο κεφάλαιο που διαπρέπει παντού, στην παγκόσμια κοινότητα.

Επειδη μπούμε να διαπρέψουμε και στη χώρα μας λοιπόν.

Κατόπιν τούτου ερωτάσθε :

- Πως έχετε σχεδιάσει να αναστραφεί το κύμα ανεργίας που πλήττει τη χώρα και με ποια δημοσιονομικά εργαλεία μπορείτε να αλλάξετε την κατηφορική πορεία εκατομμυρίων Ελλήνων που είναι κοινωνικά και οικονομικά πλεον αποκλεισμένοι;
- Πως μπορεί να πιστεύετε ότι ένα εισόδημα άνω των 470 ευρώ είναι ικανό να απορρίπτει κάποιον από τη «λίστα φτωχών», από τη στιγμή που δεν του εξασφαλίζει τα απαραίτητα για την κάλυψη των -βασικών- αναγκών;
- Πως σκοπεύετε να απαντήσετε στο 37,6% των Ελλήνων που αποδίδει στην αδικία που υπάρχει -ως συστατικό στοιχείο- της σύγχρονης κοινωνίας και το γεγονός ότι ζουν σε συνθήκες φτώχειας και άνθρωποι που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και μπορούν να εργαστούν;
- Εν μέσω οικονομικού πολέμου δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν παρασχεθεί κίνητρα επιστροφής των Ελληνικών βιομηχανιών από τις γειτονικές χώρες και να σταματήσετε επιτέλους το φαινόμενο των off shore εταιρειών ώστε να σταματήσει η αιμορραγία των κεφαλαίων από τη χώρα;
- Αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις που έχει στον ανθρώπινο εγκέφαλο και ειδικότερα των φτωχών παιδιών η κακή διατροφή και ο υποσιτισμός;
- Όλοι οι Έλληνες κάθε ηλικίας, κάθε μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικής τάξης, κάθε γεωγραφικού πλάτους και μήκους της χώρας μας βάλλονται από την πολιτική που ακολουθείτε, το γνωρίζετε καλά. Ποιος είναι εντέλει ο στόχος σας;

Ο ερωτών Βουλευτής,

Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος

Γ.Γ. Χριστιανοδημοκρατικού

Κόμματος Ελλάδος