



## ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

**ΘΕΜΑ: «Παλινωδίες με τις αξιολογήσεις εποπτευομένων φορέων»**

Στις 10.10.2013 ματαιώσατε τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το έργο «Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013». Το έργο αφορούσε την οργάνωση από ιδιωτική εταιρία συμβούλων ενός «κεντρικού γραφείου διαχείρισης», το οποίο μέσω στατιστικών μεθόδων θα εντόπιζε «στόχους» όπως χαρακτηριστικά τους περιγράφατε, δηλαδή εποπτευόμενους φορείς Υπουργείων με προσωπικό που θα μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα ή να απολυθεί.

Πρόκειται για τον ίδιο διαγωνισμό για τον οποίο στις 3.9.2013 με διαβεβαιώνατε ότι είναι απολύτως αναγκαίος «πέρα από αφορισμούς ή δαιμονοποιήσεις του ιδιωτικού τομέα» και ότι η ολοκλήρωση του έργου επείγει!

Ένα μήνα μετά, με το από 4.10.2013 Υπηρεσιακό της σημείωμα για τον «ανασχεδιασμό ενεργειών και τον επαναπροσδιορισμό αναγκών σε σχέση με την υλοποίηση της τεχνικής υποστήριξης» η Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού του ΥΔΙΜΗΔ σας πληροφόρησε πως «δεν απαιτείται πλέον η οργάνωση ενός κεντρικού γραφείου διαχείρισης, όπως είχε περιγραφεί στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, δεδομένης της οργάνωσης συλλογικού σχήματος αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων κινητικότητας με την έναρξη λειτουργίας του Help desk του ΥΔΙΜΗΔ»!

Έτσι στις 10.10.2013 ματαιώσατε το έργο προϋπολογισμού 123.000 Ευρώ, απλά για να δημοσιεύσετε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για όμοιο έργο, μια εβδομάδα αργότερα, συνολικού προϋπολογισμού 750.000 Ευρώ. Αυτή τη φορά η πρόσκληση απευθυνόταν σε 10 υπουργεία και όχι απευθείας σε ιδιωτικές εταιρίες, προκειμένου εκείνα να προωθήσουν την αξιολόγηση δομών εποπτευομένων φορέων τους από εξωτερικούς συμβούλους.

Μάλιστα θέτετε ως προθεσμία για την ολοκλήρωση όλων των αξιολογήσεων την 30.4.2014, αν και αυτές εκτιμάται ότι θα αφορούν περίπου 800 οργανισμούς με 30.000 υπαλλήλους, οι οποίοι θα αποτελέσουν στην ουσία τη δεξαμενή εργαζομένων απ' όπου θα προέλθουν οι υποψήφιοι για διαθεσιμότητα και απόλυτη που θα συμπληρώσουν τους «στόχους» των 25.000 και 15.000 αντιστοίχως.

Επειδή προκαλούνται ερωτηματικά για το εφικτό ενός τέτοιου εγχειρήματος μέσα σε 3-4 μήνες καθώς υπάρχει το κακό προηγούμενο των «μαϊμού» αξιολογήσεων ερωτάσθε:

1. Γιατί οι 800 «φορείς - στόχοι» δεν αξιολογούνται από Επιτροπές δημοσίων υπαλλήλων, όπως εκείνες που αξιολόγησαν τις κεντρικές δομές των υπουργείων, αλλά επιλέγετε ιδιώτες που θα στοιχίσουν 750.000 Ευρώ;
2. Γιατί δεν απαιτείται πλέον η οργάνωση ενός «κεντρικού γραφείου διαχείρισης» που θα έκανε τους χονδροειδείς αριθμητικούς υπολογισμούς για τις απαιτούμενες διαθεσιμότητες σύμφωνα με την ματαιωθείσα προκήρυξη; Ποιοι ακριβώς συμμετέχουν στο «συλλογικό σχήμα αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων κινητικότητας» που κάνει πλέον αυτή τη δουλειά στο υπουργείο σας;
3. Είναι το ίδιο Help desk που έβαλε μαζικά στην στατιστική προκρούστεια κλίνη διάφορους δημόσιους οργανισμούς (ΑΕΙ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία κτλ) για να βγάλει τις διαθεσιμότητες που συμφωνήσατε με την Τρόικα;

Αθήνα, 4.11.2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

**Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτής Μαγνησίας**