



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



**ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
Βουλευτής Ν. Αχαΐας

ΠΑΒ

1200

30 ΟΚΤ. 2013

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ**

**ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ**

**ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ**

**ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

**Θέμα: «Περί εγκληματικότητας»**

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (09 Οκτωβρίου 2013) που αφορά την Χρυσή Αυγή.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

# Περί εγκληματικότητας

Τώρα που αποκαλύφθηκαν σε όλο το εύρος τους τα έργα και οι ημέρες της Χρυσής Αυγής, ακούω πολλούς να ανθρωπίζονται από το νέφος υποκρισίας που έχει περάσει στο υποσυνείδητό τους, πώς είναι δυνατό να υπήρξαν 500.000 συμπολίτες μας που ψήφισαν αυτό το κόμμα και 500.000 επιπλέον να το στηρίζουν δημοσκοπικά. Εγώ δεν απορώ ως εκ του ότι είναι κι αυτό το εκατομμύριο ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, ο οποίος κάπως έτσι ψηφίζει. Πρόκειται για το μεγάλο τμήμα ενός λαού που αντί να κρίνει και να αξιολογεί το τι κάνει το κόμμα που ψήφισε και κυβερνά, αναλώνεται να κατηγορεί το αντίπαλο κόμμα που δεν κυβέρνησε για το τι θα έκανε ή δεν θα έκανε αν κυβερνούσε ως δικαιολογία για να στηρίξει τη λάθος επιλογή του με την πρόσδοκία της «ημετερότητας», ελπίζοντας ότι διατηρώντας επαφή με αυτούς που νέμονται την εξουσία, θα τη βολέψει.

Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση Χ.Α. Και βέβαια είναι, αλλά ποιος νομικός αμφισβητεί ότι κάθε κόμμα που κυβέρνησε ή συγκύβερνε αυτή τη χώρα, ιδιαιτέρως τα τελευταία είκοσι χρόνια -χωρίς να σημαίνει ότι οι προηγούμενοι απείχαν πολύ- δεν έχει τα πλήρη χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης που είναι τα εξής:

Να απαρτίζεται από τρία και πλέον άτομα

Να έχουν δομή και ιεραρχία μεταξύ τους

Να σκοπεύουν να τελέσουν αξιόποινες πράξεις.

Και τίθενται τα εξής ερωτήματα: Η συρρίκνωση-εξαφάνιση των δικαιωμάτων των φτωχών και αδυνάτων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους, δεν είναι εγκληματική

πράξη; Τα πεινασμένα και παγωμένα παιδάκια σε κλειστά σχολεία που τους καταδικάζουν να καταλήξουν αμόρφωτοι νέοι με υποθηκευμένο παντοιοτρόπως το μέλλον τους, δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας; Η μεθόδευση του να απαξιώσεις τον δημόσιο πλούτο και να τον ξεπουλήσεις, δεν είναι έγκλημα; Τα τάγματα εφόδου της κυβέρνησης και οι δυνάμεις καταστολής που ξυλοκοπούν και ραντίζουν με χημικά συνταξιούχους και μαθητές, δεν εγκληματούν; Η απαξίωση του κοινοβουλίου με τη συντεχνιακή συνεργασία όχι μόνον των δύο συγκυβερνώντων, αλλά και του έτερου Καπαδόκη, δεν παραπέμπει σε μία θεσμική δικτατορία; Μήπως αυτό δεν είναι έγκλημα; Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν;

Μπορώ να βρίζω και να κατηγορώ ώρες τη Χρυσή Αυγή έχοντας στο μυαλό μου πολύ πιο σκληρούς τρόπους αντιμετώπισης, αλλά χειρότερος εχθρός είναι ο πιο ισχυρός και όχι ο πιο άσχημος. Ανάτρεχοντας στην Ιστορία, μέχρι σήμερα τον αποκάλυπτο φασισμό τον πολέμησαν οι λαοί και τον νίκησαν, αντίθετα οι λαοί ηττήθηκαν στους πολέμους που δεν έδωσαν γιατί δεν πολέμησαν Αυτό που δημιούργησε τον φασισμό και όταν του χαλάσει, τον αντικαθιστά. Και αυτό, το Αυτό, συντηρείται από τις αδυναμίες κάποιων, την ανοχή κάποιων άλλων και την ουδετερότητα κάποιων όταν νομίζουν ότι δεν τους αφορά.

**Βασίλης Στεφανάκος**  
Φυλακές Δομοκού