

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Ενώ η κυβέρνηση επιμένει στην «επιτυχία» του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013 και γενικότερα στο «success story», καταγράφονται τρία παράδοξα.

Παράδοξο 1º: πρόσφατα, ο Διοικητής της ΤτΕ, κ. Προβόπουλος, εμμέσως πλην σαφώς προετοίμασε την κοινή γνώμη για τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια ύφεσης, ακυρώνοντας τις προσδοκίες για 0,6% ανάπτυξη το 2014. Συγκεκριμένα, δηλώνει ότι: «*Με βάση το βασικό σενάριο, που αποτυπώνει την πρόβλεψή μας και την πρόβλεψη της τρόικας, η Ελλάδα θα επιστρέψει σε ανάπτυξη το 2014. Αλλά, υπό το δυσμενές σενάριο, η ανάπτυξη ξεκινάει το 2016, με μικρό αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης μέχρι τότε*». Επιπλέον, ζήτησε να παραμείνει στις τράπεζες το πλεόνασμα των 8 με 9 δισ. από την ανακεφαλαιοποίηση «διά παν ενδεχόμενο»...

Παράδοξο 2º: το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αναφέρει ότι «*το χρέος δεν πρόκειται να τεθεί σε τροχιά μείωσης και να γίνει «βιώσιμο» ως το 2020 ή 2027 αποκλειστικά με εθνικές προσπάθειες αποταμίευσης χωρίς οποιαδήποτε αναδιάρθρωση ή και αναδιάταξη*». Και σημειώνει ότι «*η εξυπηρέτηση του χρέους ώστε να γίνει βιώσιμο μόνο με τις δικές μας δυνάμεις προϋποθέτει ένα συνδυασμό ρυθμών μεγέθυνσης και πρωτογενών πλεονασμάτων για πολλά χρόνια, που όμως δεν είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι θα επιτευχθούν. Η επίτευξη και κυρίως η διατήρηση μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων στο μέλλον (πάνω σε μια εξασθενιμένη οικονομία) είναι σχεδόν αδύνατη*».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ «Fiscal Monitor», εκτιμάται ότι για τη βιωσιμότητα του χρέους χωρίς αναδιάρθρωση απαιτείται πλεόνασμα της τάξης του 6,8% μέχρι το 2030, ενώ για φέτος απαιτείται πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ!

Παράδοξο 3º: η Κυβέρνηση καταθέτει τον προϋπολογισμό του 2014 με πρόβλεψη για πρόσθετα έσοδα 5,6 δισ., τα οποία θα προέρχονται μέσω της πεπατημένης πια οδού της περικοπής δαπανών κατά 3,1 δισ. και της αύξησης της φορολογίας κατά 2,5 δισ. Επίσης, η ίδια η Κυβέρνηση, δια στόματος του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, επιβεβαιώνει την ύπαρξη «χρηματοδοτικού κενού» της τάξης των 2,5 ως και 10 δισ.

Τα γεγονότα αυτά συνηγορούν στο ότι το υποτιθέμενο «ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί» του πρωτογενούς πλεονάσματος, που επικαλείται το κυβερνητικό επιτελείο, καθώς και η έξοδος στις αγορές το 2014 δεν έχουν πραγματική βάση.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός Οικονομικών:

1. Σε ποια συγκεκριμένα στοιχεία βασίζεται η εκτίμηση της Κυβέρνησης για ανάπτυξη και επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, όταν η ΤτΕ και το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμούν το αντίθετο;
2. Πως θα αντιμετωπίσει τη «βιωσιμότητα» του Ελληνικού χρέους, η οποία σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις δεν μπορεί να στηριχτεί αποκλειστικά σε εθνικές προσπάθειες;
3. Για ποιους λόγους και μέχρι πότε θα μετατίθεται η ουσιαστική αντιμετώπιση της «βιωσιμότητας» του ελληνικού χρέους;

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Ερωτών βουλευτής

Οδυσσέας Βουδούρης