



ΒΕΛΥΔΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2574
11 10 13

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Το απόρρητο σχέδιο με τα δισεκατομμύρια που ξεφόρτωνε η εταιρία Maersk στο Ελ. Βενιζέλος».

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο, όσο και παλαιότερα στα ΜΜΕ, υπήρξε ένα μυστικό σχέδιο ανεφοδιασμού των Τραπεζών με δισεκατομμύρια που ξεφορτώνονταν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, και μετά διοχετεύονταν όπου υπήρχε ανάγκη. Με μυστικές πτήσεις στο αεροδρόμιο των Αθηνών και από εκεί στα υπόγεια της Τράπεζας της Ελλάδος ξεπακετάρονταν και διανέμονταν δισεκατομμύρια με άκρα μυστικότητα, την ώρα που το τραπεζικό σύστημα κινδύνευε με κατάρρευση από την πολιορκία των καταθετών.

Από τις αρχές του 2009 μέχρι και τις εκλογές του 2012 μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα 28,65 δισεκατομμύρια ευρώ με αλλεπάλληλες πτήσεις προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Στόχος ήταν να μην ξεμείνουν από ρευστό τα καταστήματα των ελληνικών τραπεζών και προκληθεί ένα ανεξέλεγκτο και καταστροφικό κύμα πανικού.

Τα αεροπλάνα του δανικού κολοσσού προσγειώνονταν διαρκώς στην Αθήνα και μετέφεραν χαρτονομίσματα των 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ. Οι ώρες άφιξης των αεροσκαφών ήταν φυσικά απόρρητες και γι'αυτό ήταν συνήθως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Στο αεροδρόμιο περίμεναν ειδικά οχήματα της Τράπεζας της Ελλάδος με ένοπλους φρουρούς που τα συνόδευαν μέχρι τον τελικό προορισμό τους. Δηλαδή μέχρι τα υπόγεια της ΤτΕ, απ' όπου και ξεκινούσε η διανομή.

Τα χρήματα όπως είναι γνωστό είναι κυρίως σε λογιστική μορφή. Συνήθως σε τραπεζογραμμάτια, δηλαδή χαρτονομίσματα, κυκλοφορεί μόνο το 8%-10%, ενώ σε ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μικρότερο, και αγγίζει το 4%-7%. Στην Ελλάδα βέβαια του 2009, με ΑΕΠ περίπου 230 δισ. ευρώ, η νομισματική κυκλοφορία ήταν στις αρχές του χρόνου 19,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα στα τρία επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο του 2012, τα χαρτονομίσματα που κυκλοφορούσαν στη χώρα είχαν αυξηθεί περίπου στα 48 δισεκατομμύρια, εξαιτίας και της μεταφοράς χρημάτων από το εξωτερικό. Μετά τις εκλογές του 2012 επέστρεψαν στις Τράπεζες περίπου 2 δισ. και έτσι ο Ιούνιος του 2012 έκλεισε με νομισματική κυκλοφορία 45,37 δισ. ευρώ, που είναι αριθμός ρεκόρ.

Οσο η χώρα βυθιζόταν στην κρίση και δεσμευόταν με τα Μνημόνια, η ανησυχία του κόσμου για πιθανή πτώχευση αυξανόταν και οι πολίτες συνέρρεαν στα γκισέ

των Τραπεζών και ζητούσαν τις καταθέσεις τους. Όσο το θερμόμετρο της ανησυχίας ανέβαινε- σκοπίμως από μεθοδεύσεις και ψυχολογικές πιέσεις της ίδιας της Ελληνικής Κυβέρνησης, προκειμένου να περάσει τα επώδυνα μέτρα και να δεσμεύσει τη χώρα μας εις τον αιώνα τον άπαντα με τα κατάπτυστα και άκρως υποτελικά Μνημόνια- τόσο αύξαναν και οι αναλήψεις στις Τράπεζες. Όλοι θυμόμαστε το φόβο και τον πανικό που είχε σπείρει ο κ. Παπακωνσταντίνου για κίνδυνο εξόδου από το ευρώ, από την ευρωζώνη, από την ευρωπαϊκή ένωση, επιστροφή στη δραχμή, αποκλεισμός της χώρας μας από οποιονδήποτε ανεφοδιασμό σε τρόφιμα ή καύσιμα, και πολλά άλλα, προκειμένου να προκαλέσει σοκ και δέος στους πολίτες, να παραμείνουν αδρανείς και να αποδεκτούν ως αναγκαίο κακό τα μέτρα που επακολούθησαν και συνεχίζουν υπό την τωρινή Συγκυβέρνηση.

Έτσι σε κάθε υποτίθεται κρίσιμη διαπραγμάτευση με την Τρόικα- μέχρι την επονομαζόμενη από τα παπαγαλάκια «επιτέλους σωτηρία μας»-, σε κάθε εκκρεμότητα που δεν είχαμε λύσει και αποτελούσε προαπαιτούμενο για τους τοκογλύφους άτεγκτους δανειστές μας, σε κάθε απόφαση του Eurogroup, αναστέναζαν τα γκισέ. Σε μια μέρα κρίσης τραβούσαμε από τις Τράπεζες 50 με 100 εκατ. ευρώ. Όταν κορυφωνόταν η ανησυχία, η αιμορραγία των καταθέσεων ξεπερνούσε τα 800 εκατ. ευρώ. Η χώρα εσκεμμένα και εν γνώσει, πιθανώς και κατόπιν επιδίωξης, της Κυβέρνησης αντιμετώπιζε ένα bank run διαρκείας. Ο στόχος ήταν ένας: να μη σχηματιστεί ουρά έξω από οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα της χώρας και δοθεί η εντύπωση ότι έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια με τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, πιθανόν ένα πλάνο να ήταν αρκετό να καταρρεύσει η χώρα, κατά την αντίληψη των Κυβερνώντων. Επομένως, τα χρήματα έφταναν διαρκώς με πτήσεις cargo από την υπηρεσία ανεφοδιασμού με τραπεζογραμμάτια του Ευρωσυστήματος.

Τα οχήματα από το Ελ. Βενιζέλος κατέληγαν στα κεντρικά της ΤτΕ, όπου το κέντρο διανομής της τράπεζας, το οποίο έχει την ευθύνη ανεφοδιασμού της αγοράς με τραπεζογραμμάτια, ξεπακέταρε τα χαρτονομίσματα και τα κατένειμε προς προώθηση ανάλογα με τις ανάγκες. Μάλιστα ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, κ. Ταμβακάκης είχε δηλώσει ότι οι τράπεζες είναι τώρα σαν τους σωματοφύλακες. Ακόμη και οι εμπορικές τράπεζες είχαν συμμαχήσει προ του κινδύνου κατάρρευσης. Όποιο υποκατάστημα οποιασδήποτε τράπεζας στέρευε, έτρεχαν να το συνδράμουν υποκαταστήματα που είχαν πληγεί λιγότερο εκείνη την ημέρα, ακόμη και άλλων τραπεζών. Τα λογιστικά τα έβρισκαν το βράδυ. Ο στόχος ήταν να μη γίνουν ουρές, να μην μείνουν πολλή ώρα τα καταστήματα χωρίς ρευστό και δημιουργηθεί πανικός.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι όλο αυτό συνέβαινε, ενώ ο ελληνικός λαός είχε τη διαβεβαίωση από τους Κυβερνώντες ότι οι τράπεζες είναι απολύτως ασφαλείς και ότι δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις των απλών πολιτών. Ενώ ο πανικός να σηκώσουν όλοι ακόμη και τα λιγοστά χρήματά που είχαν εμπιστευτεί στα τραπεζικά ιδρύματα, είναι σίγουρα απόρροια των βεβιασμένων, προχείρων και άκρως επικινδύνων χειρισμών της Κυβέρνησης να τρομοκρατήσει τον κόσμο και να επιτύχει με αυτόν τον τρόπο την άνευ όρων υποταγή στα Μνημόνια, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1) Αληθεύουν οι ως άνω καταγγελίες; Ποιος έχει ευθύνες για τον μυστικό και άκρως απόρρητο ανεφοδιασμό των Τραπεζών με ρευστό, από το οποίο είχαν ξεμείνει μετά τις δηλώσεις των αρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης, με συνεχίζεις βραδινές πτήσεις από το εξωτερικό;

- 2) Θα πληρώσει κάποιος για την εξαπάτηση των Ελλήνων; Θα αποδοθούν επιτέλους ευθύνες στους πρωταίτους για την παραλίγο κατάρρευση όλου του τραπεζικού και οικονομικού συστήματος της χώρας; Για την καταδίκη της χώρας μας σε αλλεπάλληλα Μνημόνια που συνεχώς θα έρχονται ως «αναγκαία» μέτρα, με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δανειστών;
- 3) Ήταν τελικά όλο αυτό ένα περιπτό θέατρο για να εξασφαλίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη η Γερμανία και οι λοιποί «εταίροι» μας από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 που έπληξε πρώτα την Αμερική και κατόπιν έφτασε στην Ευρώπη; Βρέθηκε η πατρίδα μας ως πρόβατο επί σφαγή στο βωμό της θυσίας υπέρ των ισχυρών της Ευρώπης, για να μετακυλήσουν σε μας τους βλάκες τη χασούρα τους; Γιατί δεν υπήρξε καμία αντίσταση ή αντίδραση της τότε και της τώρα Κυβέρνησης απέναντι σε αυτές τις θλιβερές προοπτικές για την Ελλάδα; Πού ακριβώς σας κρατάνε κύριοι και δεν αντιδράτε;

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα

Ανεξάρτητοι Έλληνες-Α' Θεσσαλονίκης