

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΤ’ Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Συνειδητή επιλογή η εικονική πραγματικότητα

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού „που παρουσιάσατε, το 2013 υποτίθεται, ότι η Γενική Κυβέρνηση θα εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους 344 εκατομμυρίων ευρώ. Καταρχάς, αυτό αποτελεί μια εκτίμηση που στηρίζεται σε υπεραισιόδοξες προβλέψεις (βλ. να μαζευτεί ο κύριος όγκος της φοροεπιδρομής που υφίστανται οι πολίτες: φόρος εισοδήματος, φόρος ακινήτων 2011, 2012 και 2013, χαράτσι ΔΕΗ 2013, αυξημένα τέλη κυκλοφορίας κ.α.). Αυτό υποτίθεται, ότι θα συμβεί παρά τις σκληρές περικοπές που έρχονται (βλ. κατάργηση δώρου Χριστουγέννων για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους), και παρά την διάλυση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία και υποαπασχόληση.

Ακόμη κι αν δεχθούμε , ότι τα φορολογικά έσοδα θα κινηθούν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, στο προσχέδιο υπάρχουν δύο νούμερα που πρέπει να εξετάσουμε. Το πρώτο είναι η δαπάνη για τη δημιουργία αποθεματικού , ύψους 1,1 δις ευρώ, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο του Φεβρουαρίου. Η δαπάνη αυτή στο προσχέδιο συρρικνώνεται στο 0,1 δις ευρώ. Το δεύτερο είναι το μέρισμα 0,48 δις από την Τράπεζα της Ελλάδος, που, ενώ στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο δεν εμφανίζεται καν, στο προσχέδιο εμφανίζεται ως δημόσιο έσοδο του 2013. Χρησιμοποιείτε αυτό το 1,48 δις ευρώ για να παρουσιάσετε ως πρωτογενές πλεόνασμα κάτι που στην ουσία (σύμφωνα με τους κανόνες του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου) είναι πρωτογενές έλλειμμα 1,14 δις ευρώ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ερώτηση 2
Ακόμη κι αν παραβλέψουμε τα διάφορα άλλα μαγικά του προσχεδίου ή τις εκτιμήσεις για πάνω από 2 δις ευρώ έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία, τι άλλο δείχνουν τα παραπάνω παρά την πλήρη δημοσιονομική αποτυχία, και για άλλη μία χρονιά, της μνημονιακής πολιτικής „όταν για να μειωθεί το πρωτογενές έλλειμμα λιγότερο από 1,5 δις (από -2,57 δις το 2012 στο -1,14 δις το 2013) χρειάστηκαν μέτρα άνω των 10 δις ευρώ (9,4 δις τον Νοέμβριο 2012 συν επιπλέον 0,8 δις τον Ιούλιο 2013 μετά τον έλεγχο της τρόικας);

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το 2014 υποτίθεται η χώρα γυρνάει σε ανάπτυξη 0,6% από εκτιμώμενη για φέτος ύφεση -4% του ΑΕΠ. Πως θα γίνει αυτό „όταν κατά το προσχέδιο το 2014 θα αφαιρεθούν από την οικονομία πρωτογενείς δαπάνες περίπου 2,8 δις, συν 1 δις ευρώ για το αποθεματικό που δεν σχηματίστηκε το 2013, συν 4 δις από τις δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων, συν 2,2 δις επιπλέον άμεσοι φόροι; Πως θέλετε να πιστέψουμε, ότι κόντρα στη συνεχή μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, την πιστωτική ασφυξία που θα συνεχίσουν να επιβάλλουν οι τράπεζες στην αγορά, προκειμένου να «εξυγιάνουν» τους ισολογισμούς τους (εν μέσω συνεχούς αύξησης των κόκκινων δανείων), κόντρα στην αβεβαιότητα εξαιτίας ενός μη βιώσιμου δημόσιου χρέους, διατηρώντας σχεδόν σταθερό το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αφαιρώντας από την οικονομία περίπου 10 δις ευρώ (ή 5,5% του ΑΕΠ), παρόλα αυτά το 2014 θα έχουμε ανάπτυξη; Πότε στην ιστορία και πού στον κόσμο συνέβη κάτι τέτοιο μπορείτε να μας πείτε; Αν συνεχίσετε έτσι, ο πραγματικός προϋπολογισμός του 2014 θα είναι πολύ σκληρότερος από το προσχέδιο και ειδικά με ένα πλασματικό πρωτογενές. Εκτός κι αν αλλάξετε πολιτική. Άλλα πώς να το κάνετε όταν εσείς ο ίδιος την κρίνετε σωστή και επιτυχημένη;

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013

Η Ερωτώσα Βουλευτής

**Μαρία Κόλλια Τσαρούχά
ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών**