

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εξωτερικών

2015
25/9/13

Θέμα: «Τί ακριβώς εννοείται όταν δηλώσατε ότι αλλάζουν τα γεωγραφικά δεδομένα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;»

Στις 17 Ιουλίου και όλως αιφνιδιαστικά ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε τη μετάβασή του στις 19 Ιουλίου στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον ομόλογό του Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, κ. Νταβούτογλου. Αυτή καθεαυτή η ημερομηνία αποτελεί ατυχέστατη επιλογή, καθώς είναι η παραμονή της μαύρης επετείου της 20^{ης} Ιουλίου 1974, της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο μας. Ως εκ τούτου εγείρει μνήμες καταστροφής, προδοσίας και συρρίκνωσης του ελληνισμού.

Η συγκεκριμένη συνάντηση διεξήχθη υπό το σκότος της άκρας μυστικότητας επί του περιεχομένου της. Δεν προηγήθηκε καμία φανερή προετοιμασία και ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως οφείλατε να πράξετε σύμφωνα με το Σύνταγμα, το διπλωματικό πρωτόκολλο και λόγω εθνικής ευαισθησίας. Το δε περιεχόμενο των συνομιλιών δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στα ΜΜΕ ούτε υπήρξε κάποια διαρροή από τους δημοσιογράφους που συνόδευαν τον κ. Βενιζέλο στην επίσημη αποστολή του. Συμπεραίνει εύκολα λοιπόν κανείς ότι η δικομματική Κυβέρνηση ήθελε να περιβληθεί το πέπλο της μυστικότητας και να μην υπάρξει καμία ουσιαστική ενημέρωση.

Οι αρχιτέκτονες αυτής της υποτελειακής μνημονιακής πολιτικής δεν επιθυμούν να είναι ενήμερη η κοινή γνώμη και έτσι θέλουν οι πολίτες να βρίσκονται σε μαύρα σκοτάδια αναφορικά με τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Η κατοχική σας Συγκυβέρνηση είναι γνωστό ότι περιφρονεί το Λαό, αλλά ταυτόχρονα, αγνοεί και περιφρονεί και το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τους Αντιπροσώπους του Ελληνικού Λαού. Διότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ούτε στη Βουλή επί του θέματος έστω και κεκλεισμένων των θυρών.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά τη λήξη των συνομιλιών, ο κ. Βενιζέλος μίλησε για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας και δήλωσε ότι η οικονομική συνεργασία εμφανίζει μεγάλη πρόοδο, αλλά έχουμε τεράστιες δυνατότητες στον τουρισμό, στις υποδομές, στις μεταφορές και γενικά σε όλα τα πεδία της πραγματικής οικονομίας. Προφανώς εννοεί ότι εκτός από τις μαρίνες που αγόρασαν οι Τούρκοι, σειρά έχει να ξεπουλήσουμε στους Τούρκους και τα λιμάνια, την αεροπορία και τους υδρογονάνθρακες.

Στην ερώτηση μάλιστα του δημοσιογράφου Αθανασίου Έλλις για το ποια είναι η θέση της Τουρκίας σε περίπτωση ανακήρυξης της ΑΟΖ από την Ελλάδα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών απήντησε ότι επιθυμεί η Αγκυρα να μετατραπεί το Αιγαίο σε

θάλασσα ειρήνης και ευημερίας και ότι είναι αισιόδοξος ότι υπάρχουν προοπτικές εξεύρεσης λύσης. Από πότε το Αιγαίο μας δεχόμαστε να αποτελεί περιοχή αμφισβήτησης ή πρέπει να δεχτούμε την καλή διάθεση και συναίνεση της Τουρκίας για να προβούμε σε εκμετάλλευση του χώρου που ανήκει στην Ελλάδα; Δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο στους πάντες ότι το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα και είναι ήδη μια θάλασσα ειρήνης; Ή μήπως θεωρούν ότι υπάρχει πόλεμος στο Αιγαίο υπό την έννοια ότι δεν είναι ξεκάθαρα ακόμη τα όρια της εθνικής μας κυριαρχίας; Για ποια λύση επακριβώς ομιλεί η Άγκυρα; Οι λύσεις έχουν δοθεί εδώ και χρόνια με τις διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογραφεί!

Το εξωφρενικότερο όλων ήταν ότι ο κ. Βενιζέλος μίλησε για επαναχάραξη συνόρων, καθώς δήλωσε ότι πάμε σε αλλαγή γεωγραφικών δεδομένων. Ότι αλλάζουν τα γεωγραφικά δεδομένα! Από πότε αμφισβητούνται τα σύνορα της χώρας μας; Μήπως εννοεί παράλληλα και συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και πιθανή διχοτόμησή του; Οι τουρκικές επιδιώξεις είναι δεδομένες και άκρως παράλογες. Πώς όμως επιτρέπουμε να βρουν έστω και το παραμικρό πάτημα;

Σημειωτέον ότι η συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών έλαβε χώρα ακριβώς μετά την επίσκεψη Σόιμπλε στην Αθήνα και λίγο προτού ο Πρωθυπουργός μεταβεί στην Αμερική για να συναντήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι τυχαία όλη αυτή η συγκυρία ή υποκρύπτονται πιέσεις προς την ελληνική πλευρά δεδομένης και της άκρας μυστικής διπλωματίας;

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στον Τύπο, και αφορά στα δρώμενα στη Μεσόγειο του American Enterprise Institute, της σημαντικότερης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ. Σε έκθεσή του, που παρέδωσε σύμφωνα με το δημοσίευμα στις 25 Ιουλίου, καλεί τις ΗΠΑ να αυξήσουν την επαγρύπνησή τους πάνω στην Τουρκία και την πολιτική για την ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την αμερικανική Δεξαμενή Σκέψης, η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τεράστια στρατιωτική της δύναμη για να αποσταθεροποιήσει την Ανατολική Μεσόγειο, στο διαγωνισμό για τη διεκδίκηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Το ίνστιτούτο μάλιστα υποδεικνύει την απειλή του τουρκικού ναυτικού, το οποίο πιθανόν να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των διαφορών ιδιαίτερα με την Κυπριακή Δημοκρατία. **Τονίζεται ιδιαίτερα η ανησυχία του για το αν θα μετατραπεί η Ανατολική Μεσόγειος στο νέο Περσικό Κόλπο!** Ενώ επικαλείται και την απειλή που είχε διατυπώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αρμόδιος διαπραγματευτής της Τουρκίας στην ΕΕ, κ. Εγκεμέν Μπαγκίς, για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης ενάντια στην Κύπρο. Επισημαίνει δε ότι η Άγκυρα θεωρεί τόσο το Ισραήλ όσο και την Κύπρο ως απειλή για τα τουρκικά συμφέροντα ενέργειας στη Μεσόγειο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1) Τί εννοούσατε όταν είπατε για αλλαγή γεωγραφικών δεδομένων; Άλλαζουν τα σύνορα της χώρας μας;
- 2) Τί συμβαίνει με το Αιγαίο; Αμφισβητείται η εθνική μας κυριαρχία στην περιοχή; Γιατί απαιτείται η συναίνεση της Τουρκίας για την ανακήρυξη της AOZ; Ποια λύση εννοεί ο κ. Νταβούτογλου ότι πρέπει να υπάρξει στην περίπτωση της θάλασσας του Αιγαίου; Δεν είναι ξεκάθαρα τα σύνορά μας από τις διεθνείς συνθήκες;

- 3) Γιατί δεν αναγκάζετε την Άγκυρα να σέβεται τις διεθνείς συνθήκες;
- 4) Υπάρχει σχέδιο, συζητήσεις ή πιέσεις για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων με την Τουρκία; Και αν ναι, από πού προέρχονται αυτές οι πιέσεις; Τι προτίθεστε να πράξετε επ' αυτού;
- 5) Ποια μέτρα λαμβάνετε ενάντια στις τουρκικές βλέψεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτές αποτυπώνονται και στην έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου;
- 6) Υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος για την Κύπρο; Υπάρχει πιθανότητα αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου; Ποια είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο;
- 7) Γνωρίζετε εάν υπάρχει διεθνές σχέδιο επαναχάραξης και επαναπροσδιορισμού των συνόρων της ευρύτερης περιοχής και από ποιους μελετάται ή επιδιώκεται κάτι τέτοιο;

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013
Η ερωτώσα Βουλευτής

Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
Ανεξάρτητοι Έλληνες-Α' Θεσσαλονίκης