

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

1465

10.9.13

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Κοινωνικές πολιτικές και χρηματοδοτικό κενό

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου σας, μέχρι και τον μήνα Αύγουστο η γενική κυβέρνηση παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,55 δις έναντι του στόχου για 1,1 δις, που είχε τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Πίσω όμως από αυτήν την πολυδιαφημιζόμενη «επιτυχία», υπάρχουν τέσσερις τουλάχιστον πτυχές που όχι απλώς την αποδομούν, αλλά αναδεικνύουν και την αναίσχυντη προσπάθεια της κυβέρνησης να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό. Ειδικότερα:

Είναι πασίγνωστες πλέον οι πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής που χρησιμοποιεί το υπουργείο σας, προκειμένου να ωραιοποιήσει τα δημόσια οικονομικά: αύξηση στους μη επιστρεφόμενους φόρους και στις οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και μεγάλες περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις. Δεν αρκούσαν όμως τα παραπάνω στα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου για τη δημιουργία του πρωτογενούς πλεονάσματος και για αυτό αναγκαστήκατε να επιστρατεύσετε για τον μεγάλο άθλο σας ακόμη δύο νέες πρωτοτυπίες: η καταγραφή της επιστροφής των κερδών των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της Ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα, ύψους 1,5 δις ευρώ στα έσοδα (παρόλο που ουδεμία σχέση έχουν με το πρωτογενές ισοζύγιο) και η εκτόξευση των εισπράξεων από τα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσα σε έναν μήνα. Η λογιστική απεικόνιση πρωτογενούς πλεονάσματος είναι τόσο πασιφανής που αφήνει άναυδους ως και τους πιο λαλίστατους υπουργούς της κυβέρνησης.

Τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν υστέρηση κατά 1,06 δις ευρώ σε σχέση με τους στόχους, αποκαλύπτοντας ότι οι αυξήσεις στη φορολογία όχι μόνο οδηγούν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας κυριολεκτικά στην δυστυχία και την απόγνωση, αλλά δεν έχουν και το προσδοκώμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Η μείωση των δημοσίων επενδύσεων κατά 1,33 δις και η μη επιστροφή φόρων 663 εκατ. σε σχέση με τους στόχους, συνέβαλαν στο πλασματικό πρωτογενές πλεόνασμα, είναι όμως χρήματα που δεν διοχετεύονται στην οικονομία, εντείνοντας περισσότερο τις συνθήκες ασφυξίας στην αγορά - λόγω έλλειψης ρευστότητας - και κατά συνέπεια βαθαίνουν την ύφεση.

Καθώς το εαρινό «αναπτυξιακό» σας success story κατέρρευσε παταγωδώς, υπό το βάρος της μηδαμινής προσέλκυσης επενδύσεων, της τεράστιας αύξησης της ανεργίας και της συνεχιζόμενης βαθιάς ύφεσης, η «επίτευξη» πρωτογενούς πλεονάσματος αποτελεί τώρα τη νέα, φθινοπωρινή εκδοχή της «επιτυχίας» της μνημονιακής πολιτικής σας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Η υπόσχεση του πρωθυπουργού, ότι το 70% από το πρωτογενές πλεόνασμα θα διατίθεται για κοινωνική πολιτική δημιουργεί εύλογες απορίες. Όπως ορίζει το Μνημόνιο, το πρωτογενές πλεόνασμα έχει συμφωνηθεί να χρησιμοποιείται για να αποπληρώνονται οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Και μπορεί όντως να προβλέπει ότι το 70% του ποσού που θα υπερβαίνει τον στόχο, μπορεί να διατίθεται για κοινωνικές πολιτικές, ποιος όμως μπορεί να πιστέψει ότι με την ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου χρηματοδοτικού κενού για το 2014, τα ποσά αυτά δεν θα διατεθούν και μάλιστα εξ ολοκλήρου προς αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων; Εσείς μπορείτε αλήθεια;

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών