



14/08/2013

## ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς  
Υγείας  
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

**ΘΕΜΑ: Νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων, ανέργων και οικονομικά αδύναμων πολιτών**

Εκρηκτικές και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα της νοσοκομειακής περίθαλψης εκατοντάδων χιλιάδων ανασφάλιστων και ανέργων πολιτών, καθώς και ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα συναρμόδια Υπουργεία (Υγείας και Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων) δεν έχουν πάρει μέχρι σήμερα κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση αυτού του μείζονος προβλήματος, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες των νοσοκομείων να αναγκάζουν τους ανασφάλιστους και τους μη έχοντες τη δυνατότητα πληρωμής των -αυξημένων λόγω των ΚΕΝ- νοσηλίων, να αποδεχθούν μια διαδικασία που μετατρέπει το οφειλόμενο ποσό για τη νοσηλεία του ασθενή σε χρέος του προς το Δημόσιο. Ο ανασφάλιστος ασθενής, κατά την τακτική εισαγωγή του προπληρώνει ένα ποσό ή με υπεύθυνη δήλωσή του αναφέρει την αδυναμία του για την καταβολή του, όμως παράλληλα δεσμεύεται να το αποπληρώσει στη συνέχεια, μετακυλίοντας το κόστος της περίθαλψης του επαυξημένο με τόκους υπερημερίας στην οικεία ΔΟΥ.

Το Υπουργείο Υγείας και οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τους ούτε καν την Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2006, η οποία προβλέπει τη δωρεάν περίθαλψη πολιτών με εισόδημα κάτω των 6.000 ευρώ. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι, άνεργοι και πολίτες με σοβαρή οικονομική αδυναμία καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην επιδείνωση της υγείας τους ή στην επιβάρυνση των ίδιων και των οικογενειών τους με ένα ακόμα δυσβάστακτο και μη διαχειρίσιμο χρέος. Αυτό οδηγεί ουσιαστικά στον αποκλεισμό μιας μεγάλης κατηγορίας του πληθυσμού από την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης και επιτείνει το φαινόμενο της «υγειονομικής φτώχειας» στη χώρα. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα καταστροφική συνέπεια της μνημονιακής πολιτικής, αλλά συνιστά μια κοινωνική βαρβαρότητα ανεπίτρεπτη για μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή. Είναι προφανές ότι το Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» που έχει προωθήσει το Υπουργείο Υγείας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, όχι μόνο αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό ανασφάλιστων πολιτών και αποκλείει με τα 3 κριτήρια που θέτει μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού, όχι μόνο εξαιρεί τις υγειονομικές μονάδες και τα εργαστήρια του ΕΟΠΥΥ από την παροχή υπηρεσιών προς τους «ωφελούμενους», αλλά αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και όχι νοσοκομειακής.

Με δεδομένο ότι:

1. Καθημερινά οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας αυξάνονται δραματικά λόγω της ύφεσης , της ανεργίας , της «μαύρης» εργασίας και της αδυναμίας χιλιάδων ΕΒΕ να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές
2. Το Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» ( Health Voucher) δεν καλύπτει τη νοσηλεία έστω και του περιορισμένου αριθμού ωφελουμένων
3. Οι ανάγκες νοσοκομειακής περίθαλψης είναι ανελαστικές και με τα σημερινά δεδομένα το κόστος τους είναι απαγορευτικό για όσους δεν μπορούν να έχουν ασφάλισης υγείας

**Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:**

**Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν προκειμένου:**

- 1) **Να υπάρξει πλήρης καταγραφή των ανασφάλιστων πολιτών με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης**
- 2) **Να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα, διασφαλίζοντας την καθολική κάλυψη της νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία, ανεξάρτητα από την εργασιακή ή ασφαλιστική κατάσταση του ασθενή**
- 3) **Να σταματήσει η μετατροπή του κόστους νοσηλείας των ανασφάλιστων πολιτών σε χρέος προς την Εφορία**

**Οι ερωτώντες βουλευτές**

**Νίκος Συρμαλένιος**

**Ανδρέας Ξανθός**