

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

ΕΡΩΤΗΣΗ

14
24.7.13

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Προγράμματα διάσωσης

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας, επαίνεσε μεν την Ελλάδα για τη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει να «ισορροπήσει» την οικονομία της, συγχρόνως όμως «διέταξε» να κοπεί κάθε συζήτηση περί νέου «κουρέματος» του δημοσίου χρέους της χώρας, τονίζοντας, πως δεν κάνει καλό στη χώρα, γιατί η διαγραφή μερικών δανείων διάσωσης που δόθηκαν στην Ελλάδα θα μπορούσε να υποσκάψει την εμπιστοσύνη των προγραμμάτων διάσωσης στην Ευρώπη συνολικά, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα αποτελεσματικά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Όντας θερμός υποστηρικτής των μνημονίων και της πολιτικής που επιβάλλει ο Β. Σόιμπλε, πιστεύετε κι εσείς, όπως και ο Β. Σόιμπλε, στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων «διάσωσης», όταν το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει επανειλημμένα εκθέσει την τρόικα - και ιδιαίτέρως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - μιλώντας για εσφαλμένες εκτιμήσεις και προβλέψεις ήδη από το πρώτο Μνημόνιο;

Οταν οι αποκλίσεις των στόχων του Μνημονίου από τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη της οικονομίας ανήλθαν στην τριετία 2010-12 σε περίπου 44 δις;

Σε ποια αποτελεσματικότητα μπορεί να αναφέρεται ο κ. Σόιμπλε, όταν επιμένει πως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από τα μέτρα λιτότητας και διευκρινίζει, πως εάν το 2014 τηρηθούν οι υποχρεώσεις και υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για πιθανή βοήθεια και πρόσθετα μέτρα προς την κατεύθυνση ελάφρυνσης του χρέους (εννοώντας προφανώς την επιμήκυνση της αποπληρωμής των χρεών ή/και μείωση του επιτοκίου, αλλά όχι κούρεμα του κεφαλαίου);

Ποιος πράγματι υποσκάπτει την εμπιστοσύνη απέναντι στα προγράμματα διάσωσης, αυτοί που τα υφίστανται χωρίς να βλέπουν κανένα θετικό να γίνεται, και παρά τα υπεσχημένα, ή αυτοί που τα σχεδιάζουν και τα εφαρμόζουν αυθαίρετα, χτίζοντας πύργους στην άμμο;

Πώς να πιστέψουμε, ότι ο Β. Σόιμπλε λέει πράγματι την αλήθεια, όταν λέει, πως ο μόνος (αποτελεσματικός) δρόμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι να γίνει η ελληνική οικονομία ανταγωνιστική και να μειωθεί το έλλειμμα, κι όταν κι εσείς τον διαβεβαιώνετε, πως και οι δύο στόχοι έχουν σχεδόν επιτευχθεί, αλλά η πραγματική οικονομία συνεχίζει να καταρρέει;

Πώς να πιστέψουν οι Έλληνες αλλά και οι ευρωπαίοι πολίτες τον γερμανό υπουργό οικονομικών, όταν την ίδια ώρα που απαγορεύει νέο «κούρεμα», ο Π. Μπόφινγκερ, κορυφαίος γερμανός οικονομολόγος και εξέχον μέλος του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων της Α. Μέρκελ, διακηρύσσει, πως το αναπτυξιακό ταμείο που κομίζει ως δώρο στη χώρα ο Σόιμπλε δεν αποτελεί παρά σταγόνα στον ωκεανό των ελληνικών αναγκών και πως μία δεύτερη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι αναπόφευκτη, αλλά την τοποθετεί μετά τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου;

Ποιος κλονίζει την εμπιστοσύνη των προγραμμάτων «διάσωσης» και των φορέων τους, όπως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (πρόσφατα ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική του ικανότητα λόγω των προβλημάτων της Γαλλίας), τα κράτη-μέλη και με τα τεράστια προβλήματα που τους βαραίνουν ή οι ευρωπαϊκές αρχές που αδυνατούν (ή δεν θέλουν) να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και με συλλογικό τρόπο την κρίση χρέους;

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών