

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Δημόσιο χρέος

Η πρωτοφανής σε μέγεθος και διάρκεια ύφεση που έχει ενσκήψει στη χώρα μας διατηρεί την αριθμητική του χρέους απειλητική. Το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 160,5% του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Το χρέος αυξήθηκε κατά 24,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, ενώ η χώρα έχει το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και την Ε.Ε.

Ο φαύλος κύκλος - δάνεια για αποπληρωμή του χρέους - μνημόνια που εντείνουν την ύφεση και αυξάνουν το χρέος - νέα δάνεια και νέα μνημόνια που απαιτούν νέο κούρεμα - έχει καταστρέψει τη χώρα οικονομικά και κοινωνικά. Επειδή οι οικονομικές θυσίες και άδικες είναι και επιπλέον οι περικοπές των κοινωνικών δαπανών πλήττουν τη δημοκρατία και καταστρέφουν την κοινωνική συνοχή. Ο φαύλος κύκλος ύφεσης και εθνικής απαξίωσης συνεχίζεται.

Το χρέος αποτελεί τον μοναδικό κοινό παρονομαστή που συνδέει σήμερα τις χώρες της ευρωζώνης. Καθημερινά λαμβάνει χώρα μια διαλυτική διαδικασία. Ο δρόμος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ίσως να αποδειχθεί μονόδρομος αλλά που θα οδηγήσει στην καταστροφή. Οι χώρες της ευρωζώνης θα αποδύονται σε έναν αμείλικτο ανταγωνισμό για νέα δάνεια προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα υπέρογκα χρέη τους με καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς τους.

Στα ισχυρά κέντρα των ευρωπαϊκών αποφάσεων και ειδικότερα στη Γερμανία, δεν φαίνεται προς το παρόν οι αγωνίες αυτές να σηματοδοτούν κάποια σοβαρή στροφή μακριά από την πολιτική της αυστηρής λιτότητας και τους όρους που έχουν επιβάλει οι δανείστριες χώρες στις χώρες οφειλέτες. Όλα εξακολουθούν να λειτουργούν για να κερδίζει ο Βορράς, φτωχαίνοντας συγχρόνως ο Νότος. Το βόρειο τμήμα του ευρωπαϊκού χάρτη κερδίζει σε ανταγωνιστικότητα σε βάρος των πιο αδύναμων χωρών της νότιας πλευράς. Τα οικονομικά – και όχι μόνον - αδιέξοδα των χωρών του Νότου και η εκτόξευση του αριθμού των ανέργων σε απίστευτα πριν από λίγα χρόνια ποσοστά καταδεικνύουν το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος. Η Ελλάδα επανέρχεται και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο ασθενή κρίκο του συστήματος, εξαιτίας του ασύλληπτου μεγέθους του χρέους της - και πάρα τα δύο PSI - ενώ η ύφεση έχει αφαιρέσει πάνω από 25% του εθνικού εισοδήματος με τον υψηλότερο αριθμό ανέργων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ως και το ΔΝΤ έχει αναγνωρίσει πως στην Ελλάδα εφαρμόστηκε μια λανθασμένη συνταγή που χρειάζεται αναθεώρηση.

Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι χωρίς καινούργιο κούρεμα η βιωσιμότητα του χρέους είναι αδύνατη. Ένα νέο κούρεμα θα σήμαινε συμμετοχή του επίσημου θεσμικού τομέα, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια να πληρώσουν οι Γερμανοί – κι όχι μόνον – φορολογούμενοι. Η Α. Μέρκελ αρνείται οποιαδήποτε τέτοια λύση. Προειδοποίησε ότι αποτελεί απειλή για την ευρωζώνη ένα νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που έδωσε πριν τις θερινές διακοπές, επεσήμανε τις πιθανές συνέπειες μιας νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να ζητήσουν και άλλες χώρες της ευρωζώνης μια αντίστοιχη συμφωνία. Είχε προηγηθεί η σύσταση του Β. Σόιμπλε, και από ελληνικού εδάφους, να σταματήσουμε κάθε συζήτηση για νέο κούρεμα του χρέους μας.

Πέρα όμως από τις πολιτικές δυσκολίες, υπάρχει και ένας σοβαρότερος λόγος γιατί η Γερμανία αρνείται μια νέα αναδιάρθρωση. Είναι ολοφάνερο, πως η μείωση του κεφαλαίου, δηλαδή ένα καθαρό κούρεμα θα ήταν και μια «οριστική» ελάφρυνση για τη χώρα, η οποία όμως θα οδηγούσε σε μια χειραφέτηση της ελληνικής πλευράς από τον έλεγχο των δανειστών, κάτι που δεν επιθυμούν να συμβεί οι Γερμανοί καθώς η στρατηγική τους απέναντι στις χώρες που δέχονται «βοήθεια» είναι να τις έχουν εξαρτημένες, και στη ζώνη επιρροής τους, ώστε να υπαγορεύουν τις καταστροφικές πολιτικές που αυτοί θέλουν και τις λεγόμενες «μεταρρυθμίσεις».

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Δεν θα έπρεπε και η Γερμανία και ιστορικά να καταλάβει το ρόλο της έχοντας επωφεληθεί οικονομικά και πολιτικά από τους ευρωπαίους εταίρους της και έχοντας σήμερα αποκομίσει τεράστια κέρδη λόγω της κρίσης, τα οποία ηθικά οφείλει να μοιραστεί και με τίμιο τρόπο;

Με τα 80 δις ευρώ που υπολογίζεται ότι κέρδισε μέχρι σήμερα από την ευρωπαϊκή κρίση, και βάσει του χαμηλού επιτοκίου των γερμανικών ομολόγων, δεν θα ήταν πολύ εύκολο για τη Γερμανία να βοηθήσει την Ελλάδα συναντώντας σε ένα γενναίο κούρεμα του δημόσιου χρέους; Το δυσθεώρητο – και παρά το κούρεμα PSI – συνεχώς αυξανόμενο δημόσιο χρέος αποτελεί το υπ' αριθμό ένα άμεσο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Θα εξηγήσετε στη γερμανική κυβέρνηση – κι όπως αναγνωρίζουν τόσο οικονομολόγοι και οικονομικά ίνστιτούτα διεθνούς κύρους όσο και το ΔΝΤ - ότι μόνο με τη διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους της μπορεί η Ελλάδα να βγει από το αδιέξοδο που έχει εγκλωβιστεί τα τελευταία τρία χρόνια και ώστε να μπορέσει να μπει σε μια πορεία ανασυγκρότησης;

Ποιο είναι το σχέδιο του Βερολίνου, να κρατήσει και να εγκλωβίσει την Ελλάδα σε ένα σπιράλ αέναου χρέους μεταθέτοντας την αποπληρωμή του σε βάθος χρόνου και διογκώνοντάς το ακόμη περισσότερο με επιπλέον «βοήθεια» που ανέφερε πρόσφατα ο Β. Σόιμπλε, και που θα σημαίνει νέο δάνειο για να πληρωθούν οι δανειστές και να δεχθούν να επιμηκύνουν το χρόνο αποπληρωμής αλλά και ένα νέο μνημόνιο με νέα (σκληρά) μέτρα; Εάν ναι, εσείς θα συνανέσετε σε κάτι τέτοιο;

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών