



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 89
Ημερ. Καταθέσεως 24/8/13

ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

- 1) Τον Υπουργό Οικονομικών
- 2) Τον Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα: «Τί πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις αλλεπάλληλες επισκέψεις του Γερμανού και Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών. Τί μας κρύβετε;»

Εσπευσμένα και εκτός προγράμματος, κατέφθασε στην Αθήνα, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, κ. Τζακ Λου. Και μάλιστα απευθείας από τη Μόσχα μετά τη συνάντηση των G20. Σε αντίθεση, όμως, με την επίσκεψη του κ. Σόιμπλε, δεν υπήρξε αντίστοιχη κινητοποίηση και απαγόρευση συγκεντρώσεων, ούτε αποκλεισμός όλου του κέντρου και των σταθμών. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι ο κ. Λου είναι Υπουργός Υπερδύναμης, προκαλεί εντύπωση, για ποιο λόγο χρειάστηκε στην επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού, τέτοιας έκτασης κινητοποίηση, αυτή η επαίσχυντη και άκρως αντισυνταγματική απόφαση απαγόρευσης συγκεντρώσεων και ο αποκλεισμός όλης της Αθήνας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Λου ήρθε για να συζητήσει την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, να υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη και να προετοιμαστεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο στις 8 Αυγούστου. Όμως, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, μόλις τρεις μέρες μετά από αυτήν του κ. Σόιμπλε, μόνο για τη διευθέτηση των λεπτομερειών της συνάντησης των δύο Αρχηγών δεν έγινε. Σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων και εκτιμήσεις ειδικών, ο κ. Λου ήρθε για να παραδώσει ένα μήνυμα. Παραλήπτης ήταν η ελληνική Κυβέρνηση, ο πραγματικός, όμως, αποδέκτης ήταν η Γερμανική Κυβέρνηση. Το μήνυμα ότι η πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανάκαμψης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλυφθεί μοναχά με τα έσοδα από μισθούς και συντάξεις «παρέδωσε» στον κ. Στουρνάρα. Με πραγματικό, όμως, αποδέκτη το δίδυμο Μέρκελ – Σόιμπλε, τους εμπνευστές και εκτελεστές του σχεδίου «λιτότητα και εξαθλίωση για τους λαούς του Νότου».

Η μεταστροφή του αμερικανικού ενδιαφέροντος είναι πλέον εμφανής και εκδηλώνεται τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Ξαφνικά η κινητικότητα στις διμερείς σχέσεις άλλαξε ταχύτητα, όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές και ΜΜΕ και στις δύο μεριές του Ατλαντικού. Για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό την παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ειδικοί επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ δεν αφορά μόνο σε στενά οικονομικά θέματα, αλλά και σε γεωπολιτικά ζητήματα με δεδομένη την κατάσταση σε Τουρκία και Αίγυπτο.

Επιπλέον, τονίζουν τις τεταμένες σχέσεις και την κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Βερολίνου. Έτσι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών στη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, επεσήμανε την αυτονόητη ανάγκη να συνδυαστούν άμεσα τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται στην Ελλάδα λόγω του Μνημονίου, με μέτρα και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες θέλουν τον επικεφαλής της αμερικανικής οικονομίας να επέμεινε πολλές φορές, κατά τη συζήτησή του με τον κ. Στουρνάρα, που, ως γνωστόν, διατηρεί απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τον Σόιμπλε και

τις Βρυξέλλες, ότι το δημοσιονομικό κενό που είναι εμφανές στην ελληνική οικονομία, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλυφθεί μόνο με περικοπή εξόδων και τα έσοδα από μισθούς και συντάξεις.

Ο Τζακ Λου, όπως και ο Πρόεδρος Ομπάμα, είναι πεπεισμένοι ότι η γερμανικής συνταγής δημοσιονομική λιτότητα που επιβάλουν οι Βρυξέλλες στις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρέους οδηγεί σε μη βιώσιμη ύφεση. Μόνο η δική μας Συγκυβέρνηση και οι δικοί μας Υπουργοί δεν το έχουν καταλάβει και συνεχίζουν ακάθεκτοι στο αδιέξοδο. Σε άρθρο του μάλιστα ο κ. Λου φρόντισε να στείλει το μήνυμα στους αντιπάλους του. Η λύση στο πρόβλημα, δε βρίσκεται στη λιτότητα, αλλά στην αύξηση της ζήτησης. Θυμίζει ότι στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κρίσης δημιουργήθηκαν 7 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, η ιδιωτική ζήτηση κρατήθηκε ψηλά ενώ χαλάρωσε και το όριο του δημοσίου χρέους. «Τώρα μπορεί και η Ευρώπη να θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση της ζήτησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας, που φτάνει σε ιστορικά υψηλά» τονίζει χαρακτηριστικά στο ίδιο άρθρο στους Financial Times. Διαπιστώνεται έτσι, ότι η Ουάσιγκτον είναι θιασώτης μιας άλλης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κρίσης, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιβαλλόμενη από την Γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Στην οποία δυστυχώς έχει υποταχθεί πλήρως η ελληνική Κυβέρνηση και ακολουθεί πιστά, χωρίς τον όποιο λογικό αντίλογο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- 1) α) Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του κ. Σόιμπλε και τί επεδίωξε επί της ουσίας με την επίσκεψή του; β) Για ποιο λόγο υπήρξε τέτοια κινητοποίηση για τον ερχομό του, που όμοια της δεν έχει τύχει ομόλογός του; γ) Μήπως συνδέεται με τον ύποπτο ρόλο που έχει και πρόκειται να παίξει στην ελληνική οικονομία;
- 2) Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της εσπευσμένης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την επίσκεψη του Γερμανού ομόλογού του;
- 3) Ισχύει ότι οι λόγοι πέραν από οικονομικοί είναι και γεωπολιτικοί; Εάν ναι, ποιοι είναι ακριβώς και τι κρύβεται πίσω από αυτούς;
- 4) Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας; Τι παιχνίδια παίζονται πίσω από τις πλάτες μας;
- 5) Γιατί επιμένετε να υπακούετε τυφλά στις επιταγές της Γερμανίας και να συνεχίζετε την υποτελή εφαρμογή του προγράμματος λιτότητας, που απλώς αυξάνει την ύφεση και διογκώνει τα οικονομικά προβλήματα;
- 6) Ποια είναι τα μέτρα και οι δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα που πρόκειται άμεσα να πάρετε, έτσι ώστε να μην ακούμε μόνο για το περίφημο “success story”, αλλά να έχουμε και καμιά ιδέα περί τίνος πρόκειται;

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα,
Ανεξάρτητοι Έλληνες-Α' Θεσσαλονίκης