



ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

- 1) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης
- 2) Τον Υπουργό Εξωτερικών



Θέμα: «Κάντε ό,τι πρέπει επιτέλους για να «φέρετε πίσω τα κλεμμένα»».

Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών στην πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας, απέκλεισε με κατηγορηματικό τρόπο την αποπληρωμή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου από τη Γερμανία. Με την αιτιολογία ότι οι απαιτήσεις αυτές έχουν παραγραφεί, διότι έχουν παρέλθει 100 έτη από τότε. Εκτός του ότι είναι -ή το παίζει- ανιστόρητος, διότι δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια από το τέλος του β' παγκοσμίου πολέμου, είναι και παραβάτης του διεθνούς δικαίου, καθώς δεν υπάρχει παραγραφή στο διεθνές δικαίο και για τα εγκλήματα πολέμου. Γεγονός που οι απόγονοι των ναζί προτιμούν να ξεχνούν.

Το θέμα είναι όμως, όχι τί κάνουν ή τί λένε αυτοί και όσοι μας χρωστούν, αλλά τί κάνουμε εμείς και, ειδικότερα, τί κάνουν οι Κυβερνώντες της πατρίδας μας. Πρέπει, τώρα ειδικά, που οι συνθήκες για τη χώρα και τους πολίτες της είναι ασφυκτικές και τρομερά δύσκολες, οι Υπουργοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υλοποιήσουν κάθετι που μπορεί να αυξήσει τα οικονομικά της Ελλάδας. Επιβάλλεται να μη χαριστεί η Κυβέρνηση σε κανέναν και για τίποτε. Πρέπει οπωσδήποτε να πιέσει για τα «κλεμμένα» προς όλες τις πλευρές. Τη στιγμή που οι περισσότεροι Ελληνες δεν έχουν επαρκείς πόρους για να ζήσουν, να διεκδικήσετε ό,τι μας ανήκει. Διαφορετικά, να αρνηθούμε με τη σειρά μας να πληρώνουμε για τα δάνεια, να αφήσουμε να περάσουν 100 χρόνια και να ισχυριστούμε ότι έχουν παραγραφεί τα χρέη μας. Και όχι να δεχόμαστε με υποτέλεια τους όποιους εξευτελιστικούς όρους τους, που δεσμεύουν ακόμη και τα αγέννητα παιδιά για τα επόμενα 100 χρόνια και πλέον!

Επίσης η ελληνική Πολιτεία οφείλει να μην εγκαταλείψει το αίτημα για την πλήρη αποκάλυψη του σκανδάλου της Siemens, για τον χρηματισμό δηλαδή Ελλήνων πολιτικών από τη γερμανική εταιρία επί σειρά ετών. Είναι τα μαύρα ταμεία της Siemens που χαρακτηρίζουν τις σημερινές γερμανικές σχέσεις και όχι μόνο τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Είναι το λάδωμα και ο πλουτισμός Ελλήνων πολιτικών και κρατικών παραγόντων και από άλλες γερμανικές εταιρίες για άλλα έργα και προμήθειες. Όλα αυτά έχουν συγκαλυφθεί και γίνεται συνεχής προσπάθεια να μην αποκαλυφθούν. Το αίτημα του σήμερα λοιπόν είναι «φέρτε πίσω τον Χριστοφοράκο» και τον όποιο Χριστοφοράκο. Τον άνθρωπο που χειρίστηκε τα μαύρα ταμεία της Siemens. Τον ενδιάμεσο κρίκο, τον οποίο η ελληνική Δικαιοσύνη άφησε να φύγει και οι Γερμανοί τον προστατεύουν με μία δήθεν καταδίκη.

Τον άνθρωπο που ακόμη και με τη διπλή υπηκοότητά του, συμβολίζει τις περίπλοκες ελληνογερμανικές σχέσεις. Είναι ο Χριστοφοράκος που πρέπει να απολογηθεί στην ελληνική Δικαιοσύνη. Για να φανεί τελικώς και ποιος ή ποιοι κέρδισαν και ποιος χρωστάει σε ποιον. Ποιος είναι ανήθικος και ποιος όχι. Είναι σίγουρα ανήθικοι όσοι Έλληνες τα πήραν, είναι όμως

ανήθικοι και οι Γερμανοί που λάδωναν για να παίρνουν δουλειές. Το χρέος της χώρας έγινε αβάσταχτο από και για τα έργα των Γερμανών. Για τα κέρδη των Γερμανών. Αυτών που τώρα βρίζουν όλους τους Έλληνες για κλέφτες και ψεύτες. Και αυτό γιατί Έλληνες πολιτικοί προσπαθούν να καλύψουν τα δικά τους ανομήματα, αφού πληρώνουν τα συνήθη κορόιδα, οι απλοί Έλληνες πολίτες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- 1) Εσείς τί προτίθεστε να κάνετε σχετικά με το κατοχικό δάνειο; Θα απαιτήσετε επιτέλους την αποπληρωμή ή το συμψηφισμό του;
- 2) Α) Ποια μέτρα θα λάβετε ώστε να προχωρήσει πάραντα η διερεύνηση του τεράστιου σκανδάλου της Siemens; Β) Θα προχωρήσετε την έρευνα σε βάθος όποιο και αν είναι το πολιτικό κόστος ή τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αυτήν την υπόθεση;
- 3) Τι θα γίνει με τον Χριστοφοράκο; Θα επιδιώξετε την έκδοσή του;
- 4) Υπάρχει η πολιτική βούληση να ξεσκεπάσετε αυτό και οποιοδήποτε άλλο σκάνδαλο έχει επιβαρύνει οικονομικά τη χώρα και να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπεύθυνους, όποιοι και αν είναι;

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα,
Ανεξάρτητοι Έλληνες-Α' Θεσσαλονίκης