

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ**

- **Παιδείας και Θρησκευμάτων**
- **Εσωτερικών**

Θέμα: «Η αδιαφορία για την παιδεία»

Σχετικά με την από 10-6-2013 επιστολή του κ. Σωκράτη Βασιλάκου, η οποία αναφέρεται στην απομάκρυνση του ΤΕΙ Δασοπονίας από την πόλη της Καρδίτσας.

Ο αναφέρων Βουλευτής

**Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Γεν. Γραμ. Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος**

5331

23 ΙΟΥΛ. 2013

Η αδιαφορία για την Παιδεία και η ρουσφετολογική πολιτική απομακρύνουν το ΤΕΙ Δασοπονίας από την Καρδίτσα

Posted By [admin](#) On 10 Ιουνίου, 2013 @ 5:46 μμ In [Ειδήσεις](#) | [No Comments](#)

Το ΤΕΙ Δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, απομακρύνεται από την Καρδίτσα, προς δόξαν της κομματικού σφετολογικής πολιτικής και της αδιαφορίας για την παιδεία. Είναι δύσκολο να αντέξει κανείς στον πειρασμό και να μην αναφερθεί στην αιτία του κακού, σε γνωστή πρ. αρχηγό κόμματος που ξαναγύρισε στη Ν.Δ. Αυτή λοιπόν η κυρία που θέλει να επενδύσει πολιτικά στο Καρπενήσι για δικό της όφελος, εισπράττει εξοργυρωμένα γραμμάτια από τον πρωθυπουργό και με τις ευλογίες του διολοφονούν ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Έτοι τα κομματικά παζάρια, οδήγησαν στην κατάπτωση απόφαση, να κάνουν δώρο στη γνωστή οικογένεια ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υποβαθμίζοντας περισσότερο το ίδιο και λιγότερο την πόλη μας. Θα μπορούσε κάποιος να ανεχθεί ένα τέτοιο ρουσφέτι, όταν μια τέτοια μεταφορά αναβάθμιζε το εκπαιδευτικό ίδρυμα και ανακούφιζε οικονομικά το κράτος από επί πλέον έξοδα. Στην περίπτωση όμως ετούτη, ούτε το ένα συμβαίνει, ούτε το άλλο. Απεναντίας το ίδρυμα μεταφέρεται σε μια μικρή πόλη 15 χιλιάδων κατοίκων, όπου μάλλον ξεκινάει με υποδομές από την αρχή, που σημαίνει σπατάλη χρημάτων, ενώ στην πόλη μας υπάρχουν άρτιες κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές, και συγκροτημένη λεπτουργία. Τώρα, καλούν φοιτητές και επιστημονικό προσωπικό να μεταφερθούν στο Καρπενήσι για λόγους καθαρά ρουσφετολογικούς για λόγους που δεν τους χωράει ανθρώπινος νους. !!!

Δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική μας και ανάλογοι και οι πολιτικοί που την υπηρετούν. Τέτοιοι είναι και οι πολιτικοί του νομού μας που υπακούουν και υποκύπτουν στις κομματικές αποφάσεις χωρίς να νοιάζονται για την υποβάθμιση του νομού μας και την υποβάθμιση της παιδείας.

Ας τους ξαναψηφίσουμε και ας τους έχουμε να τους καμαρώνουμε.

Και ενώ αυτοί τη δουλειά τους κάνουν, εμείς τι κάνουμε; Σκύβουμε το κεφάλι και δεν μιλάμε, μήπως κάποια φορά τους χρειαστούμε; Μήπως κάποια φορά χρειαστεί να βολέψουμε το παιδί μας; Για να συντηρούμε έτσι την πελατειακή σχέση, που έχει καταστρέψει την κοινωνία μας; Τελικά μήπως είμαστε συνένοχοι στο έγκλημα;

Ως πότε όμως θα σκεφτόμαστε και θα ενεργούμε έτσι; Ως πότε θα μεμφόμαστε τους πολιτικούς και θα τους αναζητάμε ευθύνες, όταν κάθε τόσο επιβραβεύουμε την πολιτική τους με την ψήφο μας;

Σωκράτης Βασιλάκος