



Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

**Για τους κ.κ. Υπουργούς
- Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
-Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.**

Θέμα: «Τεράστιο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από την πλημμελή φύλαξη αιγοπροβάτων στο Φόδελε του Δ. Μαλεβιζίου»

Οι βουλευτές Ηρακλείου **Μαρία Διακάκη** και **Μιχάλης Κριτσωτάκης** καταθέτουν **Αναφορά** την **Αναφορά-Καταγγελία** κατοίκων του Φόδελε του Δ. Μαλεβιζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με την οποία **επισημαίνουν** πως «οι προσπάθειες για βιοπορισμό από τις καλλιέργειές τους συναντούν το μεγάλο εμπόδιο που προέρχεται από την κτηνοτροφία, μια μερίδα κτηνοτρόφων οι οποίοι παραμελούν τα κοπάδια τους και δεν επιβλέπουν αυτά, όπως έχουν υποχρέωση», **τονίζουν** πως «περισσότερο από το 1/3 της καλλιέργημένης έκτασης με εσπεριδοειδή κυριολεκτικά γυμνώνονται, στα αμπέλια μένουν μόνο τα κούτσουρα.....θυμίζουν κρανίου τόπο», **θεωρούν** ότι «η βία δεν είναι λύση, αντιθέτως πιστεύουμε στην ειρηνική συνύπαρξη των δύο αυτών παραγωγικών κλάδων» και **ζητούν** να «προστατευθεί η περιουσία μας και να συνεχίσουμε ανενόχλητοι την ενασχόλησή μας με τη γεωργία, για να γίνει πηγή πλούτου για μας, τα παιδιά μας και την εθνική οικονομία»

**Επισυνάπτεται η Αναφορά
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.**

**Αθήνα, 3-7-2013
Οι καταθέτοντες βουλευτές**

Μαρία Διακάκη

Μιχάλης Κριτσωτάκης

5162

09 ΙΔΑ. 2013

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Βουλευτές Ηρακλείου

Εμείς που υπογράφουμε παρακάτω, είμαστε κάτοικοι του Φόδελε, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Θέλουμε με την αναφορά μας αυτή, να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο χωριό μας, με τα αδέσποτα αιγαπρόβατα.

Για το θέμα αυτό αποστέλλαμε αναφορά –καταγγελία προς τους κ.κ. Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την οποία αυτολεξί^η παραθέτουμε παρακάτω:

«Τους κ.κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Υπουργό Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εμείς που υπογράφουμε παρακάτω, είμαστε κάτοικοι του Φόδελε, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Στο χωριό μας, οι περισσότεροι κάτοικοι, έχουμε ως κύριο επιάγγελμα την γεωργία. Καλλιεργούμε εσπεριδοειδή, (είναι γνωστά τα πορτοκάλια του Φόδελε), αμπέλια, ελιές και κηπευτικά.

Οι προσπάθειες μας όμως για βιοπορισμό από τις καλλιέργειες αυτές, συναντούν το μεγάλο εμπόδιο που προέρχεται από την κτηνοτροφία. Και όταν λέμε κτηνοτροφία, δεν εννούμε φυσικά τους κτηνοτρόφους που φροντίζουν και επιβλέπουν τα κοπάδια τους, χωρίς να παρενοχλούν τους άλλους.

Εννοούμε μια μερίδα κτηνοτρόφων οι οποίοι παραμελούν τα κοπάδια τους και δεν επιβλέπουν αυτά, όπως έχουν την υποχρέωση. Η πλημμελής φύλαξη των ζώων τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

Τα ζώα αυτά, πρόβατα και κατοίκες, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και αδέσποτα στα κτήματα μας και προκαλούν τεράστιες ζημιές.

Πολλές, εκατοντάδες στρέμματα περισσότερο από το 1/3 της καλλιεργημένης έκτασης με εσπεριδοειδή κυριολεκτικά γυμνώνται, στα αμπέλια μένουν μόνο τα κούτσουρα, οι ελιές δεν δένουν καρπό, τα περιβόλια με τα κηπευτικά θυμίζουν κρανίου τόπο.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες δια του λόγου το αληθές.

Πολλοί από εμάς στην προσπάθεια μας να περισώσουμε ότι είναι δυνατόν να περισωθεί από την «λαϊλαπα» των κοπαδιών, αναγκαζόμαστε να περιφράσσουμε τις ιδιοκτησίες μας, με δυσβάσταχτο, για τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, κόστος.

Ούτε όμως και η περίφραξη σταματά την ορδή των κοπαδιών, αντιθέτως μάλιστα μπορεί να πει κανείς ότι η περιφραγμένη ιδιοκτησία λειτουργεί και σαν μάντρα των κτηνοτρόφων.

Έχουμε επανειλημμένως απευθυνθεί στις αρχές (Δήμο Μαλεβιζίου, (Άρθρο 17 Ν. 4056/12 (ΦΕΚ 52/A/12), Αστυνομία, Αγρονομία, Δασαρχείο), χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Και οι ίδιες αυτές αρχές σηκώνουν τα χέρια ψηλά όπως πολλάκις ομολογούν.

Βλέποντας την αναποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, αισθανόμαστε αβοήθητοι και ανυπεράσπιστοι, μπροστά στο μείζον θέμα της καταστροφής των περιουσιών μας.

Πολλοί, επειδή θεωρούν ότι το κράτος δεν προστατεύει τους πολίτες του, ως όφειλε, σκέπτονται σοβαρά την αυτοδικία, γεγονός που μας βρίσκει φυσικά αντίθετους.

Θεωρούμε ότι η βία δεν είναι λύση, αντιθέτως πιστεύουμε στην ειρηνική συνύπαρξη των δύο αυτών παραγωγικών κλάδων, προυπόθεση δε αυτής είναι ο αμοιβαίος σεβασμός των περιουσιών εκατέρωθεν.

Προκειμένου δε να αποτραπεί ο κίνδυνος συμπλοκών μεταξύ των γεωργών και των κτηνοτρόφων, έχουμε την άποψη ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4056/12 (ΦΕΚ 52/A/12), και ειδικώτερα του άρθρου 17, με την τήρηση της αγροτικής και κτηνοτροφικής ζώνης.

Για τους παραπάνω λόγους, απευθυνόμαστε σε σας, με την πεποίθηση ότι θα συνδράμετε τα μέγιστα στην επίλυση του προβλήματος μας, για να πιστέψουμε ξανά ότι ανήκουμε σε ένα ευνοούμενο κράτος που μεριμνά για τους πολίτες του.»

Επειδή θεωρούμε ότι εσείς είσαστε περισσότερο κοντά μας, ζητάμε την παρέμβαση σας στους αρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου να προστατευεί η περιουσία μας, και να συνεχίσουμε ανενόχλητοι την ενασχόληση μας με την γεωργία, για να γίνει πηγή πλούτου για μας, τα παιδιά μας και την εθνική οικονομία.

Φόρελε Ιούνιος 2013

Ακολούθουν υπόγραφες