

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Ν. Αχαΐας

ΕΡΩΤΗΣΗ

12648

8 7 13

ΠΡΟΣ  
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ)»**

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) έχει συμβάλλει αποφασιστικά τα τελευταία εξήντα τρία χρόνια στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας και της χώρας γενικότερα. Όταν τη δεκαετία του '60 τα συνεργεία με τους τεχνικούς υπαλλήλους της ΔΕΗ όργωναν τη χώρα και σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά της χώρας περίμεναν αυτά τα συνεργεία σαν το Άγιο Φως της Λαμπρής, το επάγγελμα του υπαλλήλου της ΔΕΗ είχε prestige (σε τέλεια Ελληνικά) και οι εργαζόμενοι απολάμβαναν σεβασμό και αξιοπιστία και η ΔΕΗ αποτελούσε εγγύηση και ενέπνεε σιγουριά για την επιτυχία των αναπτυξιακών σχεδίων της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια όμως, οι κυβερνήσεις εξαργύρωσαν πολύ φτηνά τα πλεονεκτήματα του μονοπωλίου της ΔΕΗ, με προσλήψεις, χαριστικές παροχές, εκμαυλισμό ακόμη και των συνδικαλιστών και τελικά με χαράτσια και με ξεπούλημα σε ξένα και ντόπια συμφέροντα.

Όπως με όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, κανένας δεν ασχολείται με την ουσία των θεμάτων, δηλαδή να γίνει έλεγχος και να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που πήραν τις αποφάσεις οι οποίες κατέστρεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ, την ΔΕΗ, τον ΟΣΕ και όλες τις ΔΕΚΟ, και διόγκωσαν το δημόσιο χρέος.

Απεναντίας μεταβιβάζεται το κόστος από όλες αυτές τις ζημιές στον Έλληνα φορολογούμενο και καταλήγουμε στην εύκολη αποστροφή αυτοί που τα λένε είναι λαϊκιστές, κινδυνολόγοι ή και γραφικοί. Και δεν είναι μόνο αυτά, αλλά ακόμη και σήμερα χαρίζονται χρέη και δάνεια στους καναλάρχες εργολάβους, στις ποδοσφαιρικές ομάδες και όχι μόνο, τα οποία επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο.

Η επιβάρυνση του μέσου Έλληνα δεν γίνεται όμως μόνο με όλα αυτά, αλλά και με την αύξηση των τιμών των παροχών κοινής ωφέλειας. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την κακοδιαχείριση των οργανισμών κοινής ωφέλειας και τη στοχευμένη χρηματική ροή προς συγκεκριμένους προορισμούς.

Έχουμε παρατηρήσει για παράδειγμα να χρηματοδοτούν οι ΔΕΚΟ πολιτιστικές εκδηλώσεις (και συνήθως αμφιβόλου ποιότητος) στις εκλογικές περιφέρειες των αρμόδιων Υπουργών.

Ζήτησε το λόγο ποτέ κανείς από τους Διοικητές αυτών των Οργανισμών;

Μία τέτοια ακόμη παράλογη και προκλητική ενέργεια είδε ο κάθε φορολογούμενος Έλληνας στις ιδιωτικές τηλεοράσεις πως πληρώνουμε για να διαφημίζουν τη ΔΕΗ.

Δηλαδή μία μονοπωλιακή επιχείρηση χρειάζεται διαφήμιση;

Τη πουλάμε τα μερίδια σε ανταγωνιστές και μετά διαφημιζόμαστε ότι εμείς είμαστε οι καλλίτεροι;

Τη αυτές οι διαφημίσεις είναι για να ενημερώνουν τους καταναλωτές και προβάλλονται για κοινωνικούς λόγους χωρίς να πληρώνονται;

Τη τέλος, ήταν μια ακόμη οικονομική ενίσχυση στα συγκεκριμένα κανάλια;

Αλήθεια ποια η σκοπιμότητα αυτής της προβολής;

Από την άλλη πλευρά ο Έλληνας καταναλωτής, ο μικρομεσαίος Έλληνας πολίτης, ο άνεργος και ο συνταξιούχος πληρώνει τις αυξήσεις για να μπορέσει η ΔΕΗ να αντεπεξέλθει, και όσοι δεν μπορούν να συμβάλουν στο τρελό πάρτι που γίνεται στη ΔΕΗ τους κόβουν και το ρεύμα.

Μετά από όλα αυτά ερωτάσθε:

1. Ποίος ο σκοπός των διαφημίσεων της ΔΕΗ σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης;
2. Πόσα χρήματα έχουν διατεθεί για διαφημίσεις και σε ποια μέσα ενημέρωσης; Να κατατεθούν τα τιμολόγια πληρωμής και οι σχετικές συμβάσεις.
3. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των ΜΜΕ; Να κατατεθεί η σχετική εντολή.
4. Έχει γίνει οικονομικός έλεγχος στη ΔΕΗ για όσα τα τελευταία χρόνια καταγγέλλονται; Να κατατεθούν τα πορίσματα.
5. Ποιες είναι οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ τα τελευταία τρία χρόνια;
6. Έχει υπολογιστεί το ισοδύναμο της περικοπής αυτών των περιττών ή μάλλον ύποπτων δαπανών σε «αντιπαροχές» στους άπορους, στους μικροσυνταξιούχους, στους πολύτεκνους και στους άνεργους;
7. Πόσοι θα ελάμβαναν και τι ενισχύσεις με αυτά τα χρήματα των ανόητων διαφημίσεων που η ΔΕΗ επιλέγει να προσφέρει στη «ΜΙΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ» για χάρη των Σαμαρά-Βενιζέλου και ως αντίδωρο της στήριξης της μνημονιακής πολιτικής;
8. Πόσους δημοσιογράφους «σιτίζει» η ΔΕΗ και ποιους; Να κατατεθεί κατάλογος.
9. Πόσες έρευνες κοινής γνώμης έχουν παραγγελθεί, σε ποιες εταιρίες δόθηκαν, έναντι ποιάς αμοιβής και με ποιες συμβάσεις; Να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα.

**Νίκος Ι. Νικολόπουλος**

**Βουλευτής Αχαΐας**

**ΓΓ Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος**