



12532
3 - f - 13

**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ**

**ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό¹
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής**

Θέμα: «Αναγκαιότητα ανάπλασης και ανάδειξης του Ρέματος Πικροδάφνης».

Τα ρέματα της Αττικής, τα οποία λειτουργούν ως φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς, αλλά και ως αντιπλημμυρικοί αγωγοί, αποτελούν περιβαλλοντικές οάσεις. Η Πολιτεία, μέχρι σήμερα, δεν έχει επιδείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον, όσον αφορά στην προστασία και την ανάπλασή τους, καθώς οι λύσεις, που δίδονται κατά διαστήματα, είναι προσωρινές και πρόχειρες.

Ενδεικτικά, το Ρέμα της Πικροδάφνης αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου. Παρότι είναι ένα από τα τελευταία ρέματα στην Αττική που διατηρεί, έστω και σε μικρό βαθμό, την αίσθηση της αρχικής του κατάστασης, ωστόσο, παραμένει απαξιωμένο από την Πολιτεία.

Το Ρέμα της Πικροδάφνης πηγάζει από τον Υμηττό και καταλήγει στη θάλασσα στον Άλιμο, αφού διασχίσει τους δήμους Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου. Έχει μήκος περί τα 9, 3 χλμ., από τα οποία τα πρώτα 3 χλμ., είναι εγκιβωτισμένα. Τα υπόλοιπα παραμένουν στην επιφάνεια, η κοίτη του όμως έχει περιοριστεί, καθώς έχει χάσει τη φυσική της μορφή από τα μπαζώματα.

Με την υπ. αρ. 9173/1642/3.3.1993 (ΦΕΚ 281 Δ, 23.3.1993), συμπεριελήφθη στα 55 ρέματα της Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Το 2012, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ξεκίνησε για πρώτη φορά πρόγραμμα -το οποίο ανέλαβε το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων/ΕΛΚΕΘΕ- για την παρακολούθηση της οικολογικής του κατάστασης και τη διατύπωση προτάσεων για την αποκατάστασή του.

Σήμερα, μπάζα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα εγκατάλειψής του, καθώς το ρέμα έχει μετατραπεί σε αποδέκτη αστικών λυμάτων, αφού αγωγοί αποχέτευσης καταλήγουν στην κοίτη του σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Άγιο Δημήτριο.

Απαιτούμενη κρίνεται η συνεργασία του αρμόδιου υπουργείου με όλους τους συναρμόδιους φορείς με σκοπό την ουσιαστική προστασία του Ρέματος της Πικροδάφνης, την ανάπλαση και ανάδειξή του, τόσο ως υδραυλικού έργου, όσο και ως χώρου φυσικού περιβάλλοντος.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1. Υπάρχει σχεδιασμός για την προστασία και ανάπλαση του Ρέματος της Πικροδάφνης, με σκοπό την απρόσκοπτη υδραυλική του λειτουργία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου;**

2. Προτίθεται να προβεί σε περιβαλλοντικούς ελέγχους, ώστε να εντοπιστούν οι πηγές ρύπανσης κατά μήκος του Ρέματος της Πικροδάφνης;
3. Εάν έχει ήδη προβεί σ' αυτούς, ποια τα σχετικά πορίσματα αναφορικά με τον εντοπισμό παρανομιών; Ποια τα πρόστιμα για τους παρανομούντες;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φούντα Νίκη

Ψαριανός Γρηγόρης