

# ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Μαρία Ρεπούση  
Βουλευτής Α' Πειραιά

16-6-2013

## Αναφορά Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

**Θέμα:** «Συντονισμός δράσεων στην εκπαίδευση ενάντια στην Χρυσή Αυγή»

Σας καταθέτω αναφορά Πανεπιστημιακών δασκάλων του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης δράσεων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων ενάντια στη μισαλλοδοξία και στον εκκολαπτόμενο φασισμό και ναζισμό με αφορμή τις επιθέσεις της οργάνωσης Χρυσής Αυγή στα παιδιά μεταναστών στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων της χώρας.

Η καταθέτουσα βουλευτής

Μαρία Ρεπούση



Η ΧΑ ξαναχτυπά... Αν και τη φετινή χρονιά έχει χτυπήσει και ξαναχτυπήσει πολλές φορές, άλλοτε δείχνοντας το «φιλάνθρωπο» προσωπείο της προσφέροντας αίμα και φαγητό μόνο για Έλληνες, άλλοτε με θηριωδίες και τραμπουκισμούς, άλλοτε με απευθείας παρεμβάσεις στο έργο εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (π.χ. Νυδρί, <http://www.lifo.gr/now/greece/19162> ).

Τα περιστατικά όμως που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο μοιάζουν να είναι οι προγραφές των μεταναστόπαιδων στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων της χώρας στην αρχή της σχολικής χρονιάς (<http://www.localit.gr/?p=17086>), μαζί με το πρόσφατο στη Θεσσαλονίκη όπου χρυσαυγίτες περικύκλωσαν μητέρα λέγοντάς της ότι «μεταφέρουν παράπονα» άλλων γονιών και νηπιαγωγών διότι το παιδί της είναι άλλου θρησκεύματος και δεν επιτρέπει στις νηπιαγωγούς να μιλάνε για τον Χριστό.

Παρόμοια περιστατικά σε όλη τη χώρα μένουν συχνά εκτός δημόσιας έκθεσης καθότι οι απειλούμενοι γονείς,, φοβούμενοι για τα χειρότερα, προτιμούν να κρατούν τα παιδιά τους σπίτι, παρά να ζητήσουν υποστήριξη και μέτρα προστασίας από την πολιτεία. Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό της Θεσσαλονίκης, που η μητέρα δε σιώπησε αλλά φρόντισε να το δημοσιοποιήσει, αρμόδιοι του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν: «Θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν πρέπει να δίνονται τα στοιχεία του παιδιού σε κανέναν. Θα διερευνηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση για να αποδοθούν τυχόν ευθύνες» (<http://www.efsyn.gr/?p=57712>) ενώ οι τοπικοί άρχοντες της περιοχής δήλωσαν ότι δεν έχουν καμιά ευθύνη, παραγγωρίζοντας προφανώς την ευθύνη που τους αντιστοιχεί στο βαθμό που ανέχονται τη βία, μη αναπτύσσοντας πολιτικές αντιμετώπισής της, προστασίας των γονέων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει πλέον να θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, πόσω δε μάλλον τη σιωπή των κάθε φύσεως υπαλλήλων στους Δήμους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα αρχεία των παιδιών και που με περισσή αφέλεια (επιεικής χαρακτηρισμός!) σχολιάζουν αριστερά και δεξιά την καταγωγή, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, τη γλώσσα, ... των μικρών παιδιών. Και όμως οι χρυσαυγίτες από κάπου αντλούν πληροφορίες. Κάποιος/α τους τις παρέχει.

Θεωρούμε ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι τα αρμόδια θεσμικά πρόσωπα υποβαθμίζουν τη σημασία αυτών των περιστατικών. Ανησυχούμε πολύ που η ΧΑ έχει καταφέρει τελικά να εισχωρήσει στο χώρο της εκπαίδευσης, εκφοβίζοντας, απειλώντας, τρομοκρατώντας, γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συχνά αισθανόμενοι αβοήθητοι από την Πολιτεία που δεν υπερασπίζεται τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός κράτους δικαίου, καταλήγουν να υποκύπτουν στις απειλές τους, σιωπώντας, αντί να αντιδρούν μπροστά σε αυτές τις ενέργειες που βλάπτουν και προσβάλλουν τη δημοκρατία μας.

Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιους είδους λογικές και πρακτικές και θεωρούμε απαραίτητη την άμεση υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης όλων των εκπαιδευτικών (που ασχολούνται με το παιδί) ενάντια στη μισαλλοδοξία και στον εκκολαπτόμενο φασισμό και

ναζισμό. Σε μια τέτοια προσπάθεια είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (αρμόδια Υπουργεία -το Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Υγείας & Πρόνοιας-, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, σύλλογοι γονέων, κλπ). Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία όλων των προαναφερθέντων φορέων δεδομένου των πολλών ειδικοτήτων των εργαζομένων στον ευαίσθητο χώρο της προσχολικής αγωγής, που όμως δεν εντάσσονται στο ΥΠΑΙΘΠΑ (βρεφοκόμοι, βρεφονηπαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ).

Ως Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής, θεωρούμε υποχρέωσή μας την ενημέρωση όλων των δημοκρατικά σκεπτόμενων πολιτών και καλούμε όσους και όσες περισσότερους γίνεται να υπογράψουν το παραπάνω κείμενο, δηλώνοντας με την υπογραφή την υποστήριξη και την άμεση και δυναμική κινητοποίηση όλων μας στον απροκάλυπτο πλέον ρατσισμό με ναζιστικές πρακτικές που απειλούν το δημοκρατικό χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου.

Προτείνουμε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το πώς να διαχειρίζονται οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικοί τέτοιες ενέργειες είτε αυτές συνδέονται με την πολυπολιτισμική ετερογένεια του σημερινού σχολείου, είτε με τις διαπρωτοπορικές συγκρούσεις και αντιθέσεις είτε πολιτισμική και κοινωνική ετερότητα στο σχολείο και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των εισβολέων, προστασίας όλων των παιδιών, αλλά και δυναμικού και συστηματικού αποκλεισμού τέτοιου είδους παρεμβάσεων.