

6/6/2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΥΠΟΥΡΓΟ

- **Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού**
- **Εσωτερικών**

Θέμα: «Όχι στην κατάργηση των Δημοτικών και Δημόσιων βιβλιοθηκών»

Η ελληνική κοινωνία βιώνει συνεχώς τους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση προσπαθεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των Μνημονίων που η ίδια έχει ψηφίσει, σχετικά με τη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση, εκτός από την διάλυση της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Παιδείας, έχει επιλέξει την διάλυση του κοινωνικού κράτους, καταργώντας σημαντικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι στην υπηρεσία του πολίτη επί δεκαετίες. Παράλληλα έχει επιλέξει να σβήσει και την ιστορική μνήμη, καταργώντας μαζί και τους φορείς ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι οι Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες.

Η κυβέρνηση αγνοεί ή θέλει να αγνοεί το σημαντικό κοινωνικό ρόλο που επιτελούν οι Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον οι περισσότερες από αυτές διαθέτουν συλλογές εθνικής σημασίας και σπάνια ιστορικά τεκμήρια. Αγνοεί επίσης και το θεσμικό ρόλο της βιβλιοθήκης, ως πυλώνα δημοκρατίας για κάθε ευνομούμενη κοινωνία, καθώς και την αναπτυξιακή της διάσταση ως καίριο ζήτημα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Την περίοδο που οι βιβλιοθήκες, ως χώροι κοινωνικής συνοχής αποτελούν ασφαλές καταφύγιο και διέξodo για χιλιάδες πολίτες, έρχεται η απόφαση να διαλύσει όλα όσα έχουν γίνει με κόπο, μεράκι από τους εργαζόμενους για πολλές δεκαετίες, αφανίζοντας και καταστρέφοντας τις κοιτίδες γνώσης και πολιτισμού στις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας παράλληλα επισφαλές και το εργασιακό μέλλον των εργαζόμενων σε αυτές.

Δυστυχώς η κυβέρνηση αποδεικνύεται επικίνδυνη και για την ιστορία και για τη γνώση, θεωρώντας ότι οι βιβλιοθήκες, ως πυλώνες της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και του πολιτισμού, δεν είναι απαραίτητες στην κοινωνία της γνώσης και επιλέγει να ξεκινήσει τη διαδικασία κατάργησής τους.

Σύμφωνα με διαρροές (προσφιλής τακτική της κυβέρνησης) ένας σημαντικός αριθμός (ακόμη δεν είναι γνωστός ο ακριβής) Δημοτικών βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα και στο λεκανοπέδιο της Αττικής (περίπου 20) και 46 Δημόσιες πρόκειται να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν. Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στους εργαζόμενους και στις τοπικές

κοινωνίες της Πελοποννήσου λόγω της έντονης φημολογίας για κατάργηση
ή συγχώνευση των βιβλιοθηκών Αρεόπολης, Βυτίνας, Μολάων, Πεταλίδιου,
Ανδρίτσαινας, Καλαμάτας και Σπάρτης.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

- **Θα αναθεωρήσει τις όποιες σκέψεις για κατάργηση του θεσμού των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών;**
- **Θα προχωρήσει σε δημιουργικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς για τον ορθολογισμό και εμπλουτισμό των λειτουργιών τους και να στηρίξει έμπρακτα τις Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες διότι με αυτό τον τρόπο στηρίζετε η ιστορία η γνώση και τα δημοκρατικά κεκτημένα της κοινωνίας μας;**

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουράκης Αναστάσιος

Πετράκος Αθανάσιος