



ΕΛΛ.	4624
	04 ΙΩΝ. 2013

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

**ΘΕΜΑ: «Υποχρηματοδότηση Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών-Μονάδας Υποκατάστασης Βόλου»**

Σας αποστέλλω την επιστολή του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών-Μονάδας Υποκατάστασης Βόλου, σχετικά με την υποχρηματοδότηση της εν λόγω μονάδος, γεγονός που έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία αυτής.

Σας παρακαλώ όπως εξετάσετε ουσιαστικά την συνημμένη αναφορά προκειμένου να εξευρεθεί άμεσα λύση στο θέμα της επιχορήγησης της μονάδας για τη συνέχιση του έργου αυτής και κατ' επέκταση της προσήκουσας θεραπείας των εξαρτημένων ασθενών.

Αθήνα, 29.5.2013

Η αναφέρουσα Βουλευτής

**Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτής Μαγνησίας**



**ΟΚΑΝΑ**  
**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ**  
**ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΛΟΥ**

Αξιότιμη κα Χρυσοβελώνη,

Όπως γνωρίζεται από ταμείον υπάρχει σοβαρά πρόβλημα που απειλούν την βιωσιμότητα του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ και κατ' επέκταση της Θεραπευτικής Μονάδας Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων Βόλου. Θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα θέμα ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας παίρνουμε ως θεραπευτική ομάδα την πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε σχετικά.

**Τι είναι ο ΟΚΑΝΑ**

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ιδρύθηκε με το Νόμο 2161/93 που ψηφίστηκε από το σύνολο του Κοινοβουλευτικού Σώματος και η λειτουργία του ξεκίνησε το 1995. Είναι ένα αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, ο ΟΚΑΝΑ έχει ως κύριους σκοπούς:

- το σχεδιασμό, την προώθηση, το διοικητικό συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων
- τη μελέτη του προβλήματος των ουσιοεξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο, την παροχή έγκυρων και εμπειροπαισιωμένων πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού
- την ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία κέντρων πρόληψης, θεραπευτικών μονάδων και κέντρων κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης.

Ο ΟΚΑΝΑ από την ίδρυση του έως σήμερα επιδιώκει να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως εθνικού συντονιστικού φορέα και ως φορέα επιτελής υπηρεσιών και προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης.

Στον τομέα της πρόληψης ο ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα, αναπτύσσει ποικίλα προγράμματα στον τομέα της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των εξαρτημένων ατόμων.

## **Η Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ Βόλου**

Ιδρύθηκε το 2008 και στεγάζεται στο παλιό Νοσοκομείο του Βόλου. Η Μονάδα περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Υποκατάστασης καφίως και το Πρόγραμμα Πρόληψης Υποτροπής-Κοινωνικής Επανάσταξης. Παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και θεραπείας, ατομική και ομαδική καθώς και οικογενειακή θεραπεία.

Παρόλο που η στελέχωση της Μονάδας με ικανοποιητικό αριθμό επαγγελματιών ( ένας ψυχίατρος, μία παθολόγος, τρεις θεραπευτές, τρεις νοσηλευτές, ένας διοικητικός) έγινε μόλις το 2010, η Μονάδα έχει εξυπηρετήσει θεραπευτικά 431 χρήστες ουσιών μέχρι σήμερα.

Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση 220 θεραπευόμενοι.

Εδώ και ενάμιση χρόνο δεν υπάρχει λίστα αναμονής και κάθε νέο αίτημα για θεραπεία απαντάται άμεσα.

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η Μονάδα καλύπτει το σύνολο των αναγκών για τοξικολογικό έλεγχο για ναρκωτικές ουσίες για το Γεν. Νοσοκομείο (άδειες οπλοκατοχής, security κλπ), το ΚΕΘΕΑ, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και την Ταξιαρχία Πεζοναυτών έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερο απ' 4000 ελέγχους.

Ως αποτέλεσμα έχει περιοριστεί σημαντικά το κοινωνικό και οικονομικό κόστος καθώς και η μικροεγκληματικότητα που σχετίζονται με την τοξικομανία.

### **Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Από τον Μάρτιο και για 2 περίπου μήνες οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Κατά Των Ναρκωτικών(ΟΚΑΝΑ) έχουν αρχίσει έναν αγώνα για την προάσπιση του έργου του.

Είχαν καταλάβει τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαμαρτυρόμενοι για την συνεχή και συστηματική υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τα εξαρτημένα άτομα.

#### **Οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ:**

- προσπαθούν να βοηθήσουν τους εξαρτημένους στην προσπάθειά τους για θεραπεία και να αναχαιτίσουν την επιδημία του AIDS που έχει ξεσπάσει στο συγκεκριμένο πληθυσμό.
- αμείβονται με τα μισά λεφτά σε σχέση με 2 χρόνια πριν ενώ κάνουν υπερδιπλάσια δουλειά, χάρη στην οποία τα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ πρόσφατα πήραν την πρώτη θέση μεταξύ 10 ευρωπαϊκών χωρών για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (μελέτη EQUATOR 2012)
- βλέπουν το Κράτος να καταργεί όχι μόνο μελλοντικά το δικαίωμα τους στη Συλλογική Σύμβαση αλλά και να απαιτεί επιστροφή αποδοχών δεδουλευμένων από το 1999 και μετά (αχρεωστήτως καταβληθέντα)

Οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ ξέρουν καλύτερα απ' τον καθένα

- ότι δεν είναι δυνατόν ένας οργανισμός να λειτουργήσει με προϋπολογισμό που δεν φτάνει ούτε καν για την κουτσουρεμένη μεθοδολογία.

- ότι αν συνεχισθεί η υποχρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ οι εξαρτημένοι συμπολίτες τους θα εγκαταλειφθούν βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα και θα αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες – ήδη συλλαμβάνονται μόνο και μόνο επειδή κυκλοφορούν στο δρόμο και μεταφέρονται παρά τη θέλησή τους στη σχολή της αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα για υποχρεωτική καταγραφή και έλεγχο (Επιχείρηση «Θετις» που λαμβάνει χώρα στην Αττική το τελευταίο δέμηνο)

Οι μονάδες του ΟΚΑΝΑ απειλούνται ουσιαστικά με λουκέτο μιας και παρά την αύξηση του αριθμού τους και την μεγαλύτερη απορρόφηση των εξαρτημένων (από 4.000 σε 8.500) μέσα σε δυο χρόνια, που εξαλείφει την «λίστα αναμονής» σε όλη την χώρα εκτός Αθήνας, μειώθηκε σχεδόν στο μισό η επιχορήγηση τους (από 28 εκατομμύρια σε 18).

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, παρά την δραστική μείωση των μισθών των εργαζομένων (50% κατά μέσο όρο), παρά την ελαχιστοποίηση των τοξικολογικών ελέγχων των θεραπευομένων, παρά την μείωση των αναλωσίμων, παρά την πλημμυχή τους φύλαξη λόγω μείωσης των ωρών των υπαλλήλων security οι μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ο ΟΚΑΝΑ εμφανίζεται στην κατάσταση των φορέων του δημοσίου που είναι υπό κατάργηση ή υπό συγχώνευση.

Ο αγώνας για την υπεράσπιση του δικαιώματος των εξαρτημένων στη θεραπεία και του δικαιώματος των εργαζομένων σε αξιοπρεπή εργασία, είναι αγώνας που αφορά όλη την κοινωνία.

Εμείς ως εργαζόμενοι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να πολεμούμε ακόμα πιο αποφασισμένοι – για όσο χρειαστεί.

Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, στους ασθενείς μας και στην κοινωνία.

Εκ μέρους της Θεραπευτικής Ομάδας

Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος



Γεωργίου Θεόδωρος – Ψυχίατρος

**ΘΕΟΔΩΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΡΗΣ**  
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Υπεύθυνος Θεραπευτικής Ομάδας  
ΟΚΑΝΑ - ΑΠΟΛΟΓΩ ΓΥΛΕΙΟ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ  
ΑΜΚΑ: 16037401813  
Α.Π. 12ΑΥ: 28868

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2421029410-420, fax 2421029425, e-mail pesy\_volou@okana.gr