



**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
&
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
• Εσωτερικών**

Θέμα: Με ψηφίσματα, με δηλώσεις και με έωλες «ΑΠΕΙΛΕΣ» ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να γίνει πράξη η ΟΛΥΜΠΙΑ οδός!...

Σχετικά με το από 10-5-2013 πολιτικό άρθρο του κ. Γ. Τ. Δόξα στην οποία αναφέρει ότι με την τακτική που ακολουθείται από την πολιτική ηγεσία αποκλείεται να τελειώσει ποτέ η ΟΛΥΜΠΙΑ οδός.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

με ψηφίσματα, με διλογίες, και με έωλες "ΑΠΕΙΛΕΣ"

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ

να γίνει ΠΡΑΞΗ η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ!...



Πολιτικό Άρθρό του
Γιώργη Τάκη Δάσκα

συχρίζονται ότι "φτιάνε" οι Αχαιοί. δεκτό. Λένε ότι η ευθύνη είναι στις Τράπεζες. δεκτό. Διάφοροι πιστεύουν ότι είναι η οριστική απόφαση της Κυβέρνησης. δεκτό. "Άλλοι αναφέρουν ότι είναι - ένας ακόμη- "δάκτυλος" του τραγικού Σδέμπλε, δεκτό. Και ορισμένοι - ευτυχώς - διαβλέπουν συνωμοσία των Ε-Εργαζομένων για την "εξαφάνιση" της Ηλείας. κι' αυτό δεκτό.

'Ο,τι και να συμβαίνει το γεγονός είναι σαφές και οριστικό: Η πολυθρύλη που αναμένεται επί πολλά χρόνια ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ(;) ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ! Αυτό το συγκλονιστικό (και τετελεσμένο:) γεγονός δεν είναι δεκτό από κανέναν Ηλεία έστω κι αν ο πλανήτης Γη γυρίσει ανάποδα! Διαβάζω (στις Τοπικές Εφημερίδες) και πληροφοράμαι από αγαπητούς μου φίλους ότι ξεκινάεις ένας πόλεμος Ψηφισμάτων/Απλώσεων/

και "έωλων" - κατά την γνώμη μου - Απειλών και Φιλολογικών αυζητισμών. Ενέργειες παράλληλες στον "χάθικε" το Αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, τα λιμάνια Κατακόλου - Κυλλίνης, το σημαντικό Ταμείο Μαλυβιάτη, το Διεθνές Πλανεπιστήμιο Αρχείας Ολυμπίας και πολλά άλλα που σταδιακά οδήγησαν τον ευλογημένο Τόπο Μας σε πλήρη καταστροφή και απαξίωση! Πιστεύω υπεύθυνα ότι εφθασε το "πλήρωμα του χρόνου", να εγκαταλείψουμε τις ανεύθυνες δηλώσεις, τα (άνευ ανταποδοτικότητας) ψηφίσματα, τις (άνευ συστάσας) υποσχέσεις των Αρχόντων (όλης της Πολιτικής και Διοικητικής κλίμακας), τους (πρόχειρους) ενθουσιασμούς και τους (άκαπνους) λαϊκούς (ένθεν κακεθεν) αγωνιστές και -ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - να δούμε την σκληρή πραγματικότητα και ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ρεαλιστικά, μαχητικά και υπεύθυνα, ώστε να μην χάσουμε αυτό το σημαντικό έργο (την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ) που θα καθορίσει το δημιουργικό και παραγωγικό Αύριο του Τόπου Μας: της ΗΛΕΙΑΣ. Και επειδή δεν ελπίζω (και δεν πιστεύω) στο "κουβέντα να γίνεται αρκεί να περνάει ο καιρός με τους αφελείς Ηλείους", θα μου επιτραπεί να καταθέσω δημόσια τις προτίσεις μου:

1. Σύγκρουση με τους Πά-

ντες και τα Πάντα. Τούτο σημαίνει για έναν (1) μήνα πλήρης αποκλεισμός της Ηλείας. Κλειστά "τα σύνορα" της Ηλείας. Κλειστή κάθε δραστηριότητα στον Νομό σε προσωπικό ή συλλογικό επίπεδο. Με ένα (1) και μοναδικό αίτημα "ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΣΑΚΩΝΑ". Κι αν γίνει ΠΡΑΞΗ ύμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και στην πρώτη γραμμή. Κι αν γίνει ΠΡΑΞΗ αυτή η συλλογική Δράση, τότε και μάνον θα καταλάβουν ΟΛΟΙ (ακόμη κι οι Εξωγήινοι) ότι οι ΗΛΕΙΟΙ δεν χαμοριάζουν τίποτα μπροστά στο αυτογόπτιο Αίκανο. Δεν αναφέρομαι ούτε σε Επανδρωση, ούτε σε Εξέγερση. Επισημάνω την αναγκαιότητα της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ και ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. Και μακάρι οι σημερινοί Ηγέτες (Πολιτικοί - Αυτοδιοικητικοί - Συνδικαλιστές - Εκκλησία - Επιστήμονες κλπ) να "αφίσουν στην άκρη" το Εγώ ή την Ψηφολογία και να γίνουν οι Μπροστάρηδες και οι Εμπνευστές. Αν και το βλέπω λίγο δύσκολο, εν τούτοις (αφελώ) να προσδοκώ.

1. Εταιρεία Λαϊκής Βάσης. Στις Βρετείς Ευρωπαϊκές Χώρες (που δημιουργήθηκαν εκαποντάδες χρονια μετά το μεγαλείο των Ελλήνων), έχει ιδιαίτερη επιτυχία ο θεσμός των Εταιρειών Λαϊκής Βάσης. Σημαντικό

έργα που απασκοπούν στην (ευρύτερη) κοινωνική και οικονομική διαχείριση, αποτελούν τα ενδεδειγμένα μοντέλα ειδικά σε περίοδους οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ σταμάτησε στην Πάτρα για οικονομικούς λόγους, περισσεύμενη λύση είναι η δημιουργία και λειτουργία ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ με την οικονομική συμμετοχή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΙΩΝ (εντός και εκτός του Νομού). Είμαι βέβαιος ότι η εν λόγω ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ικανούς και διορατικούς υπεύθυνους/συντονιστές θα αποφέρει (σε πολλούς επίπεδα) δυναμικά και καθοριστικά ποτελέσματα στο επερχόμενο Αύριο της Ηλείας. Αγωνιτοί μου: Συμπατριώτες.

Όταν πριν 2,500 χρόνια οι Προγονοί Μας φώτισαν την Παγκοσμιότητα με δημιουργήματα Πολιτισμού και Ιστορίας, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι Μας συμβαίνει κι έχουμε αγγίξει τον "πότο" του ολέθρου: Με πάσα ευθύτητα δεν μπορεί να χωρέσει στο νιονιό μου "ότι στα τόσα χαρένα θα προστεθεί και η παπώλεια της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ" - Τσουγκράστε τα (Πασχαλινά) συγγράμματα με τους Πάντες και τα Πάντα. Η ΤΠΡΑ ή ΠΟΤΕ...

Γιώργης Τάκη Δάσκας
Αθήνα, 9 Μαΐου 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η ΕΙΚΟΣΙΣΕΠΤΟΧΟΥ
ΧΟΥΣΟΥ