



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: koivoul@kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 10858
Ημερομηνία καταθέσεως 21/5/2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Κεδίκογλου Συμεών

Θέμα: Για την πορεία ιδιωτικοποίησης της ΕΡΤ και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτή.

Η σημερινή συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ακολουθεί την πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, όπου με το πρόσχημα της «εξυγίανσης», προωθείται η ιδιωτικοποίηση και συρρίκνωση της ΕΡΤ, με αρνητικότερες συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους και τους δημοσιογράφους σε αυτή, όσο και για το λαϊκό δικαίωμα στην ενημέρωση.

Ήδη το προσωπικό της ΕΡΤ έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, ενώ έχουν επεκταθεί οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και οι συμβάσεις διαφορετικών ταχυτήτων. Ο αριθμός των δημοσιογράφων έχει μειωθεί περίπου στο μισό τα τελευταία χρόνια, ενώ πριν λίγο καιρό απολύθηκαν 63 συμβασιούχοι δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι, όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονταν στην ΕΡΤ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, δίπλα στις μειώσεις μισθών, που έχουν υπάρξει, έρχεται να προστεθεί και η μη καταβολή προς τους εργαζόμενους δεδουλευμένων οφειλών για τα λεγόμενα «πρόσθετα» (Κυριακές, αργίες, νυχτερινά), η οποία εκκρεμεί από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2012.

Η κυβέρνηση, προωθώντας μαζικές απολύσεις στην ΕΡΤ, συνεχίζει και ολοκληρώνει την απαράδεκτη πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, που μεθοδικά διαμόρφωσαν εργαζόμενους πολλών εργασιακών και μισθολογικών ταχυτήτων για να τους διασπούν να τους ελέγχουν ακόμη και με το φόβο της απόλυσης ή και την εξαγορά ενός μικρού τμήματος με τη μέθοδο των υψηλών μισθών ή και προνομίων. Το μεγαλύτερο τμήμα των εργαζομένων εργαζόταν και εργάζεται σε δύσκολες συνθήκες που σήμερα οξύνονται λόγω κρίσης. Δεν είναι αλήθεια ότι στην ΕΡΤ υπάρχει υπεράριθμο προσωπικό. Εμφανίζεται ως πλεονάζον το προσωπικό που οι διοικήσεις της ΕΡΤ δεν αξιοποιούν, χρησιμοποιώντας στη θέση του ιδιωτικά συνεργεία.

Η συρρίκνωση και απαξίωση της ΕΡΤ δε γίνεται για λόγους εξοικονόμησης, αλλά για να αδειάσει ο χώρος ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια και ραδιόφωνα. Να συγκεντρωθούν τα ΜΜΕ ακόμα ταχύτερα στους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους. Προκλητική στήριξη των επιχειρηματιών αποτελεί και η αγορά προγραμμάτων της ΕΡΤ από ιδιώτες παραγωγούς και η διάθεση του πολιτιστικού - αρχαιακού υλικού που διαθέτει. Το ίδιο γίνεται με τις εξωτερικές παραγωγές (καθαρές και μεικτές) όπου χρησιμοποιούνται υποδομές, στούντιο, και προσωπικό (εικονολήπτες, ηχολήπτες, δημοσιογράφοι κλπ) της ΕΡΤ, ανεβάζοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας. Και όλα αυτά τη στιγμή που η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ υλοποίησε την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για αφαίρεση 25% του φόρου, που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά υπέρ της ΕΡΤ, ο οποίος κατευθύνεται στη ΛΑΓΗΕ.

Παράλληλα, στη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ, για τα ακίνητα προς πώληση σε ιδιώτες συμπεριλαμβάνονται τα «φιλέτα» της ΕΡΤ: το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, το κτίριο της ΕΡΤ στην Κατεχάκη, μέρος του οποίου έχει παραχωρηθεί στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τα ακίνητα στην οδό Ρηγίλλης, τα κτίρια της ΕΡΤ στη λεωφόρο Στρατού και στην οδό Αγγελάκη στη Θεσσαλονίκη και το μεγάλο οικόπεδο στην Περαιά Θεσσαλονίκης.

Έντονη ανησυχία υπάρχει στους εργαζόμενους και για το ενδεχόμενο, στην κατεύθυνση του περιορισμού του προσωπικού και της απαξίωσης της ΕΡΤ, να

αξιοποιηθεί και ο νέος νόμος για την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης που προωθεί τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημοσίων οργανισμών. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα, που λένε ότι για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 2.000 απολύσεων, που πρέπει να γίνουν μέσα στο 2012, στα σχέδια της κυβέρνησης είναι μεταξύ άλλων η συγχώνευση της ΕΡΤ με το ΑΠΕ και η ταυτόχρονη λειτουργία νέας εταιρίας με συγχώνευση του ΑΠΕ και λιγότερο προσωπικό.

Αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική, που ακολουθείται, οδηγεί σε μια ΕΡΤ ιδιωτικοποιημένη, στήριγμα των μεγάλων επιχειρηματιών στο χώρο των ΜΜΕ και ενταγμένη ακόμη περισσότερο στην επιδίωξη του κράτους και των κυβερνήσεων για την ιδεολογική – πολιτική χειραγώγηση του λαού, παρά τις προσπάθειες δημοσιογράφων και άλλων εργαζομένων που δεν υποτάσσονται στην κυρίαρχη προπαγάνδα, πολιτική και ιδεολογία.

Με βάση τα παραπάνω **ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ** οι αρμόδιοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρουν:

- Για να σταματήσουν τα σχέδια συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης της ΕΡΤ, πώλησης της ακίνητης περιουσίας και για να εξασφαλιστεί 100% ο δημόσιος χαρακτήρας της με κρατική χρηματοδότηση, χωρίς την επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών;
- Προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή απασχόληση για τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας, να σταματήσουν οι απολύσεις και να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι συμβασιούχοι;
- Προκειμένου η ΕΡΤ να αξιοποιήσει τις δυνατότητες, τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει για να διασφαλίσει την πλήρη και ισότιμη ενημέρωση του λαού. Να στηρίξει την πολύμορφη καλλιτεχνική δημιουργία, να προβάλλει τα επιστημονικά επιτεύγματα. Να παρέχει πολύτιμο υλικό και μέσα για να στηρίξει τις πολιτιστικές – μορφωτικές πρωτοβουλίες;

Οι βουλευτές

Γιάννης Γκιόκας

Λιάνα Κανέλλη

Χρήστος Κατσώτης

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Διαμάντω Μανωλάκου

Θανάσης Παφίλης