



ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
για την αναγέννηση της πατρίδας και της παρόταξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: «Επέκταση παραποίησης της γλώσσας μας και στο Γυμνάσιο»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» (07 Απριλίου 2013) που αφορά το απαράδεκτο βιβλίο Γραμματικής που είχε εισαχθεί για διδασκαλία στην Ε' και Στ' Δημοτικού, το οποίο παραποιούσε βάναυσα τη γλώσσα μας.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Επέκταση παραποίησης της γλώσσας μας και στο Γυμνάσιο

Κύριε Διευθυντά

Στην αρχή αυτού του σχολικού έτους είχε δημιουργηθεί μεγάλος θρύβος σχετικά με το απαράδεκτο βιβλίο Γραμματικής που είχε εισαχθεί για διδασκαλία στην Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, το οποίο παραπομπές βάναυσα τη γλώσσα μας. Μετά τη σφόδρη και απολογημένη κριτική που είχε γίνει στο βιβλίο από αριθμότες εξουσιούσες πραστικότητες, ακαδημαϊκούς, καθηγούς, επιστήμονες, αλλά και απλούς πολίτες, πίστευα ότι το αρμόδιο υπουργείο θα το είχε ήδη αποσύρει και θα επανέφερε το προηγούμενο.

Πρόσφατα, προκειμένου να διερευνήσω κάποιον γραμματικό τύπο που το σύστημα αυτόματα διόρθωσε κειμένου του υπολογιστή των χαρακτηρίζει ως λάθος, πήγα σε βιβλιοπωλείο για να προμηθευτώ την επίσημη Γραμματική του Τριανταφυλλίδη που διδάσκεται στο Γυμνάσιο. Εκεί με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι από εφέτος στο Γυμνάσιο διδάσκεται άλλη Γραμματική, την οποία και προμηθεύτηκα.

Με μεγάλη οργή και αγανάκτηση διαπίστωσα ότι το νέο αυτό βιβλίο όχι μόνο δεν διόρθωνε τα αποτήματα του αντίστοιχου βιβλίου του Δημοτικού, αλλά αντίθετα συνέχισε και επέκτεινε το παραμορφωτικό του έργο.

Για να περιγράψω κανείς όλα τα πρωτόγυρα και απαράδεκτα του νέου βιβλίου δεν φθάνει η ύλη δύναται της εφημερίδας. Για τον λόγο αυτό θα περιοριστώ να

επισημάνω ορισμένα προκλητικά και απαράδεκτα που περιέχονται στις πρώτες σελίδες του βιβλίου αυτού.

Στη σελίδα 19 (ομαδιστικά στην τρίτη) του βιβλίου, μπάρχει πίνακας με τα φωνήντα, από τον οποίο έχουν εξαφανιστεί τα φωνήντα η και υ και εχει προστεθεί η διφθογγός ου. Στην ίδια σελίδα και στον πίνακα των συμφώνων έχουν εξαφανιστεί τα συμφωνά ξ και ψ και έχουν προστεθεί ως σύμφωνα τα συμπλέγματα μπ, ντ και γκ, παρότι αυτά δεν είναι σύμφωνα και σύντομα αποτελεί και αυθεπαρκτα φωνήματα, γιατί προφέρονται διαφορετικά, ανάλογα με τη λέξη στην οποία ανήκουν (π.χ. διαφορετικά προφέρεται το υ στις λέξεις γάμα και γάτο, η το μπ στις λέξεις μπάρα και εμπορος, ή το γκ στις λέξεις γκέτο και γέγκιλημα κ.λπ.). Είναι προφανής ο σκοπός και του βιβλίου αυτού να αντιστοιχίσει τα συμπλέγματα αυτά με τα ξενόγλωσσα ι, ά και ρ και να λατινοποιήσει τη γλώσσα μας, που όπως φαίνεται είναι ο στόχος κάποιων στελεχών και συμβούλων που έχουν τοποθετηθεί και επικρατήσει στο υπουργείο Γλαιβέλας τα τελευταία χρόνια.

Στην ίδια σελίδα, όπως και στην επόμενη, καμία αναφορά δεν γίνεται για την τύχη των φωνηπέντων π και υ και των συμφωνών ξ και ψ που όλες οι γενέσεις των Ελλήνων παρέλαβαν και χρησιμοποιούν από τους αρχαίους προγόνους τους μέχρι την

εμφάνιση των νεόκοπων συγγραφέων του βιβλίου αυτού. Φαίνεται ότι έτσι αναλαμβάνονται την εξέλιξη της γλώσσας οι συγγραφείς του βιβλίου και οι υπόλοιποι που το αξιολογούσαν και το ενέκριναν. Αυτό όμως δεν είναι εξέλιξη αλλά εκφύλισμός, παραπομπή και ακρωτηριασμός της.

Στη σελίδα 21 του βιβλίου αναφέρεται η φράση «..μόνο διατί την η επόμενη λέξη αρχίζει από τα παρακάτω: κ, π, τ, γκ, ις, ξ, ψ...». Ανεξάρτητα από το άκομψο της φράσης αυτής, σημειώνω ότι στο σημείο αυτό παρουσιάζονται για πρώτη φορά στον επαγγώντα τα σύμφωνα ξ και ψ, ως «..ένα από τα παρακάτω..», χωρίς πουθενά να έχει επεξηγηθεί πρωτίστια τι είναι αυτά τα ξ και ψ! Τέσσερα δομικά λάθη δεν επιτρέπονται ούτε σε πρόκειρες σημειώσεις και ασφαλώς όχι σε βιβλία και μάλιστα διδακτικά. Το γεγονός είναι χαρακτηριστικό της ποιότητας και της προχειρότητας του βιβλίου, αλλά και της δύνης διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης του.

Εδώ γεννιούνται εύλογα τα ερωτήματα: Γιατί μέσα στην οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα ήταν ανάγκη να αντικατασταθούν τα ήδη υφιστάμενα και καταδκμένα βιβλία της γραμματικής, με ποια διαδικασία έγινε προκήρυξη και η ανάθεση συγγραφής των νέων βιβλίων και ποιος και με ποια διαδικασία επέλεξε αυτούς που τα αξιολογούσαν και τα ενέκριναν ως κατά-

ληλα για διδασκαλία και αντικατάσταση των υπαρχόντων;

Είναι πράγματα αξιοσημείωτο γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν ανιδράσει διναυμικά δύο Καπάτια τεκμήριο ασχολιούνται με τη γλώσσα μας, όπως οι φιλόλογοι που αναγκάζονται να το διδάσκουν, ο πανελλήνιος σύλλογός τους, αλλά κυρίως η Ακαδημία Αθηνών, της οποίας κύρια αποστολή, μεταξύ άλλων, είναι και η διαφύλαξη της γλώσσας μας (σύνταξη λεξιλογίου, γραμματικής κ.λπ.) και η εποπτεία και έγκριση κάθε επέμβασης που επικειρείται να γίνει σε αυτήν, ίδιας όπως αυτή είναι τόσο εκτεταμένη και ανατρεπτική δύση αυτή που επικειρείται με τα ανωτέρω βιβλία.

Οι αξιοσέβαστοι κ. ακαδημαϊκοί, και ίδιας αυτοί που κατέχουν έδρες με συναφές αντικείμενο, θα πρέπει να διεξέλθουν λεπτομέρεις τα δύο αυτά βιβλία γραμματικής, να διατυπώσουν με σαφήνεια και ευθύτητα προς την Ακαδημία και το υπουργείο τις παραπρήσεις και προτάσεις τους, ώστε τα δρύγανα αυτά να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις.

Η γλώσσα μας είναι το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε για την υπεράσπιση του έθνους μας τόσο σε εσωτερικό όσο και, κυρίως, σε διεθνές επίπεδο και είναι εγκληματική αμέλεια και αφέλεια να εναποθέτουμε την τύχη της στον οποιοδήποτε «αρμόδιο» του υπουργείου Παιδείας.

I. Κουλούρης
Δρ Μηχανολόγος
-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ