

4187

14 ΜΑΙ. 2013

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ**

- Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

**Θέμα: «Στολές τέλος – Βαράτε τώρα άφοβα»**

Σχετικά με την από 15-4-2013 επιστολή του κ. Ν. Μπάνου στην οποία αναφέρεται στην διαμαρτυρία των ενστόλων και την αντιμετώπισή τους από το Υπουργείο.

**Ο αναφέρων Βουλευτής**

**Νίκος Ι. Νικολόπουλος**

Δεκτό από την Ελληνική Δημοσιότητα

## Fwd: ΔΕΝΔΙΑΣ: ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ - ΒΑΡΑΤΕ ΤΩΡΑ ΑΦΟΒΑ...

1 μήνυμα

Νίκος Νικολόπουλος <ninikolopoulos@gmail.com>

15 Απριλίου 2013 - 9:09 π.μ.

----- Πρωθημένο μήνυμα -----

Από: dbts dbts <dbts@dbts.gr>

Ημερομηνία: 13 Απριλίου 2013 - 11:50 μ.μ.

Θέμα: ΔΕΝΔΙΑΣ: ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ - ΒΑΡΑΤΕ ΤΩΡΑ ΑΦΟΒΑ...

Προς:

## ΔΕΝΔΙΑΣ: ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ - ΒΑΡΑΤΕ ΤΩΡΑ ΑΦΟΒΑ...

Ο προβληματισμός της τριμερούς διακυβέρνησης και των ξένων αφεντικών της, ήταν μεγάλος το βράδυ της 9<sup>ης</sup> Μαρτίου 2013, για την μαζική και τεράστια σε αριθμό, πορεία διαμαρτυρίας των πάστης φύσεως ένστολων της χώρας, οι οποίοι με την δυναμική παρουσία τους δήλωσαν ότι «ο κόμπος έφτασε στο χτένι» και από δω και μπρος, οι ένστολοι θα είναι «απέναντι» στους κυβερνώντες...

Ενάντια στους «απέναντι» τους, είχε στείλει και ο Δένδιας τους «δικούς» του, που όμως δεν κατάφεραν, ούτε και προσπάθησαν να τους διαλύσουν, όπως έκαναν συχνά με τους απλούς πολίτες, ούτε έστειλαν ανάμεσα στους ένστολους, «δικούς» τους κουκουλοφόρους και με την γνωστή πλέον μέθοδο, να τους ταράξουν στα δακρυγόνα, εξαναγκάζοντάς τους να διαλυθούν από μόνοι τους, κλαίγοντας...

Βλέπεις, απέναντί τους, οι «δικοί» του είχαν τώρα να κάνουν με ένστολους συναδέλφους τους των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και των τριών κλάδων του στρατού της χώρας, που εκτός από τις ένδοξες στολές που αρκετοί φορούσαν, παρά την εκφοβιστική-απαγορευτική εντολή του Α/ΓΕΕΘΑ κ. Κωσταράκου, «περί μη προσελεύσεως των στρατιωτικών με τις στολές τους», κρατούσαν επί πλέον και αρκετές «γαλανόλευκες», οπότε τα πράγματα πήραν άλλη τροπή...

Κάτι λοιπόν οι σημαίες, αλλά περισσότερο, κατά τους «ειδήμονες», οι στολές ήταν αυτές, που οι στρατιωτικοί μπόρεσαν και έδωσαν ένα βροντερό παρόν προς τους υποτελείς των ξένων!!

Και το δίλημμα τέθηκε άμεσα: Αφού η τριμερής συγκυβέρνηση δεν πρόκειται να αθετήσει, όσα ενυπόγραφα υποσχέθηκε στα ξένα αφεντικά της και άρα οι πορείες διαμαρτυρίας των ένστολων θα ενταθούν και μπορεί να έχουμε «εξελίξεις», με ποιο τρόπο θα τους βγάλουμε τις στολές, ώστε τα «παλληκάρια» του Δένδια να μπορούν χωρίς δισταγμούς και συναδελφικό συναίσθημα να κάνουν σωστά τη «δουλειά» τους;

Κατόπιν «ωρίμων» σκέψεων και συσκέψεων των «ειδημόνων», αποφασίστηκε να επιστρατεύσουν το επίσης «δικό» τους, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο και απεφάνθη, ότι «Οι αστυνομικοί που μετέχουν σε εκδηλώσεις και πορείες για την προβολή επαγγελματικών διεκδικήσεων δεν δύναται νομίμως να φέρουν στολή δεδομένου ότι αυτοί δεν είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία». Για τις σημαίες το Νομικό Συμβούλιο δεν είπε τίποτα ... ακόμη...

Έτσι ο Δένδιας, στην επόμενη αναμέτρηση κράτους και ένστολων, θα προτρέψει ίσως τους δικούς του: Στολές τέλος, βαράτε τους τώρα άφοβα... Λογαριάζει όμως χωρίς τον ξενοδόχο.

Θα πρέπει να μάθει, ότι τόσο οι ένστολοι, όσο και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, δεν πτοούνται από τέτοιους είδους αποφάσεις, που προέρχονται από εχθρούς της Ελλάδας και του λαού της.

Όλοι μαζί, στη κατάλληλη στιγμή, θα δώσουν την καίρια απάντησή τους στην ξεπουλημένη ηγεσία της χώρας και θα αποτινάξουν από πάνω τους κάθε επιζήμιο οικονομικό και πολιτικό

ζυγό. Και αν ο Δένδιας και οι κυβερνώντες δεν το κατάλαβαν, η στιγμή αυτή είναι πάρα πολύ κοντά...

## Ντίνος Μπάνος

--  
**Νίκος Ι. Νικολόπουλος**

*Βουλευτής Αχαΐας*

*Επίκουρη Καθηγητής Πανεπιστημίου*