

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Βουλευτής Δωδεκανήσου – Νέα Δημοκρατία

ΑΝΑΦΟΡΑ

3808

15 ΑΠΡ. 2013

Προς τον Υπουργό:

**Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο**

ΘΕΜΑ:

Διαμαρτυρία για την οργανικότητα του Δημοτικού Σχολείου
Αστυπάλαιας.

Αθήνα 09 Απριλίου 2013
Με εκτίμηση,

Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης

Επισυνάπτεται:

Επιστολή διαμαρτυρίας των Συλλόγων Διδασκόντων και Γονέων και
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας.

Σύλλογος Διδασκόντων
Δημοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας
Και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Δ.Σ Αστυπάλαιας

Αστυπάλαια 9/04/2013
ΠΡΟΣ: Κ. Υπουργό Παιδείας
Βουλευτές Ν. Δωδεκανήσου
Περιφερειακό Διευθυντή
Διευθυντής ΠΕ Ν. Δωδεκανήσου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Κύριε Υπουργέ,

Μόλις χθες, Δευτέρα 8-4-2013, πληροφορηθήκαμε, με έκπληξη και ανείπωτη απογοήτευση τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για υποβάθμιση της οργανικότητας του Δημοτικού μας σχολείου από 6/θέσιο σε 4/θέσιο.

Σας πληροφορούμε ότι το όνειρο των Αστυπαλίτων, από την ενσωμάτωση τους στην Ελλάδα το 1948, για δημόσια και αναβαθμισμένη εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να κρατήσει το νησί τα παιδιά του και να τους δίνει προοπτικές για το μέλλον, τελεσφόρησε το 1994 που λειτούργησε στην Αστυπαλία 6/θέσιο δημοτικό σχολείο.

Η δημιουργία του 6/θέσιου σχολείου στην Αστυπάλαια, αλλά και σε μερικά άλλα νησιά της ακριτικής Ελλάδας τότε, υπήρξε η στοιχειώδης εξόφληση του χρέους της πατρίδας και του κράτους απέναντι στους ανθρώπους των νησιών μας, στις ανάγκες, στις δυσκολίες και στις ιδιαιτερότητες της διαβίωσής τους. Δεν ήταν αποτέλεσμα πολιτικού ρουσφετιού αλλά δικαιώσης μακροχρόνιων αγώνων «ξεχασμένων» Ελλήνων πολιτών. Δεν ήταν αποτέλεσμα αριθμητικών και λογιστικών πράξεων αλλά πολιτικών επιλογών προτεραιότητας στην παιδεία, κινήτρων για αποκέντρωση και ανάπτυξη και εντέλει αποτέλεσμα εθνικής πολιτικής.

Οι Αστυπαλίτες το αγκάλιασαν, εκτιμώντας τις ίσες ευκαιρίες που έδινε στα παιδιά τους για μόρφωση και με τη συνεισφορά τους, χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, έφτιαξαν τις απαραίτητες υποδομές για την λειτουργία του (πρόσθετες αίθουσες και χώρους και το εξόπλισαν) ώστε να αποτελεί φωτεινό και μοναδικό ίσως παράδειγμα λειτουργίας στην περιοχή μας.

Τα είκοσι περίπου χρόνια που λειτουργεί αποτέλεσε δε, ουσιαστικό κίνητρο για τον επαναπατρισμό αρκετών Αστυπαλίτων που ζούσαν στην πρωτεύουσα αλλά και άλλων Ελλήνων που ζητούσαν μια άλλη ποιότητα στη ζωή τους μακριά από τις πόλεις, που παράλληλα να μη στερεί από τα παιδιά τους τη δυνατότητα, που έχουν τα παιδιά στην ηπειρωτική Ελλάδα, για καλύτερη παιδεία. Επίσης εδώ και μερικά χρόνια είναι επανδρωμένο με δασκάλους που ζουν μόνιμα στο νησί, με τις οικογένειες τους, εξαλείφοντας έτσι προβλήματα στη λειτουργία του.

Και φτάσαμε στο 2013, βεβαίως με τα γνωστά οικονομικά προβλήματα της χώρας για τα οποία όμως οι Αστυπαλίτες δεν είναι οι «μεγάλοι υπεύθυνοι» και σκέπτεστε να υποβαθμίσετε την παρεχόμενη εκπαίδευση στα παιδιά τους πιστεύοντας ότι έτσι θα νοικοκυρέψετε το κράτος και θα εξοικονομήσετε αναγκαία χρήματα.

Το νησί μας, σ' αυτή τη δυσχερή συγκυρία, αντιστέκεται με νύχια και με δόντια στην οικονομική και πολιτική μας μιζέρια. Και εδώ, σε πείσμα των καιρών, πρόκειται να γίνει άμεσα μια τεράστια επένδυση, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ (μεγάλο αιολικό πάρκο στις βραχονησίδες της), έχει ένα δημοτικό σχολείο (που ανήκει στη ζώνη εκπαίδευτικής προτεραιότητας ΦΕΚ 2442/2-11-2011) που ο αριθμός των μαθητών του (χωρίς να έχει σχεδόν καθόλου αλλοδαπούς) αυξομειώνεται τα τελευταία χρόνια μιας και οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές για να «παράγουν» ετησίως τον ίδιο αριθμό παιδιών. Σ' αυτό το νησί λοιπόν το κράτος έρχεται να δώσει ένα χτύπημα ακόμα για να μην μπορέσει να σταθεί στα πόδια του.

Εμείς σαν Έλληνες πολίτες, που φυλάμε «Θερμοπύλες» στην άκρη της Δωδεκανήσου, δεν αποδεχόμαστε ούτε σκέψεις....τέτοιου είδους. Και πιστεύουμε ότι, το λιγότερο είναι ατυχείς, παρόμοιες προθέσεις που ξεκινούν το νοικοκύρεμα και την οικονομία στο κράτος από την παιδεία, που όλα τα κόμματα, κατά καιρούς, έχετε ομολογήσει και διαβεβαιώσει τον λαό ότι είναι προτεραιότητα σας.

Τέτοιες κινήσεις, στους δύσκολους αυτούς καιρούς για όλους μας, αγνοούν παντελώς τη «νησιωτικότητα» που όλοι επικαλούσασταν για χρόνια και το μόνο που καταφέρνουν είναι να καταρρακώσουν ακόμα περισσότερο το ηθικό των νησιωτών-ακριτών (όπως συχνά μας αποκαλούσατε), να οδηγήσετε κάμποσους στο δρόμο προς την πρωτεύουσα, να διαλύσετε τη ζωή και τις οικογένειες δασκάλων που όλοι ζουν μόνιμα στο νησί μας διώχνοντας τους και το χειρότερο θα κάνετε τα παιδιά μας να πιστέψουν ότι είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού. Και γνωρίζετε καλά ότι η απογοήτευση, η αίσθηση αδικίας και άνισης μεταχείρισης οδηγούν μεγάλους και μικρούς σε «ακραίες» καταστάσεις και επιλογές. Τόσο οι γονείς αλλά κυρίως οι δάσκαλοι ζέρουμε πολύ καλά ότι η «εκπαίδευση» δεν γίνεται με «αριθμούς» και στυγνούς υπολογισμούς, αλλά με θυσίες, με μεράκι και κατάθεση ψυχής.

Οι μόνοι ίσως που θα χαρούν και θα βγουν κερδισμένοι από αυτή την κατάντια και τη μιζέρια στα μικρά νησιά μας, στην άκρη της χώρας μας, θα είναι οι «γείτονές» μας και «άσπονδοι» φίλοι μας, αφού μια χώρα, ένα «σύγχρονο» κράτος κάνει περικοπές και εκπτώσεις στην παιδεία του, για να σωθεί και να πάει μπροστά. Ενώ, όπως γνωρίζετε, στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου γίνονται άλματα, τα τελευταία χρόνια, σ' αυτό τον τομέα.

Τέλος, επειδή γνωρίζουμε ότι είσθε άνθρωποι της εκπαίδευσης, και πιστεύουμε στην ευαισθησία σας, ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας την κραυγή αγωνίας μας, δεν θα μας οδηγήσετε σε απόγνωση και απελπισία και δεν θα στερήσετε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο με περισσότερη δικαιοσύνη, ισότητα στις ευκαιρίες και καλύτερη μόρφωση.

Τα μέλη



Του αυλλόγου διδασκόντων

Επερίδεντα Αγγελίνα

Του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

Αντρέας Καζής