



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β' ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΒ	3731
11 ΑΠΡ. 2013	

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα : « Υποχρέωση αναγνώρισης της 14^{ης} Απριλίου ως ημέρας μνήμης της Κουρδικής γενοκτονίας του 1988 (Ανφάλ)».

Κύριε Υπουργέ,

σας διαβιβάζουμε επιστολή της Κουρδικής Κοινότητας Ελλάδας και δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών της 19/3/13 σελ. 41, με ειλικρινή αισθήματα σεβασμού και αναγνώρισης της γενοκτονίας και ριζικής εξόντωσης (Ανφάλ) του Κουρδικού Λαού που συντελέσθηκε προ 25ετίας στο Ιράκ από τις ορδές του δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν και κόστισε στο ταλαιπωρημένο Κουρδικό έθνος την εξόντωση διακοσίων χιλιάδων ψυχών, στην πλειοψηφία τους γυναικόπαιδων και άμαχων πολιτών, με την άνανδρη χρήση Χημικών Δηλητηριωδών αερίων και άλλων ανορθόδοξων μέσων .

Παρακαλούμε όπως, με ενέργειές σας , ακολουθώντας το παράδειγμα των Κοινοβουλίων της Βρετανίας της Σουηδίας της Νορβηγίας και του Ιράκ, εισηγηθείτε στην κυβέρνηση, όπως, δια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προβεί στην αναγνώριση-δικαίωση της στυγερής γενοκτονίας του Κουρδικού Λαού, που η 14^η Απριλίου αποτελεί ημέρα μνήμης του «Ανφάλ».

Συνημμένα :

1. Δημοσίευμα (σελίδες 2)
2. Επιστολή Κουρδικής Κοινότητας Ελλάδος

Αθήνα 4/04/13

ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

<http://www.efsyn.gr>

Ανφάλ: 25 χρόνια από τη γενοκτονία των Κούρδων

Του Τζεμίλ Τουράν (Cemil Turan)

Από το Κοράνι πήρε τη λέξη Ανφάλ ο Σαντάμ Χουσεΐν -που στα αραβικά σημαίνει λάφυρο και έχει θρησκευτικό νόημα- για να δώσει όνομα στην επιχείρηση ριζικής εξόντωσης ενός ολόκληρου έθνους.

Είκοσι πέντε χρόνια πέρασαν από το Ανφάλ, την επιχείρηση ριζικής εξόντωσης των Κούρδων από τους μπααθιστές του Σαντάμ Χουσεΐν. Η λέξη «ανφάλ» είναι αραβική και με βαθύ θρησκευτικό νόημα, αφού μ' αυτήν επιγράφεται το 8ο κεφάλαιο του Κορανίου σημαίνει δε «λάφυρο». Έτσι σαν λάφυρα θέλησε ο Ιρακινός δικτάτορας τους Κούρδους, σαν έπαθλο τις ζωές τους κι εξαπέλυσε εναντίον τους οκτώ Ανφάλ για να ολοκληρωθεί η γενοκτονία. Από τις 22 Φεβρουαρίου ώς τις 6 Σεπτεμβρίου του 1988.

Για τον Σαντάμ (και) οι Κούρδοι ήταν εχθροί, «άπιστοι» (αν και μουσουλμάνοι) αφού συνεργάζονταν με τους εχθρούς του Ιράκ κι έπρεπε να αφανιστούν «με τη βοήθεια του Θεού» και να τους αφαιρεθεί ό,τι είχαν: εδάφη και ζωές.

200 χιλιάδες ψυχές

Για τους Κούρδους Ανφάλ σημαίνει 200 χιλιάδες ψυχές που χάθηκαν, χιλιάδες ανήλικα, μικρά κοριτσάκια που βιάστηκαν και μετά πουλήθηκαν σε διάφορες αραβικές χώρες ως υπηρέτριες ή πόρνες, χιλιάδες ανήλικα, μικρά αγοράκια που όσα δεν σκότωσαν τα έκαναν γενίτσαρους και αποτέλεσαν χρόνια αργότερα «τους πολεμιστές στου Σαντάμ» ή τα «παιδιά του Σαντάμ».

Βασικός στόχος του σανταμικού καθεστώτος ήταν οι Κούρδοι Φέιλι και η ευρύτερη οικογένεια του Μασούντ Μπαρζανί, σημερινού προέδρου του Ιράκ. Οι Φέιλι, που λέγεται ότι ονομάστηκαν έτσι (από την αραβική λέξη «φίλ» που σημαίνει «ελέφαντας») εξαιτίας της μεγάλης κορμοστασιάς τους είναι Κούρδοι, σίτες που ζουν πάνω στα ιρακινοϊρανικά σύνορα, στις περιοχές Χανακίν, Μανταλί, με υπέδαφος πλημμυρισμένο από πετρέλαιο. Ουσιαστικά αυτό το «ανφάλ» ήθελε ο Σαντάμ, γι' αυτό έπρεπε με κάθε τρόπο να απομακρυνθεί το κουρδικό στοιχείο και τα εδάφη να τα αποκτήσουν Άραβες.

8.000 γιοι και πατεράδες

Η πρώτη επίθεση του Μπάαθ έγινε το 1980. Τότε είχαν εξαναγκαστεί να χωρίσουν όσες οικογένειες είχαν δημιουργηθεί από μικτούς γάμους (σίτες-σουνίτες, Άραβες-Κούρδοι) και επτά χιλιάδες νέα παιδιά πάρθηκαν όμηροι και φυλακίστηκαν στο γνωστό κολαστήριο Αμπού Γκράιμπ. Μέχρι σήμερα οι οικογένειες αυτών των παιδιών δεν γνωρίζουν τίποτα για την τύχη τους. Δέκα χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι «χάθηκαν» και σύμφωνα με στοιχεία ερευνών πάνω από 70 χιλιάδες Φέιλι εξωθήθηκαν βίαια στα ναρκοπέδια της ιρανικής πλευράς των συνόρων.

Η επίθεση στη φυλή του Μπαρζανί θα έλεγε κανείς ότι αφορούσε μόνο το αντρικό φύλο. Δεν έπρεπε να μείνει ζωντανός κανένας άντρας από 8 ώς 85 χρονώ. Οκτώ χιλιάδες γιοι και πατεράδες οδηγήθηκαν στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, εκεί όπου όχι μόνο απλώνεται η αχανής έρημος αλλά ειδικά εκεί όπου καταπίνει τα πάντα η κινούμενη άμμος. (Οι βασανιστές είναι παγκοίνως γνωστό πως δεν στερούνται φαντασίας.) Ο Σαντάμ πίστευε ότι ο Μπαρζανί στον πόλεμο Ιράκ Ιράν υποστήριζε του Ιρανούς κι όταν Κούρδοι πεσμεργκά (αντάρτες) κατέλαβαν την περιοχή Χατζί Ομεράν θέλησε στο πρόσωπο του Μπαρζανί και της ιστορικά ανυπότακτης φυλής του να πάρει εκδίκηση. Το Ανφάλ άρχισε από την περιοχή Ζάχο ώς το βουνό Χεμρίν, δηλαδή σε όλο του Κουρδιστάν-Βόρειο Ιράκ. Χιλιάδες χωριά κάηκαν, τα πηγάδια τσιμεντώθηκαν για να μην υπάρχει νερό, τα τζαμιά και τα ιστορικά τεμένη καταστράφηκαν. Περίπου δύο εκατομμύρια Κούρδοι ξεσπιτώθηκαν κι έφευγαν φοβισμένοι προς τα σύνορα. Μια διαδρομή θανάτου αφού από την πείνα και τις κακουχίες εκατοντάδες χάθηκαν. Και ήρθε το τελειωτικό χτύπημα του Σαντάμ για να ολοκληρωθεί η γενοκτονία! Ο χημικός πόλεμος.

Δηλητηριώδης γιορτή

16-17 Μαρτίου 1988. Οι Κούρδοι βρίσκονται σε γιορτινές ετοιμασίες. Πλησιάζει (21 Μαρτίου) η ιερή, εθνική γιορτή τους, το Νεβρόζ. Η Πρωτοχρονιά τους, η Καινούργια Μέρα, που όμως δεν θα τη ζήσουν. Δηλητηριώδη αέρια θανάτωσαν την Χαλέμπιτζα. Πέντε χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν, πάνω από 7.000 αρρώστησαν ή τραυματίστηκαν. Μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκαζάκι ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα με χημικές ουσίες.

Συνεργοί στο σανταμικό έγκλημα, όπως αποδεικνύουν στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας χωρίς διάψευση, Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία που πούλησαν όλες αυτές τις απαγορευμένες χημικές ουσίες στον δικτάτορα. Και στο πλευρό όλων αυτών ΗΠΑ και Ρωσία (τότε Σοβιετική Ένωση), αφού σφύριζαν αδιάφορα, λόγω συμφερόντων, απέναντι σ' αυτό τον αφανισμό ενός λαού.

Μετά την πτώση του Σαντάμ κι όταν τα πράγματα άλλαξαν, το μεγαλύτερο συνταγματικό δικαστήριο του Ιράκ καταδίκασε το γεγονός ως γενοκτονία και το ιρακινό Κοινοβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι το Ανφάλ και η Χαλέμπιτζα ήταν οργανωμένη γενοκτονία. Η κουρδική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο ανακήρυξαν την 14η Απριλίου ως ημέρα του Ανφάλ. Τα Κοινοβούλια των Σουηδίας, Νορβηγίας, Βρετανίας ομόφωνα χαρακτήρισαν το Ανφάλ γενοκτονία.

Εθνική μνήμη

Οι εκατόμβες που ανακαλύφθηκαν, με πτώματα που φορούσαν τις παραδοσιακές κουρδικές φορεσιές, «μίλησαν» για τη μαζική δολοφονία, μαρτύρησαν για τις επιθέσεις εξόντωσης.

Και πέρασαν 25 χρόνια από κείνη τη μεγάλη σφαγή, κι άλλα πολλά από τότε που οι Κούρδοι αγωνίζονται για μια ελεύθερη πατρίδα. Είκοσι πέντε χρόνια από τότε που η κουρδική εθνική γιορτή, το Νεβρόζ, ντύθηκε τον θάνατο. Κι από τότε η κάθε 21 Μαρτίου είναι μέρα μνήμης, ημέρα αφιερωμένη στα θύματα του Ανφάλ.

(Πηγή από Μ.Μ.Ε : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ –ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013-Σελ.41)

Αθήνα 26.3.2013

Κουρδική Κοινότητα της Ελλάδας

Ενας αγωνιζόμενος λαός ζητάει τη συμπαράστασή σας

Είκοσι πέντε χρόνια πέρασαν από το Ανφάλ, από την εξόντωση των Κούρδων με δηλητηριώδη αέρια, από την ανελέητη επίθεση του Σαντάμ παραμονές του Νεβρόζ, της εθνικής μας γιορτής. Τα χημικά που ρίχτηκαν στη Χαλέμππιζα στις 16-17 Μαρτίου του 1988 είχαν στόχο τον αφανισμό του κουρδικού λαού ώστε να πάψει να διεκδικεί από τον κατακτητή την πατρίδα του.

Με βαθιά την πίστη ότι τα δεινά των λαών μάς αφορούν όλους, ότι κανένα γεγονός δεν πρέπει να αποσιωπάται στο όνομα του οποιουδήποτε συμφέροντος και ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται μια ελεύθερη πατρίδα, η Κουρδική Κοινότητα της Ελλάδας ζητάει από το ελληνικό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει ως γενοκτονία τη σφαγή των Κούρδων από το σανταμικό καθεστώς, όπως ήδη έχουν κάνει τα Κοινοβούλια της Βρετανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας και του Ιράκ.

Αυτή η αναγνώριση θα είναι μια ακόμη δικαίωση για τους 200.000 δολοφονημένους προγόνους μας του Ανφάλ.

Η Κουρδική Ψυχή δεν θα παραδοθεί ποτέ.

Κουρδική Κοινότητα της Ελλάδας