

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ:**

Θέμα: «Ούτε ανοιχτό γράμμα δεν διαβάζουν;»

Σχετικά με την από 23-2-2013 επιστολή του κ. Κ. Χατζηδάκη στην οποία αναφέρεται στην κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα μας.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος



Νίκος Νικολόπουλος <ninikolopoulos@gmail.com>

ΘΕΜΑ...

1 μήνυμα

Κώστας Χατζιδάκης <kx@ekrompi.gr>
Προς: ninikolopoulos@gmail.com

23 Φεβρουαρίου 2013 - 10:14 π.μ.

Βουλευτές: Ούτε «ανοικτό γράμμα» δεν διαβάζουν;...

...Εσείς Βουλευταί μας, ποιείτε την Ιστορία. (Μερικές φορές όπως- όπως...)

Εμείς την παρακολουθούμε και την καταγράφουμε, σε πολλές περιπτώσεις δε, έχουμε πορευτεί μαζί της (1971 φυλάκιση για να είστε εσείς τώρα στην Βουλή επειδή εμείς δεν ζητήσαμε να εισπράξουμε την επιταγή μας..., 1988 πισώπλατα κτυπήματά μου για την πολιτική κριτική μου, 2008 τα ίδια... (Η σημερινή κατάντια τού τόπου μας όμως, δικαιώνει τις τότε προφητικές κριτικές μου...!)

Ως υπερήφανος αγωνιστής, συγγραφέας με 16 βιβλία (όπως, «Καφέ Βυζάντιο», «Ο Ανδρέας κι εγώ», «Οι Χυδαίοι στην Εξουσία» «Μια Αλλαγή που ναυαγεί» κ.α.) δεν ζήτησα ποτέ βοήθεια από κανέναν σας. Έδωσα βοήθεια σε εσάς με εκπομπές που σας παρουσίαζα, με άρθρα μου, αλλά και ψηφίζοντάς σας ως όρθιους ανθρώπους!

Όρθιοι άνθρωποι και πολιτικοί όμως, πάνε μαζί σήμερα;

Εσείς οι τόσα πολλά υποσχόμενοι, οι τόσο παρόντες υπερευαίσθητοι στα τηλεπαράθυρα και στα έδρανα όταν υπάρχει θέμα προβολής σας, αλλά αδιάφοροι στην πραγματικότητα για τα πάντα, εκτός... ψήφων λαού και των ωφελημάτων από αυτές!

Αυτοί είσαστε και γι αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε;

Να σας πω ντροπή σας; Σπανίζει αυτό το είδος στους χώρους σας, γι αυτό και η τόση ανυποληψία σας από τον κόσμο. Γι αυτό και η συνεχής πτώση σας.

Μου απαντούσε ο Ανδρέας κι ο Σημίτης*, συνομιλούσα με τον Γκαρωντύ και Χώκιν. Τον Μαρκεζίνη και Γρίβα, Πεσμαζόγλου και Θεοδωράκη, Γλέζο, Κουβέλη, Κατσαρό, Ελένη Καζαντζάκη. Συνοδινού και Σικελιανού. (**Αναρτημ. στο www.ekrompi.gr) Και συνεχίζω! Άλλα εσείς, σιωπή. Μόνο τηλεπαράθυρα και μισθάρες ενώ στον λαό δίνετε ψίχουλα που του τα παίρνετε πίσω με έκτακτους φόρους.... Ντροπή σας λοιπόν.

Και εφ' όσον είναι έτσι, θα δείτε που θα φτάσετε, και πού θα φτάσουμε! Μπράβο!

Δεν ξέρω αν θα με διαβάσετε καν εδώ, κι αυτό είναι επίσης ένα δικό σας πρόβλημα: Ηθικό, ιστορικό και... πρακτικά ψηφοθηρικό!

Ευχαριστώ πάντως...

Κώστας Χατζιδάκης, συγγραφέας δημοσιογράφος

(ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, kostashatzidakis.blogspot.com

Πρόεδρος Ε. Υ. Α. etariayperaspisisaxion.blogspot.com)