



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410



ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υγείας

Θέμα: Για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο

Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο, λόγω της δραστηρικής κρατικής υποχρηματοδότησης, του παγώματος των προσλήψεων και της πολιτικής εμπορευματοποίησης της υγείας, οξύνονται όλο και περισσότερο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αλλά και οι ασθενείς που λόγω και της κρίσης και των αντιλαϊκών μέτρων αυξάνονται συνεχώς αυτοί που απευθύνονται στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Την ίδια στιγμή ενώ οι ανάγκες για δημόσιες υπηρεσίες υγείας συνεχώς αυξάνονται, με απόφαση της Εφορίας που διοικεί τα δυο πανεπιστημιακά νοσοκομεία απαγορεύεται η νοσηλεία ασθενών που έχουν βιβλιάριο απορίας ή είναι ανασφάλιστοι, με πρόσχημα ότι τα νοσοκομεία δεν επιχορηγούνται από το υπουργείο υγείας για την νοσηλεία αυτής της κατηγορίας των ασθενών.

Οι επιχορηγήσεις για το 2013 είναι δραστικά μειωμένες. Στο Αιγινήτειο μειώθηκε κατά 1.200.000 € και στο Αρεταίειο κατά 1.000.000 €, δηλαδή κατά 26% και 18% αντίστοιχα.

Το ανεπαρκές σε αριθμό προσωπικό μειώνεται ακόμα περισσότερο, λόγω των συνταξιοδοτήσεων και του παγώματος των προσλήψεων, ενώ το απαράδεκτο καθεστώς του επικουρικού προσωπικού δεν καλύπτει τις ανάγκες και ταυτόχρονα αυτοί οι εργαζόμενοι γίνονται αντικείμενο άγριας εκμετάλλευσης. Οι ελλείψεις «καλύπτονται» όπως - όπως με «πρακτικάριους», εθελοντές, ενώ οι εργαζόμενοι πιέζονται από τη Διοίκηση να ασκούν αλλότρια καθήκοντα, σε χώρους που απαιτείται ιδιαίτερη εξειδίκευση. Στο Αρεταίειο νοσηλευτικά τμήματα λειτουργούν μόνο με την προϊσταμένη και με εκπαιδευόμενες μαθήτριες των ΕΠΑΛ.

Καθυστερούνται δεδουλευμένα για εφημερίες, νυχτερινά και αργίες. Οι ειδικευόμενοι γιατροί είναι απλήρωτοι για εφημερίες τριών μηνών. Στους εργαζόμενους των εργολαβικών συνεργείων, σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων, καθυστερούνται μόνιμα από τον εργοδότη μισθοί τριών μηνών και τους πληρώνει λιγότερο απ' ό τι προβλέπεται από τη σύμβαση.

Σοβαρές ελλείψεις παρουσιάζονται συχνά, σε υγειονομικό υλικό, σε φάρμακα, σε αντιδραστήρια, σε καθαριστικά, σε αναλώσιμα ακόμα και σε τρόφιμα. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς αναγκάζονται να αγοράζουν τα απαραίτητα υλικά για τη νοσηλεία τους, αλλά και τα φάρμακα στα οποία υπάρχει έλλειψη, πληρώνοντας μάλιστα το πλήρες αντίτιμο στα ιδιωτικά φαρμακεία, αφού δεν επιτρέπεται η συνταγογράφηση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Οι δε εξωτερικοί ασθενείς παραπέμπονται σε φαρμακεία άλλων νοσοκομείων, ή των ταμείων τους, όπου και εκεί συχνά στερούνται φαρμάκων, οπότε αναγκάζονται να τα αναζητούν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Παράλληλα ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία παραπέμπονται για μια σειρά από εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα με σοβαρή οικονομική επιβάρυνση των ασθενών ενώ θα μπορούσαν να γίνονται κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους χωρίς καμία επιβάρυνση.

Στο Αρεταίειο η πτέρυγα «Φωκά» είναι χρόνια κλειστή. Από τα πέντε παλιάς τεχνολογίας ακτινολογικά μηχανήματα λειτουργούν τα δύο, τα άλλα παραμένουν χρόνια σε αχρηστία. Το μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας χάλασε και η επισκευή του δεν κρίνεται συμφέρουσα, έτσι οι ασθενείς παραπέμπονται στο Ευγενίδειο, όπου πληρώνουν χαράτσι 20 € για την εξέταση. Στα χειρουργεία γίνεται επιλογή ασθενών ανάλογα με τα

διαθέσιμα υλικά. Το Αιγινήτειο δεν παρέχει «ακριβές» θεραπείες για λόγους οικονομίας. Ακόμα στο Αιγινήτειο ο χώρος του μαγνητικού τομογράφου έχει παραχωρηθεί στο Ευγενίδειο και λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Τα παραπάνω προβλήματα που έχουν δραματικές επιπτώσεις στην πορεία της υγείας των ασθενών αλλά και στους εργαζόμενους είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής του κεφαλαίου, της ΕΕ, της συγκυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, για να φορτωθεί το κόστος αποκατάστασης της υγείας στους ίδιους τους ασθενείς, για να συρρικνωθούν οι δημόσιες δαπάνες υγείας και οι υπηρεσίες, για να ανοίξει ο χώρος στις επιχειρήσεις υγείας. Γιατί η εξουσία των μονοπωλίων θέλει την υγεία ως εμπόρευμα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί τι μέτρα θα πάρουν για:

- Την πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση των νοσοκομείων, ώστε να εξασφαλιστεί σύγχρονος και επαρκής ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός τους (όπως η αντικατάσταση των παλαιών ακτινολογικών μηχανημάτων του Αρεταίειου, η αγορά νέου μηχανήματος οστικής μάζας), αλλά και πλήρη επάρκεια σε φάρμακα, υγειονομικό και άλλο υλικό.
- Την πρόσληψη μόνιμου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, τη μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και των εργαζομένων των ιδιωτικών συνεργείων.
- Την άμεση και απρόσκοπτη πληρωμή όλων των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους από νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες και εφημερίες, καθώς και των εργαζομένων στα ιδιωτικά συνεργεία.
- Να παρέχονται σε όλους τους ασθενείς απολύτως δωρεάν όλες οι υπηρεσίες στα δυο νοσοκομεία ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι, Έλληνες ή μετανάστες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η νοσηλεία των ασθενών που έχουν βιβλιάριο απορίας ή είναι ανασφάλιστοι και στα δυο νοσοκομεία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
- Να παρέχονται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όλα τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό στους ασθενείς με βιβλιάριο απορίας και στους ανασφάλιστους απολύτως δωρεάν.

Οι βουλευτές

Σπύρος Χαλβατζής

Λιάνα Κανέλλη

Χρήστος Κατσώτης

Γιώργος Λαμπρούλης