



Αριθμ. Πρωτ. ΣΥΡΙΖΑ	9297
Ημερομ. Έγγραφο	8.4.13

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 2/4/2013

Προς τον κ. Υπουργό:
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) δημιουργούνται λόγω της διαθεσιμότητας των Διοικητικών Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε).

Με την εφαρμογή του Ν. 4093/2012 στο Α.Π.Θ. και κυρίως με τις αλλεπάλληλες και επί τα χείρω πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, δηλαδή απομακρύνθηκαν από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος 81 υπάλληλοι ΙΔΑΧ κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, Διοικητικού-Λογιστικού και Διοικητικών Γραμματέων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αδυναμία εκπλήρωσης των διοικητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών του Ιδρύματος. Αυτή, λοιπόν, η εντελώς ανορθολογική προσέγγιση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε σχέση με αυτούς τους υπαλλήλους δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του Α.Π.Θ και παράλληλα πετάει στον κάλαθο των αχρήστων υπαλλήλους που χρόνια τώρα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα και προφανώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του.

Η πολιτική αυτή του Υπουργείου είναι εμφανές ότι αδιαφορεί τόσο για τη ζωή και τη δυνατότητα επιβίωσης των ίδιων των υπαλλήλων, καθώς αυτοί βάσει του νόμου θα λαμβάνουν το 75% του ήδη μειωμένου τους μισθού, λόγω της ακραίας νεοφιλελεύθερης και μνημονιακής πολιτικής της τρικομματικής κυβέρνησης, όσο για την αδυναμία λειτουργίας του ίδιου του Ιδρύματος, το οποίο όλες οι τελευταίες ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας αντιμετωπίζουν ως αποδιοπομπαίο τράγο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ, το Υπουργείο δεν έχει αξιολογήσει συγκριτικά στοιχεία του συνόλου των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της χώρας, ώστε να πληρούται το τεκμήριο της συνταγματικής επιταγής της ισότητας και ίσης μεταχείρισης, ως προς τις διοικητικές παροχές έναντι όλων των φοιτητών της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΘ, καθιστώντας πλημμελή τη λειτουργία των γραμματειών των σχολών, των τμημάτων, των τομέων και των εργαστηρίων, καθώς και των κεντρικών υπηρεσιών και των εστιών του Πανεπιστημίου.

Επιπλέον, οι σε διαθεσιμότητα 81 υπάλληλοι ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού-Οικονομικού, Διοικητικού-Λογιστικού και Διοικητικών Γραμματέων του ΑΠΘ στελέχωναν τις διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, υποστηρίζοντας γραμματειακά τη λειτουργία των Σχολών και των Τμημάτων, εξυπηρετώντας τις ανάγκες φοίτησης των περίπου 75.000 προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδασκόντων, τις διοικητικές ανάγκες των περίπου 2.100 καθηγητών, καθώς και τις διοικητικές ανάγκες των περίπου 1.240 μελών του Λοιπού Προσωπικού, ενώ οι εναπομείναντες 740 υπάλληλοι δεν επαρκούν να λειτουργήσουν ούτε την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, αν γίνει σύγκριση αριθμών με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη επιπλέον τα αφορούντα στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Τέλος, να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι το 2008 οι υπάλληλοι του Α.Π.Θ. ανέρχονταν στους 1039 (462 μόνιμοι και 577 ΙΔΑΧ), ενώ το 2012 ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 853 (317 μόνιμοι και 539 ΙΔΑΧ). Μέσα, λοιπόν σε μια τετραετία οι υπάλληλοι του Ιδρύματος μειώθηκαν κατά 17.5%. Μετά, όμως και από την απομάκρυνση των 81 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Δ.Ε. το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 26%. Να σημειωθεί εδώ, ότι αναμένεται εντός του 2013 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί δραματικά με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού, καθώς και από τους 136 ΙΔΑΧ (κατόχους διδακτορικού), οι οποίοι είναι σε αναμονή της μετάταξης τους σε ΕΕΔΙΠ. Γίνεται ως εκ τούτου αντιληπτό, ότι το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος θα μειωθεί κατά 40% συγκριτικά με το 2008, κάτι που δυσχεραίνει επιπλέον την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος ή κατά το ορθότερο την καθιστά αδύνατη.

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εξασφαλίσει έστω και την ύστατη στιγμή την εύρυθμη λειτουργία του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας,

Επειδή το Υπουργείο οφείλει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω ζωτικά θέματα και να παραμείνουν οι παραπάνω εργαζόμενοι στις θέσεις τους με την ίδια υπαλληλική σχέση,

Επειδή είναι απαράδεκτο το Υπουργείο Παιδείας να αδιαφορεί για την προβληματική και τη μη εύρυθμη λειτουργία του Α.Π.Θ. και να μη λαμβάνει κάποιο μέτρο, έτσι ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους και να μη διακατέχονται συνεχώς από ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί άμεσα ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και κατά συνέπεια η εύρυθμη λειτουργία του Α.Π.Θ. και να παραμείνουν οι παραπάνω εργαζόμενοι στις θέσεις τους με την ίδια υπαλληλική σχέση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κουράκης Τάσος
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Αμανατίδης Γιάννης
Αμμανατίδου- Πασχαλίδου Ευαγγελία
Βαμβακά Τζένη
Γαϊτάνη Ιωάννα
Γεωργοπούλου Έφη
Δριτσέλη Παναγιώτα
Κανελλοπούλου Μαρία
Μαντάς Χρήστος
Πάντζας Γεώργιος
Φωτίου Θεανώ
Χαραλαμπίδου Δέσποινα