



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

9263

Α. 4.13

Ιωάννης Μιχελάκης
Βουλευτής Επικρατείας - Νέα Δημοκρατία

Αθήνα, 4 Απριλίου 2013

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

Θέμα : «Οι φορολογικοί “παράδεισοι” συνυπεύθυνοι για την “κόλαση” της κρίσης»

Κύριε Υπουργέ,

Η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στο σημερινό της φύλλο δημοσιεύει τα αποτελέσματα διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας με αντικείμενο τις υπεράκτιες εταιρείες και τους “φορολογικούς παραδείσους”.

Στη μεγάλη αυτή έρευνα αποκαλύπτεται ότι υφίσταται πληθώρα υπεράκτιων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, με έδρα κυρίως τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους στην Καραϊβική.

Ο ακριβής αριθμός των ελληνικών off shore εταιρειών δεν είναι γνωστός, αλλά εκτιμάται ότι ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες, εκ των οποίων οι 107 εντοπίστηκαν στα πλαίσια της ανωτέρω έρευνας.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι από τις 107 εντοπισθείσες ελληνικές υπεράκτιες εταιρείες, μόλις 4 είναι εγγεγραμμένες στα ελληνικά φορολογικά μητρώα, όπως απαιτούν οι κανονισμοί, όταν μία off shore εταιρεία διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα.

Οι υπόλοιπες 103 off shore είναι παντελώς άγνωστες στις ελληνικές φορολογικές αρχές, γεγονός που υποδηλώνει ότι λειτουργούν ως “εταιρείες φαντάσματα”, αποφεύγοντας κάθε φορολογική επιβάρυνση.

Επιπρόσθeta ιδιαίτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ως ιδιοκτήτες πολλών υπεράκτιων εταιρειών φέρονται ακόμη και κάτοικοι απομακρυσμένων χωριών της Βόρειας Ελλάδας, στοιχείο που προφανώς παραπέμπει σε “αχυρανθρώπους”, προκειμένου μην καταστεί δυνατή η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας των δικαιούχων, ακόμη και σε περίπτωση σχετικής έρευνας.

Είναι προφανές ότι η παντελής έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία των off shore εταιρειών σε συνδυασμό με την άκρα μυστικότητα που εξασφαλίζουν οι γνωστοί “φορολογικοί παράδεισοι” διευκολύνουν τη διάπραξη εγκλημάτων όπως η

φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η καταδολίευση δανειστών, μέσω της απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.

Η ανωνυμία που προσφέρουν οι υπεράκτιες εταιρείες προκαλεί βάσιμες υπόνοιες ότι μέσω αυτών ιδιοκτήτες ακινήτων αποφεύγουν τους φόρους, επιχειρήσεις κρύβουν τα κέρδη τους και πολλοί άλλοι τον παράνομο πλουτισμό τους.

Περαιτέρω είναι γνωστό ότι στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές η χρήση των off shore εταιρειών αποτελεί πάγια πρακτική με σκοπό την απόκρυψη της ταυτότητας των πραγματικά συναλλασσόμενων, όταν αυτοί έχουν κωλύματα διενέργειας συναλλαγών ή αδυνατούν να δικαιολογήσουν τα εισοδήματά τους.

Σύμφωνα δε με νομικούς κύκλους ορισμένα κενά που εμφανίζει η πολύπλοκη και δαιδαλώδης φορολογική μας νομοθεσία ευθύνονται για το ότι δεν παρεμποδίζεται στο βαθμό που θα έπρεπε η αθέμιτη δράση των ιδιοκτητών off shore εταιρειών,

Επειδή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μέσω των off shore εταιρειών διαπράττονται εγκλήματα ιδιαίτερης ηθικής απαξίας, ενίστε μάλιστα ακόμη και κακουργηματικού χαρακτήρα,

Επειδή είναι προφανές ότι οι υπεράκτιες εταιρείες χρησιμοποιούνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα ως συνήθης μέθοδος απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων και φοροαποφυγής,

Επειδή η σκανδαλώδης και εκτεταμένη φοροδιαφυγή ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη δεινή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ :

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί το Υπουργείο Οικονομικών για να διαπιστωθούν τυχόν παράτυπες ή παράνομες ενέργειες δικαιούχων ελληνικών off shore εταιρειών ;

Πως εξηγείται η δραστική μείωση από 3,4 εκ ευρώ το 2010 σε μόλις 345.000 ευρώ το 2012 - δηλαδή σε ποσοστό 90% - των εσόδων από τη φορολόγηση των υπεράκτιων εταιρειών μέσα σε μία μόλις διετία ;

Ποια νομοθετική πρωτοβουλία προτίθεσθε να λάβετε προκειμένου να κλείσουν τα νομικά “παράθυρα” που διευκολύνουν την αθέμιτη δράση των υπεράκτιων εταιρειών ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ιωάννης Μιχελάκης