

**ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων**  
**Βουλευτής Ν. Σερρών**

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς τον κ. Υπουργό Υγείας**

888  
27 3 13

**Θέμα:** Εκρηκτικές διαστάσεις του σακχαρώδη διαβήτη σε συνδυασμό με την παχυσαρκία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκρηκτικές είναι οι διαστάσεις που έχει λάβει ο σακχαρώδης διαβήτης σε συνδυασμό με την παχυσαρκία, διότι στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια ο διαβήτης έχει τετραπλασιαστεί, ενώ εκτιμάται ότι το 8% – 9% του πληθυσμού (800 – 900 χιλιάδες) πάσχει από τη νόσο και υπάρχει και ένα ποσοστό 3% – 4 % που δεν γνωρίζει ότι έχει διαβήτη.

Η κατάσταση όμως παγκοσμίως δεν είναι διαφορετική, διότι μέσα σε 30 χρόνια εξαπλασιάστηκε ο αριθμός των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη σε όλο τον κόσμο και από 50 εκατομμύρια που ήταν τη δεκαετία του '80 έφθασαν τα 350 εκατομμύρια, σήμερα.

Οι αρμόδιοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προβλέπουν ότι, το μέλλον διαφαίνεται ζοφερό και ότι, αν μέσα στην επόμενη 15ετία δεν υπάρξουν συντονισμένες παρεμβάσεις, ο αριθμός των πασχόντων θα υπερβεί τα 500 εκατομμύρια.

Πιο συγκεκριμένα, και όπως αναφέρθηκα και παραπάνω τα στοιχεία που έδωσε η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία είναι συγκλονιστικά, διότι περίπου 1 στους 10 Έλληνες έχει διαβήτη, ο αριθμός των ατόμων με Διαβήτη στην Ελλάδα έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ ο διαβήτης τύπου 1 αυξάνεται κατά 3% κάθε χρόνο στα παιδιά και στους εφήβους και ο διαβήτης τύπου 2 προσβάλλει πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες νέους και παιδιά.

Επίσης ο διαβήτης έχει υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στο δυτικό κόσμο πράγμα που σχετίζεται με τη διατροφή και την καθιστική ζωή και οι διαβητικοί παρουσιάζουν ίδιο κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου με αυτόν των μη διαβητικών που είναι μεγαλύτεροι κατά 15 χρόνια, δηλαδή ο διαβήτης γηράσκει πρόωρα την καρδιά.

Όμως ο διαβήτης έχει και μια άλλη όψη, εκείνη του οικονομικού κόστους για την αντιμετώπισή του, διότι σύμφωνα με μελέτες του ΕΣΔΥ ο ρυθμιζόμενος ασθενής ( $HbA1c < 7\%$ ) έχει ετήσιο κόστος 983 euro, ενώ ο αρρύθμιστος ( $A1c > 7\%$ ) 1570 euro (60% υψηλότερο κόστος θεραπείας για τους μη ρυθμισμένους ασθενείς), με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση των διαβητικών ασθενών στην Ελλάδα (περίπου 800.000 έως 1.000.000) να ξεπερνά το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 6, 4% των συνολικών δαπανών για την υγεία.

Εάν συνυπολογισθούν και οι δαπάνες για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου (σύμφωνα με διεθνείς μελέτες αντιστοιχούν στο 50 – 60% των συνολικού κόστους), τότε το μέσο ετήσιο κόστος ανά ασθενή είναι περίπου 2900 ευρώ με συνολικές δαπάνες για το διαβήτη υπολογιζόμενες στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή το 12 – 15% των συνολικών δαπανών για την υγεία. Εξάλλου η φαρμακευτική δαπάνη για την αντιμετώπιση των διαβητικών ασθενών ανήλθε το 2011 στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Δυστυχώς όλα τα παραπάνω δείχνουν, ότι ο σακχαρώδης διαβήτης σε συνδυασμό με την παχυσαρκία έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις,

**Ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία, αν είναι στις προθέσεις σας να αναθεωρήσετε και να επανασχεδιάστε τον Εθνικό Σχεδιασμό για τη αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη.

**Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013**

**Η Ερωτώσα Βουλευτής**

**Μαρία Κόλλια Τσαρουχά**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων**  
**Βουλευτής Ν. Σερρών**