

2870

19 ΦΕΒ. 2013

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Βουλευτής Νομού Δράμας | Νέα Δημοκρατία

Αθήνα, 11/2/2013

Α.Π.:367

Προς  
τον Υπουργό  
Παιδείας & Θρησκευμάτων,  
Πολιτισμού & Αθλητισμού  
**Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο**

## ΑΝΑΦΟΡΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πρόσφατα μου εστάλη το υπ' αριθμ. πρωτ. 2/4-2-2013 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ, το οποίο και επισυνάπτω συνημμένως στην παρούσα, αναφορικά με την αναγκαιότητα επαναφοράς της ισχύος του εξαώρου εργασίας στο παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 588/1988 (ΦΕΚ 284, τεύχ. Α'). Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω έγγραφο, η αύξηση του ωραρίου εργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού των παιδικών σταθμών της χώρας κατά δύο ώρες ημερησίως υποστηρίζεται ότι έχει αρνητικές συνέπειες στο παιδαγωγικό έργο των βρεφονηπιαγωγών λόγω της ειδικής φύσεως των ασκούμενων καθηκόντων και των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας. Μάλιστα, προς τεκμηρίωση των επιχειρημάτων που καταγράφονται στο ανωτέρω έγγραφο, γίνεται επικληση διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας αναφορικά με την επίπτωση που έχει στην ποιότητα των παιδαγωγικών υπηρεσιών η μακρά εξαντλητική απασχόληση του



προσωπικού. Με τις ανωτέρω παραδοχές και ζητούμενα, το Υπουργείο σας οφείλει επισταμένως να ερευνήσει και να αξιολογήσει τα επιστημονικά δεδομένα που καταγράφονται στο συνημμένο έγγραφο και να δει με ευαισθησία το θέμα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και για την διασφάλιση ενός υψηλού ποιοτικού επιπτέδου στις παρεχόμενες παιδαγωγικές υπηρεσίες.

**Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας**

**ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος**

Προς

- Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
- Δημάρχους Ελληνικής Επικράτειας
- Καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Θέμα: «Αναγκαιότητα επιναφοράς της ισχύος του εξαρου σεργασίας στο παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών - Ι.Δ.588/88»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπαγώγων είναι το εκπαιδημονικό και επαγγελματικό όργανο που εκπροσωπεί τους Παιδαγωγούς που αργύζονται στους Παιδικούς Σταθμούς όλης της χώρας, και παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Με την παρούσα επιστολή μας επιδιώκουμε, να ενημερώσουμε και να ζητήσουμε την στήριξη της κοινωνίας, των πολιτικών και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ύρση μιας κατάφορης αδικίας, που συντελείται σε βάρος των παιδαγωγών, των παιδιών και του θεσμού της προσχολικής αγωγής στην χώρα μας.

Οι Παιδικοί Σταθμοί, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας αποτελούν ένα δυναμικό σύστημα πρώιμης εκπαίδευσης παρέμβασης στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο παιδαγωγός.

Το σημερινό παικοσμιοποιημένο γήγενθι, οι ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, καθιστούν εξαιρετικά σημαντικό το ρόλο των σύγχρονου παιδαγωγού, ο οποίος καλείται στην σύνθετη πολυπολιτισμική πραγματικότητα, να ανταποκρίθει στις αιχμέμενες ανάγκες των παιδιών, με σφραγίδα στην ιδιαιτερότητα και στην διαφορά και με στόχο την ολόπλευρη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Σύμφωνα με διεθνή ερευνητικά δεδομένα, το επάγγελμα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας που οπορτεύονται με την παροχή αγωγής, εκπαίδευσης και φροντίδας σε παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών, τοποθετείται στην ομάδα επαγγελμάτων υψηλής ευθύνης, με την έννοια της διαχώρισης μιας αναπτυξιακά κρίσιμης, ευαίσθητης και εξαιρετικά επιρρεπούς σε αποχήματα πληθυσμιακής ομάδας, αντίς των βρεφών, των νηπίων και των παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών).

Ωστόσο, παρά τη διεθνή αναγνώριση της εξαιρετικής σημασίας του ρόλου των παιδαγωγών θεωρούνται από τα πλέον χαμηλόμισθα επαγγέλματα, και ακόμα περισσότερο σε χώρες που έχουν και παράδοση, αλλά και εκτενή έρευνα στο πεδίο, όπως στη Μεγ. Βρετανία και ΗΠΑ (βλ. την τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης -ΟΟΣΑ: «Starting Strong II: Early Childhood Education and Care»). Από τις διεθνείς έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχει διαπιστωθεί ότι οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τομέα -στο σύνολο τους, σχεδόν, γυναίκες- παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά επαγγελματικής εξουθίνωσης (burnout), φαινόμενο που αναφέρεται στην απώλεια ενέργειας και ενδιαφέροντος για την εργασία που απεκτί το άτομο που την παρουσιάζει, όπως επισημαίνεται από την ειστημήτρια του όρου στη διεθνή βιβλιογραφία Christina Maslach (Maslach & Pines, 1977). Η ψυχολογική αυτή κατά βάση κόπωση συνδέεται, αιτιωδώς ή ως συμπειβλητή, με μια σειρά άλλων προβλημάτων στα ψυχολογικά είτε/και σωματικά χαρακτήρα. Οι διαπιστώσεις αυτές δεν αποτελούν νέο εύρημα αλλά συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία ίδη από τις αρχές της δεκαετίας του '80 (ERIC, 1980, Manlove, 1993, Stremmel et al., 1993, Whitebook, Howes, Darrah, & Friedman, 1981, Whitebook, Howes, Darrah, & Friedman, 1982) και επινεπιβεβαιώνονται

μέσα από συνεχείς εργατικές μελέτες (π.χ. Boyd & Schneider, 1997; Manlove, 1993; AKF, Danish Institute of Governmental Research, 2010, βλ. και Snuggs, 2010).

Τα υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης συνδέονται με τα εξίσου υψηλά ποσοστά διακοπής της εργασίας και αλλαγής επαγγελματος και με τις συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού, στοιχεία τα οποία «περιωρίζουν τις προσπάθειες να διαμορφωθούν σταθερά, δημιουργικά και ευαίσθητα στις ανάγκας των παιδιών περιβάλλοντα για τα παιδιά και τις οικογένειες τους» (Whitebook et al., 1980). Αλό την άλλη αυτό έχει ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένο πεδίο να ζάνει εργατικό δυναμικό και στελέχη με πρεγματικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματικό αυτό τομέα και την δημιουργική ενισχύση τους με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Μια «παγγελματικά εξουθενωμένη» παιδαγωγός παιδιών προσχολικής ηλικίας έχει ελάχιστες πιθανότητες παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειες τους, αφού η γνησιολογική/ψυχοσωματική αιτή κατάσταση στην οποία περιέρχεται, συνδέεται με μια σειρά άλλων παραγόντων που στο σύνολο τους επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από τις αλλεπάλληλες ερμηνητικές αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται πως η επαγγελματική εξουθένωση συνδέεται μεταξύ άλλων με υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους, το μακρύ ωράριο εργασίας τους, απογοήτευση από το μισθό και τα επιδόματά τους, χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από τις εργατικές συνθήκες εντός των παιδικών σταθμών, υψηλές αναλογίες παιδιών-προσωπικού κ.ά.

Το σύνολο ή συνδυασμός κάλπων από αυτούς τους παράγοντες έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της παιδαγωγού μέσα στην τάξη (απάθεια, νεκρικότητα, συνεχές είσθημα κόπωσης, μειωμένες πρωτοβουλίες, κ.ά.), στοιχείο που πυνταγκλάται και στο μειωμένο συνολικό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν καταγραφεί σε κράτη που το ωράριο εργασίας των βρεφονηπιαγωγών κυμαίνεται στις 28ώρες/ημηρεσίως. Αντίθετα, σε κράτη με μικρότερο αριθμό ωρών -ως αντισταθμιστικό μέτρο των προαναφερούμενων αρνητικών παραγόντων- και με εργασιακή αντιμετώπιση αντίστοιχη των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας εκπαίδευσης, όπως η περίπτωση της Γαλλίας, Σκανδιναβικών κρατών, Γερμανίας δεν έχουν καταγραφεί τέτοια φαινόμενα (Bennell, & Tayler, 2006).

Συμπερασματικά, με βάση τα πορίσματα από την συναφή έρευνα το ωράριο εργασίας (εξάωρο) των παιδαγωγών των Παιδικών Σταθμών στη χώρα μας, που ισχυεί έως την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (επέβαλε οχτάωρο εργασίας), ήταν στο δριό εκείνο που συνέβαλε στην αποδοτική εργασία τους.

Μετά την προαναφερθείσα νομοθετική ρύθμιση, το ωράριο των παιδαγωγών αυξήθηκε κατά δύο ώρες ημερησίως, με αποτέλεσμα να επέλθει εκτός της βίαιης ανατροπής των παιδαγωγικών δικαιωμάτων τους, που υπορρέουν από τον εκπαιδευτικό τους ρόλο και κατέργηση του παιδαγωγικού χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών και μετατροπή τους από χώρους σγωγής σε χώρους φύλαξης.

Αισθανόμαστε το καθήκον και την υποχρέωση, που απορρέει από την ιδιότητα των μάχιμων παιδαγωγών και των ενεργών πολιτών αυτής της χώρας, να σας κάνουμε γνωστό ότι μετά από ενάμιση χρόνο εφαρμογής της απεχθόνες νομοθετικής διάταξης, οι παιδαγωγοί της χώρα μας αδυνατούν να επιτελέσουν το σημαντικό ρόλο τους καθώς έχουν οδηγηθεί σε ψυχική και σωματική εξουθένωση.

Η εφαρμογή του οχτάρου εργασίας σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες που υφίστανται σήμερα στον χώρο των Παιδικών Σταθμών, δημιουργεί πόρων, ακατάλληλες κτηριακές υποδομές, υπεράριθμα παιδιά, έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας παροχών προς το παιδί και την οικογένεια.

Πολλές Δημοτικές Αρχές της χώρας διαπιστώνονται τα σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του οχτάρου και άπτονται θεμάτων ασφάλειας των παιδιών και υποβάθμισης της ποιότητας παροχών, προέβησαν απόκως σε ρυθμίσεις.

Εκπιμπίνομε το γεγονός ότι από την εφαρμογή του οχτάρου εργασίας, εξαιρέθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί της α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης, το τεχνικό προσωπικό των Δήμων, οι

παιδαγωγοί των Παιδικών Σταθμών της Βουλής και του Υπουργείου Παιδείας, για να αναδιέξουμε την αύξανη συμφωνία χωρών μαζί που επέβαλλε την παρατάση των παιδιών την περίοδο της πανδημίας.

Η εφαρμογή του εξαώρου δεν εμπεριέχει κανένα οικονομικό κόστος και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών καθώς το ωράριο λειτουργίας τους 7:30 ώς 4:00 καλύπτεται με κυλιώμενα ωράρια του παιδαγωγικού προσωπικού.

Με γνώμονα τα διεθνή επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα, την αναγκαιότητα διασφάλισης της ποιότητας παροχών στους Δημόσιους Παιδικούς Σταθμούς και την άρση των ανισοτήτων και των διακρίσεων, παρακαλούμε να στηρίξετε ενεργά τον αγώνα που δίνουμε οι μάχμοι παιδαγωγοί της χώρας μας για την εδανωφορά της ισχύος του Π.Δ.588/88 που προέβλεψε εξίσωρο σργυσίας για το παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών προσυπογράφοντας το κείμενο στήριξης που σας επισυνάπτουμε.

Σας Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

#### Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος  
Καλαϊτζή Ευαγγελία



Η Γραμματέας  
Βάσω Προβατά